

Christus is Alles

**Dertig korte overdenkingen
over de schatten van Christus**

Jos Douma

bij:

Kijken naar de Heer.

Veranderen door zijn schoonheid

Kok Utrecht, 2011

Dag 1

Want voor mij is leven Christus en sterven winst.

Filippenzen 1:21

Hij is mijn leven

Paulus is een man die zijn bestaan volledig laat kleuren door zijn opgestane Heer. Heel kort en direct zegt hij: 'Voor mij is leven: Christus!' Daarin klinken woorden van Jezus zelf door. Zegt Hij niet: 'Ik ben het Leven'. Dat is iets om diep tot je door te laten dringen. Want vaak zoeken we het leven ergens anders: in onze gezondheid, in ons werk, in onze relaties, in onze hobbies. Maar dan missen we ons doel. Echt leven ontstaat waar Christus je leven is. En sterven is dan inderdaad: nog meer van Christus ontvangen!

Dag 2

Van Paulus, apostel van Christus Jezus in opdracht van God, onze redder, en van Christus Jezus, onze hoop.

1 Timoteüs 1:1

Hij is onze hoop

Alle mensen verlangen naar een mooie toekomst. Maar die toekomst lijkt vaak heel onzeker. Tenminste als je zonder God leeft. Dan weet je niet wat er komen gaat en ook niet wat er na de dood komt. Maar als we God kennen in Christus, dan zijn we mensen die vol hoop zijn! Paulus zegt het aan het begin van zijn brief aan Timoteüs nog sterker: 'Christus is onze Hoop'. In Jezus ligt onze toekomst vast. We hoeven niet angstig of bezorgd te zijn. Want als we Jezus hebben, hebben we hoop. Dat is vast en zeker!

Dag 3

Voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid.
1 Korintiërs 1:24

Hij is Gods kracht

Er zijn veel momenten in ons leven waarop we ons zwak voelen. Momenten waarin we schreeuwen om hulp en om kracht. En als we ons roepen dan richten tot God, dan geeft Hij als antwoord: Christus is jullie kracht! Dat is de inhoud van de evangelieverkondiging: de gekruisigde Christus, Hij die de moed had om eindeloos zwak te worden voor ons, is de kracht van God. Als je je dus zwak voelt, geloof dan het evangelie dat je in Christus Gods kracht hebt. Een kracht die juist in zwakheid zichtbaar en ervaarbaar wordt.

Dag 4

Kolossenzen 2:3

In Christus, Gods mysterie, liggen alle schatten van wijsheid en kennis verborgen.

Hij is onze wijsheid

Hoe moet het verder? Wat moet ik doen? Wat is wijsheid? Die vragen stellen we vaak. We zijn vaak verlegen om nieuw inzicht. De bijbel is er helder over: als je wijsheid nodig hebt in vragen van leven en geloven, dan moet je bij Jezus zijn. In Hem liggen alle schatten van wijsheid en kennis. Niet voor het oprapen overigens: ze liggen in Hem verbórgen. We krijgen toegang tot die wijsheid naar de mate waarin we intiem met Hem verbonden zijn en Hem erkennen als onze Leraar. Zoek je wijsheid? Zoek dan Jezus, en luister naar Hem!

Dag 5

Johannes 4:14

Wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.

Levend water van Jezus

Het evangelie van Jezus Christus is een antwoord op onze menselijke verlangens. Want diep in ons allemaal is er dorst naar aanvaarding, liefde, kracht en een zinvol leven. In het beeld van het water komt dat allemaal bij elkaar. Het water dat we hier op aarde drinken kan slechts tijdelijk onze dorst lessen. Maar het geestelijk water dat Jezus ons aanbiedt, komt voor eeuwig tegemoet aan onze diepere verlangens. Sterker nog: het water dat Jezus ons laat drinken, wordt in ons zelfs een bron waaraan anderen zich kunnen laven. Besef je dat?

Dag 6

Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.

Johannes 8:12

Hij is mijn levenslicht

Op allerlei manieren kan er donkerheid in ons leven zijn: we voelen ons eenzaam, we zijn bang voor de dood, we weten niet wat we moeten doen, we zijn de weg kwijt, we worden gepijnigd door schuldbesef vanwege zonde in ons leven. In al die momenten en perioden van donkerheid is het iets geweldigs om Jezus te horen zeggen dat Hij je licht is. Sterker nog: Hij is het licht voor de wereld. Voor iedereen wil Jezus stralend schijnen en verjagen wat ons leven donker maakt. Laat zijn licht schijnen in je leven en durf tegen het duister te zeggen: 'In Jezus' naam: Ga weg!'

Dag 7

Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde.

Johannes 15:9

Blijf in zijn liefde

We hebben allemaal liefde nodig. Velen zijn zo gelukkig dat ze ook daadwerkelijk liefde ontvangen in relaties van liefde en trouw, in vriendschapsrelaties en in andere relaties die worden gekenmerkt door wederzijdse waardering. Toch vinden we de meest echte liefde, de liefde die volmaakt en onuitputtelijk en eeuwig is, alleen in Jezus. Jezus is de meest volmaakte Minnaar die je je kunt voorstellen. Een alleengaande vrouw zei eens: 'in Jezus vind ik niet slechts een compensatie voor een tekort aan verbondenheid, maar ik vind werkelijk in Hem wat ik zocht in de armen van een man'. Jezus houdt van jou. Blijf in zijn liefde.

Dag 8

Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb.

Johannes 15:15

Welk een Vriend

Lange tijd vond ik bekende lied 'Welk een vriend is onze Jezus' nogal zweverig. Ik had er gewoon niet zoveel mee. Dat is nu anders geworden, want het kennen van Jezus als vriend en het ervaren van zijn vriendschap is gewoonweg geweldig. Het is fantastisch om Jezus te horen zeggen: 'Ik noem je mijn vriend'. Alles wat hoort bij vriendschap vind ik bij Hem: trouw, overgave, vertrouwelijkheid, vreugde, werkelijk diepgaand contact. Dit vers uit Psalm 25 gaat daardoor ook zo spreken: 'De HEER is een vriend van wie hem vrezen, hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.' Wat een Vriend is onze Jezus!

Dag 9

Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.

Matteüs 11:27

Alles in Jezus

Als we iets willen ontvangen van God - vergeving, rust, kracht, liefde, zin, inzicht, wijsheid, hoop en wat je ook maar bedenken kunt - dan vind je dat bij Jezus. Dat is de waarheid die ligt opgeslagen in die eenvoudige woorden dat alles door de Vader is toevertrouwd aan zijn Zoon. Ook het kennen van de Vader loopt via de Zoon: Jezus zal de Vader openbaren aan wie Hij wil, aan wie Hij roept om Hem te kennen. Ik hoop dat dat echt tot je doordringt: alles van God vinden we in Jezus. Zoek daarom Jezus, en vind de Vader, de God die alles geeft wat je nodig hebt.

Dag 10

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.

Matteüs 11:28

De rust van Jezus

We leven in een samenleving die wordt gekenmerkt door onrust en haast. We voelen ons opgejaagd en we zien dat ook wel onder ogen, maar het ontbreekt ons vaak aan de moed of de mogelijkheid om ons daarvan te bevrijden. En daarom zijn we vaak moe, vooral ook omdat het leven zo ingewikkeld kan zijn. Ik vind het werkelijk een verademing om dan Jezus zo in alle eenvoud te horen zeggen: 'Kom naar Mij. Ik geef je rust.' Zie je Hem voor je staan, met zijn ogen vol liefde en ontferming? Hoor je zijn barmhartige stem? Zoek je rust in Jezus.

Dag 11

Leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart.

Matteüs 11:29

Zijn zachtmoedigheid

Ben jij ook iemand die wel eens worstelt met ongeduld en hoogmoed? Vind jij het ook lastig dat je bij jezelf ziet dat je heel gemakkelijk kritisch en veroordelend kunt spreken over een ander? Dan is er hoop! Want wat je je nu misschien nog maar nauwelijks kunt voorstellen, wordt waar in je eigen leven als je echt leerling van Jezus wilt worden. Zijn zachtmoedigheid, zijn zachte hart, zijn liefdevolle blik, zijn nederigheid, zijn verlangen om respectvol en barmhartig om te gaan met alle mensen worden van jou als je zijn leerling wilt zijn. Door Jezus kun je dan leren zeggen: 'ik ben zachtmoedig en nederig van hart.' Is dat ook jouw verlangen?

Dag 12

In Jezus Christus worden alle beloften van God ingelost; en daarom is het ook door hem dat we amen zeggen, tot Gods eer.

2 Korintiërs 1:20

De belovende God

In de bijbel komen we talloze beloften tegen. Beloften van vergeving, vernieuwing, bevrijding, hoop, genezing, toekomst, kracht, rust en ga zo maar door. Wat God is een belovende God. Al die beloften van God komen samen in Jezus. Want in de Zoon van God worden alle beloften van God ingelost. Allemaal dus! Er is geen enkele belofte waar we deel aan kunnen krijgen buiten Jezus Christus om. En daarom is het door Jezus dat we ja en amen zeggen. De vraag of je de belovende God kent is uiteindelijk deze vraag: Ken je Jezus? Geloof je in Hem?

Dag 13

Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.

Johannes 15:11

Zijn vreugde

De woorden die Jezus tot ons spreekt en de liefdevolle geboden die Hij ons voorhoudt hebben als doel: dat de vreugde van Jezus in ons zal zijn. Er is blijkbaar vreugde in Christus! Dat is zo omdat Hij zo intens verbonden is met zijn Vader en zijn Geest: deze drie verheugen zich mateloos in elkaar. Jezus weet zich eindeloos geliefd door zijn Vader en eindeloos verheerlijkt door zijn Geest. Dat maakt Hem blij. En die blijdschap wil Hij door ons aan te spreken in ons uitstorten. Voor volkomen vreugde heeft God ons geschapen. Niet de vreugde in onze levensomstandigheden, maar de vreugde in Christus Jezus.

Dag 14

Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door hem worden wij verlost.

1 Korintiërs 1:30

Onze gerechtigheid

Het allergrootste probleem van ieder mens is ten diepste dit: dat we door de zonde zijn losgeraakt van God. We ervaren zijn nabijheid niet meer, we kennen zijn goedheid niet meer en we zijn niet meer in staat om Hem lief te hebben. En juist daarvoor had God ons geschapen, om in een goede verhouding met Hem te leven en Hem recht in de ogen te kunnen kijken. Dit is onze ongerechtigheid: dat er een breuk is tussen God en ons. En het evangelie is nu: Jezus Christus is onze gerechtigheid. Als we met Hem verbonden zijn, kunnen we God weer recht in de ogen kijken en zijn liefdevolle nabijheid ervaren.

Dag 15

Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.

Lucas 22:20

Zijn bloed

Er is op aarde niets kostbaarder dan het bloed van Jezus. Want zijn bloed staat voor een volkomen nieuw leven. Jezus' bloed markeert ook in de geschiedenis van God met zijn volk een uniek en ingrijpend moment: het oude verbond maakt plaats voor het nieuwe verbond. Het oude verbond werd in hoge mate gekenmerkt door uiterlijke zaken, het nieuwe verbond is doortrokken van innerlijkheid en verbondenheid op het niveau van het hart. Het nieuwe verbond wordt beheerst door die ene grote belofte: dat de Geest in overvloed in ons wonen zal! Dankzij het bloed van de Zoon hebben we volop deel aan de Geest van Christus.

Dag 16

Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij.

Johannes 17:22

Zijn grootheid

Vandaag staan we er even bij stil dat wij als volgelingen van Jezus mogen delen in de grootheid die Hij van zijn Vader had ontvangen. Dat moet je je proberen voor te stellen: zijn glorie, zijn luister, zijn kracht, zijn uitstraling, zijn heerlijkheid blijven niet maar op afstand. Ook dat trouwens: we kunnen ons eindeloos verheugen over de heerlijke grootheid van Jezus Christus. Maar het gaat nog verder: Jezus heeft deze grootheid aan ons gegeven. Door het geloof in Hem, door de omhelzing van Jezus, delen we in zijn grootheid. Wist je dat? Zijn grootheid en heerlijkheid is de jouwe!

Dag 17

Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.

Johannes 20:21

Zijn vrede

Jezus is opgestaan om vrede te brengen. Vrede is heelheid. Niet alleen maar afwezigheid van oorlog, maar een heelheid die rust en ruimte geeft om als mens tot je recht te komen. Deze vrede van Jezus - sjaloom - gaat elke verstand te boven. Het is de diepste rust in ons hart, ook als er in ons leven veel moeite en zorg is. Het is een vrede die niet stuk gaat, ook al gaat ons lichaam stuk, ook al gaan er relaties stuk, ook al gaat er een aardse toekomst stuk. Wij zijn allemaal uitgezonden om deze vrede uit te stralen.

Dag 18

Wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben.

Johannes 14:24

Zijn woorden

Als Jezus spreekt, horen we de Vader. Niet voor niets wordt de Zoon van God ook het Woord van God genoemd. Als God stem krijgt in ons, dan gebeurt dat als we luisteren naar Jezus. Zijn woorden zijn goddelijke woorden: vol waarheid, vol genade, vol kracht en vol leven. In het dagelijkse leven klinken ook veel woorden, menselijke woorden. Soms liefdevol en vol wijsheid, gelukkig wel, maar vaker zijn het lege woorden, gebabbel, woorden die een weg wijzen die dood loopt. Stem je daarom steeds opnieuw af op God door de woorden van Jezus te horen.

Dag 19

Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood.

Filippenzen 3:10

Zijn lijden

Christus kennen is vol van genade en liefde en waarheid en kracht. Maar dat niet alleen. Wie Jezus wil volgen, zal ook zijn kruis op zich moeten nemen. Want we zijn als leerlingen niet meer dan onze Meester. Het lijden van Christus blijft ons niet bespaard. Niet dat diepe lijden dat alleen Hij kon dragen, het van God verlaten zijn. Maar wel het veracht worden, het dragen van ziekte en tegenslag, het verduren van tegenstand en de aanvechting van de duivel. Jezus kennen betekent ook: gelijk worden aan zijn dood. Zie je dat ook in je eigen leven? Herken je de pijn en de tegenslag en het lijden? Misschien dacht je dat het vreemd was. Maar het hoort erbij.

Dag 20

Ik, Paulus, die me volgens zeggen zo bedeesd gedraag wanneer ik bij u ben en alleen uit de verte flink tegen u doe, ik wil u bij de zachtmoedigheid en mildheid van Christus iets vragen.

2 Korintiërs 10:1

Zijn mildheid

Paulus is niet bepaald 'on speaking terms' met de gemeenteleden in Korinte. Daarover gaat hij schrijven in zijn tweede brief aan hen. Maar dat wil hij niet doen vanuit zijn eigen gelijk of op een onnodig confronterende manier. Daarom herinnert hij zichzelf en zijn lezers eerst aan de mildheid van Christus. Want soms kun je vanuit je terechte verongelijkheid of boosheid dingen zeggen die kwetsend zijn. Maar dat zou Jezus nooit doen. Als je met Hem verbonden zijn, dan is zijn mildheid de jouwe. Strek je daarom net als Paulus uit naar Jezus' mildheid. Wees vriendelijk, ook als je confronterend moet zijn.

Dag 21

Ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken.
1 Korintiërs 1:4

De genade van Christus

Wie zoekt naar genade, vindt Christus. Alleen in Hem is het mogelijk om de genade van God te ervaren. Daar draait het evangelie om dat door Paulus is verkondigd. Maar er is ook een ander evangelie: je wordt gelukkig als je je houdt aan wetten en regels of je vindt het heil als je het leven zelf in de hand houdt ('je kúnt het!'). Maar dat is dus echt een ander evangelie, een verhaal zonder Jezus, een boodschap zonder de volkomen gratis genade van God voor wie daarnaar verlangen. Onthoud dit: genade vind je alleen in de verbondenheid met Jezus Christus.

Dag 22

Zo zal hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus.

Efeziërs 2:7

Gods goedheid in Christus

God is goed. Deze korte uitspraak bergt een wereld aan geluk en vreugde in zich. Want het is helemaal waar: God is goed! Er lijkt in deze wereld en in ons eigen leven van alles tegen deze uitspraak in te brengen. Er is zoveel verdriet en lijden en tegenslag. En toch is het slechtste wat we kunnen doen: ons laten overweldigen door deze ervaring. Ik weet het: dat gebeurt je maar zo. En dan moeten we tegen elkaar zeggen: laat je niet door de ervaring maar door Gods openbaring overweldigen. Hoor het Woord! Kijk naar Christus! En geloof dat er niets beters is dan de overweldigende genade van God, die Hij in zijn goedheid in Christus bewezen heeft.

Dag 23

De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.

Marcus 10:45

Zijn dienstbaarheid

Jezus kennen betekent dat je iemand ontmoet hebt die op een volmaakte manier dienstbaar is. In Christus zien we dat God een God voor mensen wil zijn. Van Christus leren we dat we kerk voor anderen moeten zijn. Door Christus ontdekken we dat we als zijn volgelingen geroepen zijn om liefdevol andere mensen te dienen. Als je dat probeert in eigen kracht, dan word je een slaaf of zelfs een sloof van anderen. Als je het doet in de kracht en de Geest van Christus, als Hij dienstbaar mag zijn door jou heen, dan zul je ontdekken hoeveel geestelijke energie het geeft om een dienaar te zijn.

Dag 24

Wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij hem zou kunnen onderwijzen? Welnu, onze gedachten zijn die van Christus.

1 Korintiërs 2:16

Zijn gedachten

Als Jezus Christus woont in je hart, dan heeft dat ook gevolgen voor je hoofd. Want door de Geest van Christus krijgen we een andere manier van denken. Paulus zegt ook ergens dat we moeten veranderen door de vernieuwing van ons denken. Oude gedachtepatronen moeten worden afgebroken om plaats te maken voor nieuwe denkpatronen die in overeenstemming zijn met de gedachten van Christus. Want wie Hem kent en volgt gaat anders dienen, anders doen, anders ervaren, anders loven en anders denken. Wie word als Jezus leert denken als Jezus: altijd gericht op de glorie van God, in alles.

Dag 25

Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe. Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de Geest schenkt u leven.

Romeinen 8:9-10

De Geest van Christus

Christen zijn zonder je te laten leiden - in alles - door de Geest van Christus, is bijbels gezien een onmogelijkheid. Want pas als je de Geest van Christus in je hebt, heb je het Leven van Christus in je. Zeker, dat leven wordt nog voortdurend aangevallen en de satan zet alles op alles om het ziek te maken of te doden. Want we zijn door de zonde nog steeds sterfelijk en door onze sterfelijkheid nog steeds zondig. Maar dit is wel de werkelijkheid waar we in mogen geloven: als de Geest van Christus in ons is, is het Leven van Christus in ons. Geloof het, en je zult het zien. Dat is Gods belofte.

Dag 26

Kinderen, zolang Christus geen gestalte in u krijgt, doorsta ik telkens weer barensweeën om u.

Galaten 4:19

De gestalte van Christus

Paulus heeft een intens pastoraal verlangen. Dat verlangen is niet allereerst gericht op het juiste gedrag of de juiste leer maar op een hart waarin Christus wordt gevormd. Hij heeft er - als een aanstaande moeder - veel pijn voor over om het nieuwe leven geboren te zien worden. Want daar draait het om in de wedergeboorte van mensen: dat in hen het leven van Christus gaat stromen, dat de gestalte van Christus in hen vorm gaat krijgen. Hoe zit dat bij jou? Zien anderen Christus in jou? Herkennen ze Jezus' zachtmoedigheid en liefde, zijn kracht en trouw in je leven?

Dag 27

Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt.

Efeziërs 2:10

Goede daden

Als ik iets lees over 'goede daden' heb ik altijd de neiging om al bij voorbaat moe te worden. Dat komt omdat ik denk dat ik die goede daden zelf moet verrichten, in eigen kracht. Maar dat is niet zo! Ik ben in verbondenheid met Christus geschapen om op Hem te lijken en om in zijn voetspoor te gaan. En die goede daden liggen allang voor mij klaar! God heeft ze al gemaakt. Het enige wat ik hoef te doen: in verbondenheid met Jezus blijven en vol verwachting uitkijken naar wat God nu weer gaat doen. Goede daden zijn geen opgaven, maar cadeaus. Zo vanuit de hemel.

Dag 28

Toen Jezus deze rede had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals hun schriftgeleerden.

Matteüs 7:28-29

Zijn gezag

Als je gaat zitten aan de voeten van Jezus en met heel je hart naar hem luistert, zul je gaan ontdekken wat velen in Israël ondergingen: dat Jezus sprak met gezag. Hij had - in tegenstelling tot de Schriftgeleerden die wel wetten leerden en teksten uitplozen - echt iets te zeggen. Want dat is gezag toch: dat je iets te zeggen hebt. Als Jezus spreekt gáát het ergens over. Op liefdevolle en confronterende wijze legt Hij bloot wat er leeft in ons hart en wat er gebeurt in ons leven. Hij zoekt onze ziel en leert ons tegendraads te denken. Ben jij daarvan ook zo onder de indruk?

Dag 29

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.

Galaten 5:1

Zijn vrijheid

Vrijheid is leven zonder angst. Er is maar één manier om zonder angst te leven: in verbondenheid met Jezus Christus. Hij is gekomen om ons te bevrijden van onze zonde en schuld, maar ook van allerlei jukken die we onszelf opleggen of die andere mensen ons opleggen. Bijvoorbeeld het juk van je moeten houden aan heel veel regels. Of het juk van altijd moeten voldoen aan het verwachtingspatroon van andere mensen. Dat brengt zoveel angst en krampachtigheid met zich mee. Daarvan bevrijdt Jezus je. Ga daarom in zijn vrijheid staan, en leef zonder angst.

Dag 30

Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier.

Johannes 18:36

Zijn koninkrijk

Wie Jezus kent en volgt hoort bij zijn koninkrijk. Want Christus is Koning: hij heeft dood en zonde overwonnen en het rijk van de satan de genadeslag gegeven. Nu is zijn koninkrijk gekomen. Heel nader is het dan wat we hier op aarde kennen. Daar gaat het vaak om macht en invloed. Het koninkrijk van Jezus Christus wordt gekleurd door zachtmoedigheid en dienstbaarheid, door liefde en hoop. Leef jij in zijn koninkrijk? Zijn de eigenschappen van je Koning ook in jouw leven zichtbaar aan het worden? Heb jij ook de moed om vanuit Jezus' overwinning te leven?