

Maakt al de volken tot mijn discipelen!

De term 'zendingsbevel' heeft als gevaar dat we het maken van discipelen zien als iets wat ver weg gebeurt. Maar Nederland is inmiddels ook zendingsveld. Als we na een kerkdienst de kerk uitgaan, betreden we het zendingsveld. Jezus' woorden zijn basisonderwijs voor alle christenen. Ze vormen een drieluik.

1. 'Ik heb alle macht'

In het Matteüsevangelie klinkt de zendingsoopdracht pal na de opstanding van Christus. Er is een Overwinnaar aan het Woord! Alle grenzen zijn doorbroken. De vraag is of we dat werkelijk geloven. Geloven we dat Jezus alle macht heeft ook in Benin en bij ons in de straat? Het is zo belangrijk om Christus in al zijn macht te kennen en te zien (Openbaring 1:12-17). Déze Christus spreekt ons aan. Elk gebod dat Hij geeft kan vervuld worden in zijn kracht.

2. 'Maakt discipelen'

Er staat niet wat er staat in vers 19. Er staan geen vier geboden, maar één gebod: 'Maakt al de volken tot mijn discipelen.' Het draait om discipelschap, om mensen die leerling, volgeling en vertrouweling van Jezus willen zijn. In Matteüs 10 wordt een profiel-schets van de discipel gegeven. Een discipel: - wordt als zijn meester; - predikt van de daken wat hij in het oor hoort fluisteren, - belijdt Jezus voor de mensen, - heeft zijn meester lief boven vader, moeder, zoon of dochter, - neemt zijn kruis op zich, - verliest zijn leven om het in Christus te winnen. Alleen discipelen kunnen in de kracht van Christus discipelen maken. Dat gebeurt door:

Integratie: mensen worden discipelen door de doop. Zo worden ze ingelijfd in het lichaam van Christus, ondergompeld in de drie-enige Naam, in Christus verbonden aan hun medediscipelen;

Instructie: discipelen zitten in een constant leerproces waarin ze steeds

meer verweven raken met de visie van Jezus. Daarbij gaat het om het onderwijs van Jezus dat Hij gaf op (waarschijnlijk) dezelfde berg: de Bergrede (Matteüs 5-7).

3. 'Ik ben met u'

De Heer die alle macht heeft is bij ons. Want los van Hem kunnen we niets. 'Ik ben' is met u: deze uitspraak her-

'You are now entering the missionfield.'

innert aan de oudtestamentische Naam Jahweh ('Ik ben erbij'). In Jezus is Jahweh Zelf met ons. Altijd. Samen in de naam van Jezus gaan we richting de voleinding der wereld, als God alles zal zijn in allen.

'Het gaat de discipel er niet alleen om te horen wat de Meester zegt, maar uiteindelijk te worden als de Meester zelf.'

Bronwater in de kleine groep

In de kleine groep gaat het ten diepste om het delen van onze levens omdat we in Christus verbonden zijn. Het is een prachtplek om samen te groeien in discipelschap.

Samen lezen

- Matteüs 28:16-20

Samen delen

- Hoe noem jij jezelf het liefst: christen, gelovige, kerkganger, discipel?
- Wat doe jij om te groeien als discipel?
- Zie jij Haarlem en jouw eigen leefomgeving ook als zendingsveld?
- Weet je manieren om als gemeente meer toegerust te worden tot discipelschap?
- Hoeveel macht heeft Christus volgens jou? Kan Hij jouw buurvrouw of collega bekeren?
- Praat eens door over deze drie aspecten van het discipel-zijn: leerling, volgeling, vertrouweling van Jezus.

Samen bidden

- Prijs Christus om zijn grote macht: 'U hebt alle macht, Here!'
- Aanbid Jezus om zijn intense nabijheid: 'U bent mét ons, Here!'
- Dank God voor zijn grote genade en zijn heilige Geest.
- Bid of je kleine groep een plek mag

zijn om te groeien in discipelschap.

- Bid om gelegenheden van God om aan anderen iets te laten zien van Jezus.
- Bid voor het werk van 'discipelen maken' over heel de wereld.
- Bid om een krachtiger missionaire uitstraling van onze gemeente.

Samen leven

- Vraag elkaar regelmatig naar contacten die je hebt met mensen die Christus nog niet kennen. Bemoedig elkaar om met hen op een vriendelijke en uitnodigende manier om te gaan. Spreek af om in de volgende bijeenkomst daar eens over door te praten: wat zijn de kansen en de moeiten in je omgang met niet-christenen?

Samen luisteren

- Laat dit Woord van Jezus voortdurend in je hart rondzingen: 'Ik ben met je, alle dagen!' (Matteüs 28:20)

Samen studeren

- Een prachtig en praktisch boek over discipel van Jezus zijn:
Willem J. Ouweneel, Discipelschap (Serie Geloofsleven deel 3), Vaassen 1998, ISBN 90-6353-284-9.

