

Laat liever het recht stromen als water...

Geloven kent verschillende dimensies. De een vindt vooral bidden belangrijk, een ander bijbellezen en weer een ander zegt: 'geloven moet je doen'. Er zijn zes dimensies in geloven te onderscheiden:

1. **biddend leven** (intimiteit, meditatie)
2. **heilig leven** (tegen zonde vechten, goede werken)
3. **Geestelijk leven** (gaven en vrucht van de Geest)
4. **bewogen leven** (sociale gerechtigheid, barmhartigheid)
5. **bijbels leven** (het evangelie lezen en doorgeven)
6. **alledaags leven** (God zoeken in de gewone dingen)

We lopen snel het gevaar van eenzijdigheden, bijvoorbeeld: veel bidden, veel spreken over persoonlijke relatie met Jezus, God vooral in de natuur ontmoeten.

Gerechtigheid

In de profetieën van Amos valt op dat hij heel veel aandacht heeft voor onrecht dat gebeurt in Israël (2:6; 3:10; 4:1; 5:7.10.11.12.15; 6:12; 8:4-6). De armen worden onderdrukt, de geringen worden vertrapt en met het recht wordt gesjoemeld. Tegelijk viëren de Israëlieten wel hun feesten voor de Here, alsof er niets aan de hand is.

Gods afschuw

Maar van Israëls feesten heeft God een ontstellende afkeer: Hij haat Israëls harteloze eredienst. Blijkbaar leefde het volk in de vooronderstelling dat het volgens de voorschriften viëren van de feesten automatisch een rechte verhouding met God opleverde: 'De Here mag ons wel dankbaar zijn! Wij zijn toch maar zijn volk!' Dat is niets anders dan valse gerustheid en zelfgenoegzaamheid.

**Wie de behoeftige verdrukt,
smaadt diens Maker,
maar wie zich over de arme
ontfermt, eert Hem.**

(Spreuken 14:31)

Hypocriete eredienst?

Hoe zit dat eigenlijk bij ons? Hoe kijkt God naar onze erediensten? Hoe zitten wij in de kerk? Vieren we er Gods genade of zijn we er toeschouwers die oordelen? Zoeken we er Christus of onze zelfrechtvaardiging? Denken we er Jezus' gerechtigheid te vinden om vervolgens lak te hebben aan sociale gerechtigheid? Onze eredienst kan zomaar keurige religie zijn zonder dat er sprake is van een relatie met de levende God in Jezus. God haat hypocriete. De hypocriet en de onrechtvaardige hebben dit gemeen: gebrek aan zicht op Gods genade.

Stromend water

Tegen deze achtergrond zegt God: laat liever recht en gerechtigheid stromen. Opkomen dus voor verdrukten, armen helpen, barmhartigheid bewijzen. Niet zo nu en dan, bij gelegenheid, maar als een levenshouding. Deze gerechtigheid is niet een saaie deugd, maar een sterke kracht in de wereld van God, die Zelf het onrecht haat en de armen beschermt.

Jezus

Gods verlangen dat we ons geloof doen wordt ook zichtbaar in het leven van Christus. Hij kwam voor zieken en armen, voor hoeren en tollenaars, voor blinden en kreupelen. Op de jongste dag zal Hij de schapen van de bokken scheiden op basis van wat zij (niet) hebben gedaan (Mat. 25:31-46). Tegen wie het onrecht hoog houden, zegt Amos dan ook: 'Wee degenen die verlangen naar de dag van de HEER!' In Gods gebod om recht en gerechtigheid te doen, worden we niet overvraagd, want de Geest van Jezus is er: 'Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien' (Joh.7:38).

Toepassingen

1. Een woord voor wie onrecht is aangedaan, voor wie zich herkennen in de arme en de onderdrukte: God haat het onrecht. Hij is de God die opkomt voor wie worden onderdrukt.

2. Een woord voor wie onrecht doen, en zich herkennen in de rijke en de verdrukker: ontdek toch wat genade is!
3. Een woord voor iedereen die Jezus wil volgen: wees in de praktijk van elke dag een oprechte christen. Vraag: 'Here Jezus, laat me iemand zien die ik kan dienen.' God vindt het heerlijk om op dit gebed antwoord te geven.

Doorpraten

- Welke dimensies in geloven passen het meest bij jou? In welke dimensie zou je graag willen groeien?
- Hoe denk je dat God aankijkt tegen jouw eredienst voor Hem?
- Op welke manieren probeer je in je alledaagse leven te zoeken naar recht en gerechtigheid?

Bijbelleesrooster

Recht en gerechtigheid

Ma. Psalm 33 (Hij heeft gerechtigheid en recht lief)

Di. Psalm 72 (Van druk en geweld zal hij hun leven verlossen)

Wo. Psalm 146 (Die de verdrukten recht verschaft)

Do. Spreuken 14 (Wie zijn naaste veracht, zondigt)

Vr. Matteüs 25:31-46 (In zoverre gij dit aan één van deze minsten hebt gedaan, hebt gij het aan Mij gedaan)

Za. Amos 6 (Ik verafschuw de hoogmoed van Jakob)

Bidden

'Heilige Vader van Jezus Christus, U die Zichzelf laat kennen als de God van armen en verdrukten, U die het onrecht haat, geef dat ik door uw Geest steeds meer uw beeld ga vertonen in het doen van recht en gerechtigheid, in het tonen van barmhartigheid, in het leven als een dienaar in de navolging van Jezus. Laat er stromen van levend water uit mijn binnenste vloeien! Amen.'

