

Een zwak moment

Het bijzondere aan het gebeuren in Getsémané is dat Jezus zo volkomen echt is: hij is open over zijn angst, hij verbergt zijn onrust niet, hij schaamt zich niet voor zijn zwakheid. Daarin zijn wij vaak anders: we verbergen onze pijn en kwetsbaarheid vaak achter een masker. Van Jezus kunnen we leren om beter om te gaan met onze zwakheid.

Onrust en angst

Heel opvallend is de eerlijkheid die de bijbel hier ten toon spreidt. De Jezus die zei: 'Komt allen tot mij, en ik zal u rust geven', zegt nu: 'ik voel me onrustig.' De Jezus die de moed had om tegen de gevestigde orde in te gaan spreekt nu over zijn angst. Past dat wel bij zijn imago als wijze leraar? Toch wel dus. En als we deze Jezus in het gezicht kijken, zien we angst in zijn ogen, en tranen. Jezus huilt. In zijn eenzaamheid - zijn leerlingen zijn in slaap gevallen - zoekt Jezus zijn Vader. Hij bidt en wordt in zijn doodsangst weer helemaal kind. In de taal van zijn moeder roept hij zijn Vader aan: 'Abba', dat is: 'Papa, mag ik er niet mee ophouden, want het is zo zwaar!'

Kende u deze Jezus al?

Zo ligt onze machtige Redder en eeuwige Koning volkomen stuk op de grond van Getsémané. In déze Jezus laat God zichzelf zien. Veel mensen zien God als iemand op afstand, die er misschien wel is, maar in elk geval niet op het moment dat jij hem nodig hebt. Maar de God van de bijbel is een God die de moed heeft zwak te worden, een God met tranen in de ogen. Kijk maar naar Jezus: 'Het zwakke van God is sterker dan de mensen' (1 Korintiërs 1:25). De God die hoog boven ons verheven is schaamt zich er niet voor heel dichtbij te komen, mid-

***Bidden is niet iets voor 'kerkmensen',
bidden is iets voor mensen.***

den in onze zwakheid. Onze kwetsbaarheid, onze angst, onze onrust, het is allemaal niet vreemd voor God.

Slapen of bidden

Jezus voert een zware strijd en zoekt een uitweg. Hij doet zijn ogen dicht, niet om te slapen zoals zijn leerlingen, maar om te bidden. Daartussen zit een groot verschil. Slapen is: alleen blijven in je zwakte en even alles vergeten en hopen dat je je wat beter voelt als je wakker wordt. Bidden is: contact zoeken met wie groter is dan jij, met God, en bij hem alles neerleggen wat je zwaar valt en dan de vrede vinden die je niet meer kende. Jezus vindt in gebed nieuwe kracht om verder te gaan op de weg naar het kruis. Soms denken we wel eens dat we pas kunnen bidden als we ons leven zo'n beetje op orde hebben. Maar dat is niet waar: ons gebed moet niet beginnen daar waar we denken dat we horen te zijn, maar precies daar waar we zijn.

Het kruis van Christus

Hoe zwak het er allemaal ook uitziet, toch is deze zwakheid van Jezus eindeloos krachtig. Het was via deze weg dat de zoon van God de zonden en wonden van heel de wereld op zich kon nemen om ervoor te sterven. Want Jezus maakt het goed tussen God en ons. Maar het lijden van Jezus is zo eindeloos zwaar. In de film *The Passion of the Christ* wordt daarvan iets zichtbaar gemaakt: indrukwekkend en confronterend. Maar de diepste pijn is niet te filmen. Want terwijl Jezus in Getsémané zijn Vader nog vond, is hij op Golgotha echt alleen. Verlaten, ook door zijn Vader. Dat is pas echt de hel. Die hel ging hij door voor jou en voor mij. Achter de doodsangst in Jezus' ogen brandt een hart vol liefde.

Handreikingen

Hoe kan Jezus je leven veranderen?
Hoe kun je praktisch maken wat de bijbel hier leert?

***Ik keek naar de wonden
van Christus om
mijn wonden te helen.***

-Mel Gibson-

1. Durf je zwakheid te erkennen! We zijn allemaal mensen die gekwetst zijn. Dat kunnen we ontkennen of we kunnen een masker opzetten. Maar daar word je niet gelukkig van. Durf in Jezus' naam je zwakheid te erkennen. God zal je er nooit om afwijzen.
2. Leer Jezus kennen! Hij is de meest boeiende Man die ooit heeft geleefd. En hij leeft nog! Hij is de enige ter wereld die Gods hart kent. Leer Hem kennen en ontdek dat zijn zwakheid jouw kracht is en zijn dood jouw leven.
3. Bid! Het heeft de Here Jezus zó geholpen. Bidden is echt een nieuw begin.

Gesprekspunten

- Vertel iets over een zwak moment in je leven. Hoe ging je daarmee om?
- Leven met een masker op maakt je nooit gelukkig. Praat daar samen eens over door.
- Herken je iets van jezelf als je kijkt naar Jezus in Getsémané? Of is het lijden van Christus iets van een totaal andere orde?
- Welke rol speelt bidden in jouw leven?
- 'Hij is de meest boeiende Man die ooit heeft geleefd!' Ben je het daarmee eens?

***In Jezus' zwakheid
vind ik kracht.***

