

Drie-enige verbondenheid

De cultuur waarin we leven wordt in hoge mate gestempeld door onverbondenheid. Daarmee wordt bedoeld dat we langs elkaar heen leven, eenzaamheid ervaren, onszelf als centrum van ons leven zien, niet bereid zijn tot langdurig commitment, ons autonoom gedragen, ons losgeslagen voelen van wat ons ten diepste beweegt. Dit heeft alles te maken met de individualistische trek in onze maatschappij.

Onverbondenheid in de kerk

Ook in de kerk kun je deze onverbondenheid ervaren: je voelt je alleen omdat je je niet begrepen voelt en omdat je anderen niet begrijpt, we bereiken elkaar niet meer en dat doet pijn, je ervaart onmacht om met veranderingen om te gaan, er lijken geen gedeelde overtuigingen meer te zijn. De onverbondenheid wordt ook zichtbaar in de soms los-vaste relatie met de eigen gemeente.

Hunkering naar verbondenheid

Tegelijk is er ook een tegenbeweging op gang gekomen: mensen verlangen naar nieuwe verbondenheid, in de maatschappij en in de kerk. Juist in de christelijke gemeente kunnen we de diepste bron vinden waaruit dat verlangen kan worden vervuld. Want we kennen de God van de bijbel in Christus als een God van drie-enige verbondenheid. Gods diepste Wezen is: verbondenheid!

Geheimenis

De term drie-eenheid komt niet in de bijbel voor maar is in de tweede eeuw bedacht (Tertullianus). In de vierde eeuw kwam er een leer over de drie-eenheid om tenminste niet te hoeven zwijgen over het diepe Geheim van wie de ene God is. Want we leren Hem kennen als Vader, in de Zoon en door de Geest. Nooit moeten we vergeten dat het hier om een Geheimenis gaat dat een Geheimenis blijft en dat eerder om aanbidding dan om uitleg vraagt.

Openbaring

In de bijbel openbaart God zich. Hij

In Zichzelf tintelt God van relatie.

-ds. Egbert Brink-

Als ik aan de Ene denk, word ik direct omringd door de glorie van de Drie; ook kan ik de Drie niet helder ontdekken, zonder direct teruggeleid te worden tot de Ene.

-Gregorius van Nazianze-

komt naar ons toe. We zien Hem steeds 'in drieën' komen. In de volgende 'tridische' bijbelteksten gebeurt dat:

- Matteüs 3:16-17
- Matteüs 28:19
- Lucas 1:35
- Lucas 4:18 (Jesaja 61:1)
- Johannes 14:25-26
- Handelingen 2:32-33
- 1 Korintiërs 12:4-6
- 2 Korintiërs 13:13
- Galaten 4:6
- Efeziërs 2:18
- Efeziërs 4:4-6
- Titus 3:4-6
- Genesis 1:2-3

In de eeuwige God is eeuwige verbondenheid en gemeenschap. Dat is het getuigenis van de Heilige Schrift.

Vader, Zoon, Geest

De Vader geeft en eert de Zoon en belooft de Geest.. De Zoon eert en gehoorzaamt de Vader en doopt met de Geest. De Geest verheerlijkt de Vader en de Zoon. Zo tintelt het in God van relatie: vreugde, genade, kracht, glorie, liefde.

God van verbondenheid

Juist omdat God in zichzelf al verbondenheid is, is het zo verwonderlijk dat deze God zich opent naar de mensen (want Hij heeft ons niet nodig): 'Laat Ons mensen maken naar Ons beeld' (Gen. 1:26). Maar het past dus helemaal bij zijn Wezen dat Hij de God van het verbond wil zijn: 'Ik zal mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw nageslacht in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u en uw nageslacht tot een God te zijn' (Gen. 17:7). We mogen dus delen in het Geheimenis van Gods drie-enige verbondenheid. De genade en liefde en vreugde in de Drie-enige stromen over naar mensen toe.

Christus

Het is door Jezus dat we God als Drie-enige leren kennen. Want de drie-enige God opent zich naar ons toe in Jezus Christus: in Hem worden

we door de Drie-enige omhelsd. En als wij toegang willen krijgen tot de volheid van de drie-enige verbondenheid, is alleen Jezus de Deur: door Hem mogen we binnengaan. We worden geroepen tot gemeenschap met Christus (1 Kor. 1:9) en zo met Vader, Zoon en Geest.

Verbondenheid

De onverbondenheid die mensen in deze wereld ervaren wordt alleen door de God van het christelijke geloof opgeheven (missionair motief). De onverbondenheid die we in de kerk ervaren overwinnen we alleen als we door Christus toegang zoeken tot God. Alleen in de drie-enige verbondenheid van God vinden we waar we het diepst naar verlangen, vinden we vervulling van onze leegte diep van binnen (2 Korintiërs 13:13):

- genade (van Jezus Christus)
- liefde (van God)
- gemeenschap (van de Heilige Geest).

Doorpraten

- Herken je de 'onverbondenheid' in je eigen leven? En ook in de gemeente?
- Verlang je naar meer verbondenheid? En waar zoek je die dan?
- Ken en ervaar je zelf ook verbondenheid met de drie-enige God?
- Kun je je vinden in de gedachte dat Jezus alleen de deur naar de drie-enige God is? En dat we de Drie-enige ook alleen in Hem leren kennen?
- Bid je alleen tot de Vader, of ook tot de Zoon en de Geest?

In alle opzichten moet zowel de Eenheid in de Drieheid als de Drieheid in de Eenheid worden vereerd.

-Geloofsbel van Athanasius-

