

## **Mensen rondom Jezus: Elizabeth (tweede Advent)**

Wat heeft het lang geduurd voordat God zijn Verlosser in de wereld zond. Al in Genesis 3:15 is de verlossing aangekondigd. Andere bijbelwoorden vol belofte hingen als wandteksten aan de muur van het huis van Elisabeth en Zacharias (Jes. 7:14; Jes. 9:5-6; Jes. 11:1 enz.)

### **Vorbereidingen**

De belofte van Maleachi ('De Zon der Gerechtigheid zal voor u opgaan') was ook al eeuwen oud: tussen Maleachi 4 en Lucas 1 liggen vier eeuwen van wachten en van stilte. Intussen was God wel alles aan het klaarmaken voor de komst van zijn Zoon op aarde. Hij is 'achter de schermen' aan het werk. Niemand wist het. Niemand zag het. Maar God wist het wel, en dat is genoeg. Hij is groot!

### **Vierkante meter**

De God die werkt op wereldniveau heeft ook aandacht voor het leven op de vierkante meter van zijn kinderen. Zo komt, naast Zacharias, Elisabeth in beeld. Haar naam betekent: 'de Here is een eed'. Oftewel: 'God is trouw aan zijn Woord'. In haar ontmoeten we een gewone vrouw: ze valt niet op. God houdt van gewone mensen. Dat zie je door heel de bijbel heen. Maar laat niemand denken: 'Ik ben te gewoon. In mijn leven kan God niets bijzonders doen!'

### **Gewond**

Elisabeth is ook een gewonde vrouw. Ze heeft geen kinderen van de Here gekregen. Dat gold in Israël als een schande: 'Als je geen kinderen hebt, veracht God je.' Niets is minder waar! Maar de mensen verachtten Elisabeth wel. Werd ze met de nek aangekeken? Groetten mensen haar niet? Maakten ze misplaatste grapjes? Elisabeth lijkt

op haar Heiland: 'iemand voor wie men het gelaat verbergt, veracht, een geplaagde' (Jes. 53:3-4). Ze is een navolger van Jezus.

### **In verwachting**

De verachting slaat om in verwachting: deze gewonde vrouw ervaart genade in haar leven nu ze van de Here een kind ontvangt. Vijf maanden lang verbergt ze zich. Het huis van Zacharias en Elisabeth wordt een retraite-oord. Waarom verbergt ze zich? Omdat ze zich schaamde? Twijfelt ze? Is ze bang voor bemoeizucht en nieuwsgierig gepraat? Ze verbergt om zich samen met Zacharias te verootmoedigen. Ze verbergt zich om haar intieme geheim te delen met haar Here, zodat God zelf op zijn tijd dit geheim bekend zal maken (als Maria komt).

### **Geestelijke groei**

Terwijl in haar lichaam de kleine Johannes groeit, maakt ze zelf een geestelijk groeiproces mee. In de stilte zingt ze een lied: 'Dit heeft de Here aan mij gedaan.' Het is Gods passie om genadig te zijn, en Hij doet het in het leven van deze gewonde vrouw. De schande ('disgrace') maakt plaats voor ervaren genade ('grace'). Gods bezig zijn voor heel zijn volk staat nooit op gespannen voet met zijn persoonlijke bemoeienis met enkelingen. 'Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen' (Ps. 33:18). Staan wij open voor de helende genade van God in Jezus? Geven wij ons gewond-zijn aan Hem?

### **Aangeraad door Jezus**

Al voor zijn geboorte verandert Jezus mensenlevens. In de stilte van de afzondering, in de verborgen omgang met haar Heer, is Gods Geest aan het werk in Elisabeth. En als Maria dan komt, zingt ze, vervuld met de Geest, een lofzang.. Van deze gewone, gewonde vrouw mogen we een paar geestelijke oefeningen leren, die ons helpen dichtbij Jezus te zijn.

***Wie niet alleen kan zijn moet oppassen voor de gemeenschap.***

***Wie geen deel heeft aan de gemeenschap moet oppassen voor het alleen-zijn.***

*(Dietrich Bonhoeffer)*

### **1. Je afzonderen**

In de bijbel zie je het zo vaak gebeuren dat mensen in de eenzaamheid komen en daar God vinden (Jakob, Mozes, Elia). Ook Jezus zoekt vaak de afzondering om alleen met zijn Vader te zijn (Marc. 1:35; Mat. 26:36-46). Elisabeth vindt in de afzondering haar Heer. Reserveer tijd om alleen met God te zijn.

### **2. Stil zijn**

De wereld is ontstellend lawaaiig. Waar vinden we stilte? Toch is ook de stilte een vindplaats van God (Ps. 62:6; Ps. 65:1; 1 Kon. 19:12; Opb. 8:1). We vinden de stilte vaak zo moeilijk vanwege het lawaai in ons hart. Durf in de naam van Jezus de stilte aan.

### **3. Wachten**

We hebben een hekel aan wachtlijsten en wachtrijen. Wachten ervaren we als vervelend. Maar wachten heeft ook positieve kanten. Wachten intensificeert je verlangen. Wachten wordt verwachten. Het is een bijbelse oefening (Ps. 130:5-6). Leer om het wachten te zien als een oefening in verwachten.

### **Gebed**

'Heilige Vader in de hemel, leer ons in deze weken van Advent wat het betekent om U te verwachten. Help mij om in de stilte uw aanwezigheid te zoeken. Help me om in de naam van Jezus alleen te zijn met U, om zo samen met anderen uw genade te ontvangen en te delen. Heelt U mijn wonden. En bewaar me voor de gedachte dat ik in uw ogen te gewoon zou zijn. Zegen ons in Christus' naam. Amen.'

***Our problem is that we become impatient because God doesn't seem to do something right away.***

*(Andrew Murray)*

