

Huwelijk en echtscheiding in het licht van de navolging

Dit is een niet gemakkelijk onderwerp: elke situatie is weer anders. Daarom is het belangrijk om vooral ons denken en spreken hierover te laten vernieuwen door de Geest van Christus. Want al te gemakkelijk wordt ons denken en voelen gestempeld door de cultuur waarin we leven. We geven elkaar vier richtingaanwijzers mee.

Kijk naar God (1a).

'Weest dan navolgers van God.' Dat is een bijzondere uitspraak. Kan dat wel? Mag het wel? Is God niet te heilig om ons voorbeeld te zijn? Toch zegt de Here: 'Weest heilig, want Ik ben heilig.' Zo moeten we God leren kennen en leren volgen in zijn liefde, rechtvaardigheid, geduld, barmhartigheid, trouw en volmaaktheid.

Ken je identiteit (1b).

God is, door geloof in Jezus, onze Vader en wij zijn zijn 'geliefde kinderen'.. Dat is onze identiteit. Een christelijk huwelijk heeft niet als diepste fundament de wederzijdse liefde en trouw, maar het door God geliefd zijn.

Wandel in de liefde (2a).

'Wandelen' is een bijbels grondwoord. Het geeft vertrouwelijkheid en ontspanning aan, een thuisgevoel. Liefde is de sfeer waar kinderen van God zich thuis voelen. Wandelen in de liefde betekent: Gods liefde vat op je

laten krijgen, ontvankelijk zijn voor Gods liefde. Dat is ook in onze relaties geweldig belangrijk.

Volg de gekruisigde Heer (2b).

Bijbelse liefde vindt haar uitbeelding in de liefde van Christus. Het is liefde die gepaard gaat met: offerbereidheid, lijden, overgave. Christus' liefde heeft Hem ongelooflijk veel pijn gekost. Het gaat in het leven van christenen om

liefde die gestempeld wordt door het kruis. Als we een gekruisigde Heer volgen, moeten we beseffen dat we niet meer zijn dan onze Heer, en dat het lijden aan ons voorbij zal gaan.

Radicale consequenties

Zoek je geluk in Christus! Er bestaat het gevaar dat we ons diepste geluk zoeken in onze relaties, ons dagelijks werk, onze gezondheid, onze welvaart, ons huwelijk. Wie radicaal kiest voor het volgen van Jezus, zoekt zijn of haar geluk in Hem. Als je ontdekt dat het echt waar is dat je in Hem alles vindt wat je nodig hebt, zul je bijvoorbeeld ook een huwelijk kunnen en willen volhouden waarin je weinig geluk of levensvervulling vindt

Neem je kruis op! Zijn we bereid om te lijden, ook bijvoorbeeld in ons huwelijk, omdat dat de stijl van Gods Koninkrijk is? Christus roept ons, niet om het kruis uit ons leven weg te doen, maar om het kruis op ons te nemen en Hem te volgen.

Wees een echte gemeenschap van navolgers! Als de bereidheid in de gemeenschap van de kerk om te lijden voor Christus zwak is, en als we als kerkelijke gemeenschap te weinig beseffen en uitstralen en uitleven dat ons diepste geluk alleen in Christus ligt, dan moet het ons niet verbazen als we broeders en zusters in huwelijksproblemen niet kunnen overtuigen om de weg van het koninkrijk te gaan. Hoe kunnen we tegen een ander zeggen: 'Zoek je geluk in Christus', als we zelf ten diepste niet - samen - weten wat dat is?

Doorpraten

De woorden 'het is niet goed dat de mens alleen zij' (Gen. 2:18) blijven gelden na de komst van Jezus, maar ze leiden niet meer alleen tot het huwelijk. De ongetrouwde kan in de gemeenschap met Christus, in de band met andere gelovigen en in de

Naar de mate waarin we de vervulling van ons geluk zoeken in Christus, kunnen we leren ook situaties van moeite en lijden in ons huwelijk te aanvaarden en te dragen.

verwachting van het komende geluk van het koninkrijk invulling van dit grondgegeven vinden.

Hoe radicaal willen wij Jezus volgen? Waar liggen onze grenzen?

Vinden mensen met een moeilijk huwelijk, gescheidenen, alleengaanden, broeders en zusters met een homofiele geaardheid in onze gemeente geestelijke geborgenheid en steun?

Gebedspunten

- Prijs God om zijn liefde en trouw.
- Dank Christus voor zijn offerbereidheid en overgave.
- Bid om liefde en trouw in onze relaties (getrouwd of ongetrouwd).
- Bid voor de gemeente om groei in het verlangen om samen ons diepste geluk in Jezus Christus te zoeken en te vinden.
- Doe voorbede voor wie huwelijksmoeilijkheden kennen, voor wie gescheiden zijn, voor wie worstelen met vragen rond hertrouwen.

Leeswijzer

Zie het uitgereikte bijbelleesrooster. Lees ook eens: 1 Korintiërs 7.

