

Niemand heeft grotere liefde...

Abram staat bekend als vader van alle gelovigen, maar zou even goed vader van alle óngelovigen kunnen heten. Hij wordt heen en weer geslingerd tussen zekerheid en onzekerheid. Tegelijk heet hij in de bijbel wel: 'vriend van God' (o.a. Jakobus 2 vers 23)! Prachtig dat we over geloven in God mogen spreken in termen van vriendschap! Abram, de vriend van God, is tegelijk een vrager: zijn leven hangt niet aan elkaar van antwoorden.

Pad van bloed

Abram vraagt in zijn onzekerheid een teken. Hij hoort Gods stem en legt op Zijn aanwijzingen een pad van bloed aan. Het doormidden snijden van dieren duidt in het Oude Oosten op een verbondssluiting tussen twee partners. De betekenis: (1) zoals de stukken van de dieren bij elkaar horen, zo horen wij bij elkaar; (2) als één van de partners het verbond verbreekt, mag het hem vergaan zoals deze dieren.

Wachten op God

Nu is het wachten op God. Maar Hij komt maar niet. Wachten is niet gemakkelijk en het ligt de meesten van ons ook niet in een maatschappij waar dit het motto lijkt te zijn: 'Ik wil ALLES en ik wil het NU!' Tenslotte valt Abram in een diepe slaap, want: 'God geeft het zijn beminden in de slaap' (Psalm 127 vers 2).

God is anders

Als God dan komt, verschijnt Hij in rook en vuur: Hij wil er als Licht voor ons zijn (vuur), maar blijft ook een Geheimenis (rook). Heel bijzonder is

Als je iemand hebt, die met je lacht en met je grient, dan pas kun je zeggen: 'Ik heb een vriend'

(Toon Hermans)

Jezus is Gods geschenk voor de mensen. Hij is het bewijs van Gods verbond met mensen.

dat God alléén tussen de stukken doorgaat. Daarmee zegt Hij: 'Ik wil mijn leven wel geven om dit verbond waar te maken'. Wij hoeven ons leven dus niet op te offeren. God Zelf staat alleen garant voor zijn verbond.

Jezus

In het perspectief van het pad van bloed zien we dan ook het kruis van Christus: God geeft Zijn leven voor wie in Hem geloven! Jezus zegt: 'Niemand heeft

grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden' (Johannes 15 vers 13). Jezus zet zijn leven in voor jou; geef jij je leven daarom aan Hem.

Avondmaal

God geeft vandaag opnieuw een teken van zijn grote liefde. Het brood spreekt van het Leven dat gegeven wordt. De wijn van het Bloed waarmee God Zich in zijn Zoon aan ons verbindt.

Bronwater in de kleine groep

Samen lezen

- Genesis 15 en Johannes 15:9-17

Samen delen

- Heb je je al eens gerealiseerd dat God er echt alles voor heeft over gehad (zijn Zoon, zijn Leven) om een band met jou te kunnen hebben?
- Wat zegt het je dat je geloven ook mag beleven in termen van vriendschap?
- Deel met elkaar ervaringen (in je dagelijkse leven of in je geloof) waarin je merkt dat wachten lang kan duren.
- Wat zijn belemmeringen in je leven waardoor je je niet volledig overgeeft aan de God van Jezus?
- Ervaar je in de viering van het Avondmaal ook iets van Gods overweldigende liefde en vriendschap voor ons?

Samen bidden

- Prijs God omdat Hij de Eerste is
- Aanbid God omdat Hij zijn Leven (Christus) voor ons heeft gegeven
- Bid of de Heilige Geest de band tussen jou en God telkens wil vernieuwen

- Belijd je eigen ontouw in je omgaan met God
- Dank God voor zijn grote genade
- Dank God voor gemeenschap die je mag ervaren in de kerk en in de kleine groep
- Dank Christus voor zijn liefde voor zijn vrienden
- Dank God voor vriendschappen die je mag kennen in je leven

Samen luisteren: bijbelrooster

- Ma. *Genesis 17:1-14* (Gods verbond heeft eeuwigheidswaarde)
- Di. *Exodus 3:1-14* (Abrams God van vuur en rook verschijnt aan Mozes in een brandende braamstruik)
- Wo. *Jozua 1:1-9* (God is met Jozua, overal waar hij gaat)
- Do. *Johannes 12:20-36* (Jezus moet gekruisigd worden en zal dan allen tot Zich trekken)
- Vr. *Johannes 15:9-17* (Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden)
- Za. *Romeinen 4:16-25* (Vestig je geloof op Hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt)

