

Toppunt van liefde: elkaar de voeten wassen

Het is absurd: Jezus gaat op zijn knieën voor zondaars. Begrijpen we het werkelijk, wat dat betekent? Vaak wassen we liever iemands oren. Een dienende houding ligt niet direct in onze aard.

Op weg naar Pasen

Het gebeuren van de voetwassing vindt niet op een willekeurig moment plaats. Het kruis komt steeds meer in zicht. Het is tijd voor Christus om uit de wereld te gaan. Terug naar de Vader. Over de afscheidsmaaltijd op witte donderdag valt al de schaduw van de dood van goede vrijdag.

Op de knieën op de grond

Wat Jezus doet is haast gênant: de Heer en Meester ligt op de grond om voeten te wassen. Jezus vernedert Zich tot het uiterste. Het Woord, het heilige, het hoge, het hemelse Woord, is vlees geworden! Aards tot en met. Zwak tot en met. Dienstbaar tot en met. Maar Petrus wil Christus zó niet kennen. Zo'n Christus wil hij niet. Hij wil voorkomen dat Christus een dienst-knecht wordt. Hij weigert de dienende liefde van Gods Zoon. 'Here, van z'n lang zal die leven zult U mijn voeten niet wassen!' Misschien is ook ons dat wel te min. Zo'n Verlosser. Misschien hebben we het allemaal ook wel wat mooier opgepoetst, het evangelie van Christus' lijden. Maar het is niet mooi.

Voeten wassen als voorbeeld

We leren Christus kennen als Voetenwasser. Maar daar houdt het niet op. Jezus maakt duidelijk dat Hij een voorbeeldige daad heeft gesteld. Christus leert ons iets over onszelf en over wat belangrijk is in ons leven. Dit zijn dus geen vrijblijvende aanspreekvormen: 'Meester' en 'Here'. Als je werkelijk wilt zitten aan de voeten van Christus, dan moet je ook zijn voorbeeld volgen. Want we zijn niet meer dan Christus.

Navolging

We hebben al snel het gevoel dat je als voetenwasser een zwakkeling bent. Dat je gezichtsverlies lijdt. Dat je over je heen laat lopen. Het past ook helemaal niet in een cultuur waarin je toch vooral voor jezelf op moet komen, waarin je assertief moet zijn, waarin je vooral wordt geleerd om op je strepen moet staan. Maar Christus leert ons iets heel anders. Niet op je strepen staan, maar achter Christus aan. Niet de sterkste willen zijn, maar zwak durven zijn. Christus zal het zegenen.

Durf een dienaar te zijn. Durf lief te hebben. Door Jezus Christus, die onze dienende Heer is, en onze liefdevolle Meester. Zalig bent U als u dit begrijpt. En het doet.

***Als u dit weet, zalig bent u,
als u het doet.***

Doorpraten

- Noem eens een paar concrete voorbeelden van het liefdevol dienen dat Jezus hier bedoelt.
- Hoe verhouden zich deze twee: assertiviteit en dienstbaarheid?
- Liefdevol dienen: dat is de beste manier om Christus voor te stellen aan wie Hem nog niet kennen. Bent u het daar mee eens?

Gebedspunten

- Prijs de Vader om de gave van zijn Zoon.
- Eer Christus als Heer en Meester van de kerk en van uw leven.
- Dank God voor de dienstbaarheid die u mag opmerken in uw eigen leven en in het leven van broeders en zusters.

- Bid God om zijn Geest van nederigheid, liefde, ootmoed en dienstbaarheid.
- Belijd uw tekorten in het liefdevol dienen van anderen (in de kerk, in het gezin, in de kring van collega's).
- Bid of de vrucht van de Avondmaalsviering mag zijn: dat u groeit in de gemeenschap met Christus.
- Beloof de Here om in de komende week u steeds heel bewust af te vragen: hoe kan ik in deze concrete situatie een dienaar zijn en zo Christus voorstellen?

Leeswijzer

Zie het liturgieboekje voor de Stille Week.

Lees in deze dagen voor Pasen eens een keer achter elkaar door: Marcus 14 en 15 (het lijdensevangelie).

***Christus voorstellen:
nederig en liefdevol dienen.***

