

Jezus' ultieme verlangen

Het is belangrijk om na te denken over de vraag: 'Wat is mijn diepste verlangen?' Onze wensen kunnen zich op van alles richten: gezondheid, geluk, bezit, relaties, bijzondere prestaties.

Heilig gebed

In Johannes 17 ontmoeten we Jezus in gebed: een heilig gesprek met zijn hemelse Vader. Dit is heilige grond! Jezus bidt voor Zichzelf (vers 1-5), voor zijn elf discipelen (vers 6-19) en voor alle gelovigen (vers 20-26). Tegen het einde spreekt Hij zijn ultieme verlangen uit: Ik wil... Wat houdt Jezus bezig, vlak voor Hij de weg naar het kruis gaat? Zijn heerlijkheid, en dat Gods kinderen die mogen zien. Het verlangende gebed klinkt bijna als een bevel: zij moeten mijn heerlijkheid zien! Dit is Jezus' wilsverklaring voor de toekomst van alle gelovigen. 'Het is zijn liefste en laatste wens' (Van Houwelingen). En wat Jezus wil, valt altijd samen met de wil van zijn Vader.

Kruis

'De ure is gekomen' (vers 1). Het kruis komt steeds dichterbij. 'Verheerlijk uw Zoon!' Maar wat is er heerlijk aan dat kruis? De glorie van de Gekruisigde zit allereerst van binnen. 'We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd' (Johannes 1:14): zijn genade, zijn waarheid. En ook: zijn liefde, zijn overgave, zijn kracht, zijn wijsheid. In het kruis van Christus hebben we inderdaad ook te maken met Gods 'transformerende uitstraling en krachtige aantrekkelijkheid'.. En tegelijk: Christus wilde de kruisdood sterven om zijn ultieme verlangen in vervulling te doen gaan.

Hemel

Jezus bidt niet zonder meer dat de gelovigen mogen zijn waar Hij is (in de hemel), maar dat ze 'bij Mij' zijn. De hemel is: bij Christus zijn. De aanwezigheid van Jezus maakt de hemel tot hemel. Overal waar Christus niet is, is het een hel. Ook hier op aarde kunnen we al 'bij Hem' zijn door in Hem te geloven en Hem te volgen en Hem lief te hebben met heel ons hart.

Zien en 'zien'

In de hemel gaat het om het zien van Christus' heerlijkheid. Daar kan dat in volmaaktheid. Kunnen we ook nu al zijn heerlijkheid 'zien'? Ja, met de ogen van ons hart (Efe.1:18). We 'zien' de heerlijkheid van Christus al op aarde als we in geloof ademloos verwonderd zijn over zijn liefde en trouw, zijn verhevenheid en nabijheid, zijn geduld en wijsheid.

Liefde

De Zoon heeft glorie ontvangen omdat zijn Vader Hem zo eeuwig liefheeft. God bemint zijn Zoon meer dan iets of iemand anders. Daarom mag Jezus' ultieme verlangen ook onze liefste wens worden: dat we niet alleen straks in de hemel, maar ook hier op aarde al, werkelijk geraakt worden door Jezus' glorievolle liefde en kracht. Daar word je een andere mens van... (de preek van volgende week gaat daarover a.d.h.v. 2 Korintiërs 3:18).

***De hoogste schoonheid,
waarheen alle schepselen
wijken, is God.***

(H. Bavinck)

Leesrooster

- Ma.* Johannes 1:1-18 (Jezus' glorie: genade en waarheid!)
- Di.* Johannes 1:29-34 (Jezus' glorie: lam Gods!)
- Wo.* 1 Korintiërs 1:18-2:5 (Jezus' glorie: de kracht van het kruis!)
- Do.* 2 Korintiërs 2:14-3:6 (Een geur van Christus ten leven)
- Vr.* 2 Korintiërs 3:7-18 (De bediening van de Geest in heerlijkheid)
- Za.* 2 Korintiërs 3:16-4:6 (Wij weerspiegelen Jezus' glorie)

***No man shall ever behold
the glory of Christ by sight
hereafter, who does not in
some measure behold it
by faith here in this world.***

(John Owen)

