

Geloof nooit wat satan over u zegt: hij liegt. Geloof altijd wat God over u zegt: Hij spreekt de bevrijdende waarheid.

Wie wij zijn in Christus (2)

Veel christenen lijken een leven te leiden waarin ze van zonde tot zonde steeds voort gaan. Wijdverbreid lijkt de visie dat lauwheid onder belijdende christenen een normaal verschijnsel is, iets dat je kunt verwachten, hoe jammer dat (uiteraard) ook is. En dat terwijl de bijbel zegt dat wie in Christus zijn een nieuwe schepping zijn (2 Kor. 5:17) en dat wij zijn vrijgemaakt van de zonde (Rom. 6:22).

Ik-ellendig-mens-christendom

Een eenzijdige nadruk, losgelezen van de context, op de 'ik-ellendig-mens'-uitspraak van Paulus, leidt ertoe dat christenen dingen kunnen zeggen als: 'je kunt toch niet veranderen!'; 'iedereen doet het toch!'; 'denk maar niet dat het in de kerk ooit beter zal gaan!' Hier wordt een essentiële fout gemaakt: we denken groot over de zonde en klein over Christus. Er is er maar één die ons klein wil laten denken over Christus: de satan.

Geen veroordeling

Onze positie in Christus houdt in: dat we niet meer veroordeeld worden, omdat Christus onze veroordeling al heeft ondergaan. Toch zijn we gevoelig voor allerlei veroordelingen en laten we onze identiteit vaak bepalen door wat anderen over ons zeggen (in veroordelende zin). Velen ervaren in hun (jonge) leven afwijzing en verlaten, waardoor ze gaan denken: 'Ik ben waardeloos'; 'Niemand houdt van mij'; 'God heeft niks aan mij'.. En er is juist de satan alles aan gelegen om ons in deze leugens te laten geloven. Hij klaagt ons steeds weer aan met zijn beschuldigingen (Openb. 12:10): 'Heb jij dat gedaan? En durf je je nu nog christen te noemen?'; 'Denk maar niet dat er voor die zonde vergeving is; je hebt het nu te vaak gedaan'. Vaak beschuldigt hij ons van dingen waartoe hij ons eerst verleid heeft.

Als we onszelf zien als zondaren, zullen we ons ook als zodanig gaan gedragen.

Vrijgemaakten

Wat de satan ook zegt, dit is IS de waarheid voor wie in Christus zijn: 'er is geen veroordeling meer!' Want we zijn vrijgemaakt: van de zonde (Rom. 6:18,22), van de wet van de zonde en de dood (Rom.8:2), van het slavenjuk (Gal. 5:1), van alle ongerechtigheid (Tit. 2:14). Dit is in Christus onze identiteit: 'Wij zijn vrijgemaakten!'

In Christus - buiten Christus

Maar hoe kan Paulus nu uitroepen: 'Ik ellendig mens!?' Terwijl hij even daarna zegt: 'er is geen veroordeling meer' (Rom. 8:1). En terwijl hij daarvoor heeft gezegd: 'wij zijn aan de zonde gestorven' (Rom.6:2). Paulus spreekt in Rom.6:1-7:6 over onze positie in Christus. In Rom. 7:7-26 tekent hij onze situatie buiten Christus, als we alleen worden gelaten met de wet: dat geeft alleen maar ellende. In Rom. 8 gaat hij verder waar hij gebleven was in Rom. 7:6. In het tussen-deel (waar hij nergens spreekt over de Geest en over Christus, behalve in 7:24) laat hij zien dat we niet meer in of naar het vlees hoeven te leven, maar dat we nog wel altijd vlees zijn (7:14). Er zijn verleidingen, vanwege de duivel, de wereld en ons eigen vlees. En als we buiten Christus gaan staan, even vergeten wie

Bronwater in de kleine groep

Hieronder staat een handreiking voor de invulling van een bijeenkomst van de kleine groep waarin wordt doorgepraat over de preek. Maak ook gebruik van Bronwater van 11 april.

a. Het ijs breken

Vertel elkaar over de mooiste en over de lelijkste uitspraak die iemand ooit over jou heeft gedaan.

b. Jezus centraal stellen

Lees samen Romeinen 7:5-8:11. Welke uitspraak treft je het meest? Bid samen om de aanwezigheid van de Geest van Christus.

c. Elkaar bemoedigen

Praat samen door over bijvoorbeeld deze gesprekspunten:
- Herken je wat er gezegd is over een 'ik-ellendig-mens-christendom'?

we in Hem zijn, dan vallen we in zonde. Maar we kunnen tegen die verleidingen 'nee' zeggen. In Christus!

Geen zonde meer?

Betekent dit dan dat we, als we in Christus zijn, nooit meer zullen zondigen? Nee. Zie bijvoorbeeld 1 Joh.2:1. Maar als we werkelijk onze identiteit in Christus willen leren kennen, zullen we vooral ook Romeinen 6 en 8 heel erg goed op ons in moeten laten werken: de zonde heeft geen macht meer over ons - in Christus

Praktisch

1. Het is voor ons als mensen niet gemakkelijk om te geloven dat we bevrijd zijn van de zonde. We zullen het alleen begrijpen wanneer we ons overgeven aan Christus. Maak daarbij onderscheid tussen: a. Ik kan dat niet; b. Ik wil dat niet; c. Ik durf dat niet.
2. Geloof niet alles wat je hoort. Veel van onze gedachten zijn leugens waarin de satan ons wil laten geloven.
3. Je kunt te klein denken over de duivel maar ook te groot. Je kunt te klein denken over de zonde maar ook te groot. Je kunt te klein denken over Christus maar NOOIT te groot! ■

- Geloof jij dat je 'nee' kunt zeggen tegen elke verleiding die op je afkomt?
- Wat betekent voor jouw leven dat je 'in Christus' bent? Of twijfel je eraan of je wel 'in Christus' bent?
- Waar herken je in jouw leven of dat van medegelovigen het leugenachtige werk van de satan?
- Wat is het verschil tussen 'in Christus' zijn en 'buiten Christus' zijn?

d. Zich naar buiten richten

Wat is de waarde van wat we besproken hebben voor onze niet-gelovige familieleden, vrienden, burens en collega's?

