

## Genade en gemeenschap

In het kerkelijk seizoen 2004-2005 staat in de Fonteinkerk de tweede G uit onze gemeentevisie centraal: we willen een gemeente zijn 'die steeds meer de gemeenschap der heiligen vorm geeft en beleeft'. Heel belangrijk is nu om te ontdekken hoezeer genade (de eerste G) en gemeenschap met elkaar samenhangen. Het kennen, ontvangen en uitdelen van Gods genade is de bron van de gemeenschap in de kerk van Jezus Christus.

### Begin en einde

Opvallend is dat alle 13 brieven van Paulus beginnen en eindigen met de genade. Zo wordt zichtbaar dat genade het meest basale is wat je kunt bedenken. In de tweede brief aan Korinte gaat het veel over de positie van Paulus als apostel. Waar de Korintiërs Paulus in de spiegel laten kijken, richt hij de ogen van de Korintiërs op Christus (13:5) en op elkaar (13:11). De heilige kus (13:12) bezegelt de in de Drie-enige God verworrelde onderlinge verbondenheid.

### De genade van Christus

Wat is genade eigenlijk? Het is in ieder geval veel meer dan 'vergeving van zonden, gratis en voor niks'. Genade zegt vóór alles iets over God zelf: God is een gunnende God! Genade is: dat God zichzelf geeft aan ons. Het woord genade onsluit een peilloos diepe en mooie werkelijkheid waarop we nooit uitgekeken raken. Deze genade wordt hier in de bijbel verbonden met de Here Jezus Christus, met wie Hij is en met wat Hij doet. Want Christus' genade doet wat met mensen: vergiving van zonden, genezing van wonden, bevrijding van bonden. Als de kerk werkelijk een gemeenschap is, zal in de kerk vóór alles gevonden moeten worden: vergiving, genezing en bevrijding. Dat maakt de kerk tot een unieke en zeer aantrekkelijke plek om te verkeren.

De kerk is de enige gemeenschap waar

- zondige mensen in Christus vergiving vinden
- verwonde mensen in Christus genezing vinden
- gebonden mensen in Christus bevrijding vinden

**Van genade krijg je  
nooit genoeg.**

## Genade is de goddelijke bron van onderlinge gemeenschap.

### De liefde van God

In de slotzegen vormt de liefde de verbindende schakel tussen de genade en de gemeenschap. Op de manier van de liefde zal de genade van Jezus de kerk vormen tot een werkelijke gemeenschap. Waarom wordt hier speciaal de liefde van God genoemd? Waarom niet: trouw, barmhartigheid, rechtvaardigheid of heerlijkheid? Blijkbaar is liefde het diepste wat over God gezegd kan worden. Het is zijn meest kenmerkende karaktertrek. (Gods toorn behoort niet tot zijn karakter; zijn toorn is zijn gekwetste liefde.) De liefde van God vormt de enige bron van waaruit wij liefde kunnen leren hebben voor onze broeders en zusters en onze andere naasten. We leren Gods liefde kennen in Jezus Christus: 'Niets zal ons scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Here' (Rom. 8:39).

### De gemeenschap van de Geest

De Geest is de Band tussen de Vader en de Zoon. Verbondenheid is zijn 'specialiteit'. De NBV heeft: 'de eenheid met de Geest'. De verbondenheid met de Geest is de bron van de verbondenheid die de Geest wil uitdelen in de gemeente. De

Geest zelf is de verbondenheid tussen Gods kinderen die leerlingen van Jezus zijn. Zo is Hij de Schepper van de kerk als gemeenschap.

### Met u allen

Genade, liefde en gemeenschap zijn niet bestemd voor een deel van de gemeente, maar voor iedereen. Voor niemand wordt een uitzondering gemaakt. Wees daarom allemaal ontvankelijk voor wat de Drie-enige God wil uitdelen. Vanuit die biddende ontvankelijkheid bloeit de kerk op tot een werkelijke gemeenschap.

### Bijbelrooster

#### 'Genade - Liefde - Gemeenschap'

Maandag *Psalm 103*: Genadig is de Here.  
Dinsdag *Titus 2:11-14*: De genade Gods is verschenen.

Woensdag 1 *Johannes 4:7-12*: Want God is liefde.

Donderdag *Johannes 15:9-17*: Blijft in mijn liefde.

Vrijdag 1 *Johannes 1:1-10*: Wandelend in het licht gemeenschap met elkaar hebben.

Zaterdag *Filippenzen 2:1-11*: Als er enige gemeenschap is...

## Bronwater in de kleine groep

### a. Het ijs breken

Wat is jouw mooiste ervaring in de kerk?

### b. Jezus centraal stellen

Lees samen 2 Korintiërs 13.

Welk vers spreekt je bijzonder aan? Bid samen om de krachtige en liefdevolle aanwezigheid van Christus door zijn Geest.

### c. Elkaar bemoedigen

Praat samen door over deze gesprekspunten:

- Herken je dat genade niet alleen vergiving, maar ook genezing en bevrijding brengt?
- Hoe kun je elkaar helpen om boven negatieve ervaringen met de kerk uit te groeien?

• Vind je de gemeente van de Fonteinkerk een vergevende, genezende en bevrijdende gemeenschap?

• Hoe zou jij meer genade kunnen uitdelen aan je broeders en je zusters?

• Welke (bijbelse) wensen heb jij ten aanzien van de gemeenschap der heiligen in de Fonteinkerk?

### d. Zich naar buiten richten

Wat is de waarde van wat we besproken hebben voor onze niet-gelovige familieleden, vrienden, burens en collega's? Zou je willen dat ze er deze keer bij waren geweest, in de kleine groep?

