

Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen

Als je jaar in jaar uit elke zondag naar de kerk gaat, kan dat een sleur worden. Daarom is het belangrijk vanuit de bijbel opnieuw na te denken over het doel van onze samenkomsten. Zo kunnen we elkaar aansporen om trouw en met toewijding elkaar op te zoeken voor Gods aangezicht.

Hebreeënbrief

In het eerste deel van de brief aan de Hebreeën (1:1-10:18) gaat het over Jezus Christus, die van God een hoge plaats heeft gekregen, de mens werd, die ons rust geeft, die onze hogepriester is en de middelaar van een nieuw en beter verbond. Ook wordt er een relatie gelegd tussen de eredienst in de hemel en die op aarde. Op basis van dit onderwijs begint in 10:19 het tweede deel van de brief, dat veel praktischer van karakter is. Het zet in met de conclusie: 'Wij hebben volle vrijmoedigheid om door het bloed van Jezus, onze grote priester, in het heiligdom binnen te gaan'.

Geloof, hoop, liefde

Op basis van het feit dat we deel hebben gekregen aan Christus (Heb. 3:14) volgen er nu drie aansporingen waarin we de drieslag geloof - hoop - liefde terugvinden. Laten we met een zuiver hart en een gezuiverd lichaam de weg nu ook werkelijk gaan in de zekerheid van het geloof (22)! Laten we onwankelbaar vasthouden aan de belijdenis van wat we hopen, want de belovende God is trouw (23)! Laten we naar elkaar omzien en elkaar aanvuren om liefde te tonen en goed te doen (24)!

Eigen bijeenkomst

Er lijkt nu een vierde aansporing te volgen: Laten we onze eigen bijeenkomst niet verzuimen. Maar dat is niet juist. Achter vers 24 staat als het ware een dubbele punt: Laten we naar elkaar omzien en elkaar aanvuren door de eigen bijeenkomst trouw te bezoeken. Dit bijbelvers wordt veel gebruikt als argument om elkaar te wijzen op het belang van trouwe

Trouw zonder toewijding is als een huwelijk zonder liefde: plichtmatig.

kerkgang in de eigen gemeente. Dat is geen verkeerde toepassing, maar de kern is hier: de eigen bijeenkomst is dé plek om elkaar te bemoedigen in het volgen van Jezus.

Inspirerende erediensten

We mogen elkaar op basis van de bijbelse boodschap aansporen om trouw naar onze kerkdiensten te komen. Zijn we voor zulke aansporingen misschien niet wat te allergisch geworden? Komen heeft niet als doel: consumeren, kritiseren of applaudiseren, maar om geïnspireerd te worden en elkaar te inspireren, door de Geest van Christus. Centraal in de eredienst staat het Woord van God waarmee Christus ons aanspreekt, en onze aanbidding van de drie-enige God.

Liefdevolle kleine groepen

Hoeveel verkondiging op zich ook betekent, het verkondigde Woord vraagt om doorwerking in ons leven. Het Nieuwe Testament is vol van het 'elkaar'. Dat kan veel beter in kleine groepen plaats vinden dan in de 'grote' erediensten. Het 'elkaar-gehalte' van de gemeente van Christus wordt vooral in kleine groepen zichtbaar.

Trouw en toewijding

In het elkaar meenemen naar de bijeenkomsten zijn er twee gevaren. Trouw zonder toewijding: je bent er wel, maar staat niet open voor wat God aan genade wil uitdelen. Je zit de dienst uit. God zoekt toegewijde christenen. Toewijding zonder trouw: je bent er met heel je hart en hoofd bij als je er bent, maar even gemakkelijk laat je verstek gaan om elders 'bij te tanken' of om thuis te blijven. God zoekt trouwe christenen.

Jezus komt eraan!

Elkaar aansporen is nodig, omdat de dag van Christus nadert. 'Laten wij daarom op onze hoede zijn, dat niemand van u, terwijl nog een belofte van tot zijn rust in te gaan bestaat, de indruk zou wekken achter te blijven' (Heb. 4:1).

Bijbelrooster 'Samenkomen'

- Ma. *Exodus 25:1-22*: Ik zal daar met u samenkomen
Di. *Exodus 33:1-11*: De tent der samenkomst
Wo. *Psalms 27*: Dit zoek ik: te verblijven in het huis des Heren
Do. *Psalms 84*: Mijn ziel verlangt naar de voorhoven des Heren
Vr. *Handelingen 2:41-47*: Zij bleven volhardend bij de gemeenschap
Za. *1 Korintiërs 14:26-40*: Telkens als u samenkomt...

Bronwater in de kleine groep

a. Het ijs breken

Welke kerkdienst (kort of lang geleden) staat jou nog heel goed bij?

b. Jezus centraal stellen

Lees samen Hebreeën 10:19-25. Praat samen door over de drie aansporingen: Laten we toetreden! Laten we de belijdenis vasthouden! Laten we naar elkaar omzien en elkaar aanvuren! Bid samen om de kracht van Christus' Geest.

c. Elkaar bemoedigen

Praat samen door over deze gesprekspunten:

- In de Fonteinkerk streven we naar inspirerende erediensten. Wat stel jij je voor bij dat 'inspirerend'? Op welke wijze zouden de erediensten (nog) inspirerender kunnen worden?
- Laat jij je ook aansporen om trouw te zijn in het bijwonen van en meedoen in de erediensten, of vind je dergelijke aansporingen misschien een inbreuk op je privacy?
- Hoe kun je in de kleine groep elkaar helpen in: het vrijmoedig toetreden tot God, het vasthouden van de hoop, het vurig liefhebben en het doen van het goede?

d. Zich naar buiten richten

Wat is de waarde van wat we besproken hebben voor onze niet-gelovige familieleden, vrienden, burens en collega's? Zou je willen dat ze er deze keer bij waren geweest, in de kleine groep?

**Het Woord van Christus
moet worden verkondigd,
maar vooral worden
gehoord en gedaan.**

