

Over gaven

De gemeente die als Gods gezin wil functioneren, krijgt daarvoor van de Geest prachtige gaven. Zonder deze gaven kan de gemeente niet tot bloei en groei komen. Het onderwerp van de 'gaven van de Geest' is niet maar een 'hype': het gaat om iets wat fundamenteel is voor gemeente van Christus zijn. Gaven als dienen, leiden, vermanen, geloof, wijsheid, profeteren en geven maken de opbouw van de gemeente mogelijk naar Gods doel.

Kennis

Onkunde op het gebied van de Geestesgaven is funest voor de gemeente. Kennis van zaken is nodig, want de gemeente gaat te gronde door gebrek aan kennis (vgl. Hosea 4:6). Dat maakt Paulus duidelijk als hij begint te schrijven over dit onderwerp (1 Kor. 12:1-3). Want zonder 'de dingen van de Geest' kan de gemeente niet functioneren. En juist hier zaait de satan verwarring door te proberen gelovigen te verleiden tot misbruik van de gaven. Dat is in de gemeente van Korinte ook actueel: gemeenteleden gaan op een verkeerde, egocentrische manier met Gods gaven om (speciaal met de 'tongentaal'). Ook op andere punten zijn er in de gemeente wantoestanden, bijvoorbeeld rond de viering van het Avondmaal (1 Kor. 11:17-34). Maar: misbruik sluit het goede gebruik niet uit! Dat geldt zowel rond de maaltijd van de Heer als rond de gaven van de Geest.

Jezus is Heer!

Waaraan herken je de dingen die van de Geest zijn? Dat is een belangrijke vraag rond de gaven van de Geest. Die kunnen namelijk een eigen leven gaan leiden, ter meerdere eer en glorie van de ontvanger van de gaven. Als het enige criterium is, dat het indrukwekkend is, vol ervaring en extase, dan komt het zelfs zover dat vervloeking van Jezus een acceptabele uiting worden (1 Kor. 12:2-3). Het allereerste criterium is: wordt Jezus beleden en aanbeden als Heer? Niet maar met de mond, maar met hart en ziel en krachten. Paulus maakt dat nadrukkelijk bekend: dit is basiskennis!

Van de God van genade

Niet elk talent of elke bekwaamheid is direct ook een geestelijke gave (koken, muziek maken, besturen bijvoorbeeld). Wezenlijk voor de gaven in de gemeente is, dat ze door de Geest worden gegeven. Het zijn geschenken van boven. Het zijn ook niet zonder meer gaven, maar genadegaven. In het Griekse woord 'charismata' klinkt dat genadige karakter ook altijd door. Nooit kun je trots zijn op je gave, je kunt er alleen maar diep dankbaar voor zijn, omdat het een genadegeschenk is dat de Geest door jou aan de gemeente geeft.

Drie-Eenheid

Paulus gebruikt voor dezelfde werkelijkheid vijf verschillende woorden: pneumatikoi (uitingen van de Geest), charismata (genadegaven), diakonoi (bedieningen), energemata (werkingen) en phanerosis (openbaring). Daarbij valt op dat de gaven van de Geest de gaven van de drie-enige God zijn. Want we mogen de Geest niet los zien van Christus en van de Vader (vs4-6).

- genadegaven: Geest
- bedieningen: Here (Zoon)
- werkingen: God (Vader)

De verscheidenheid van de gaven vindt haar oorsprong en eenheid in de drie-enige God.

De be-gaafde gemeente

In de gemeente is een grote verscheidenheid. Want we hebben niet alleen gaven, we zijn allemaal ook gaven: aan elkaar gegeven om elkaar op te bouwen. Hoe ontdekken we met elkaar de gaven die we hebben? Door te ontdekken welke gaven er in de bijbel genoemd worden, door er samen over te spreken, door onze gaven ook daadwerkelijk te gebruiken in de gemeente. Ook is het belangrijk om niet vacature-gericht bezig te zijn, maar gaven-gericht: als er voor taken die gedaan zouden moeten worden, geen gaven zijn, dan moeten we die taken misschien maar gewoon niet doen. Want God geeft de gaven die Hij nodig vindt voor onze gemeente.

Tot welzijn

Rond gaven kan zomaar een verkeerd, mens-gericht en ervarings-gericht klimaat ontstaan. Maar zo is het niet bedoeld: de Geestesgaven functioneren alleen doelgericht als ze gebruikt worden voor het welzijn van allen (1 Kor. 12:7)

Bijbelrooster 'Gaven in de gemeente'

- Ma. Exodus 18:13-27: De gave van organiseren
- Di. Exodus 31:1-11: Gaven van creativiteit
- Wo. Romeinen 12:1-8: Wij hebben nu gaven
- Do. Efeziërs 4:1-16: Om de heiligen toe te rusten
- Vr. 1 Petrus 4:7-11: Elkaar dienen naar de genadegave
- Za. 1 Johannes 4:1-6: De geesten beproeven

Bronwater in de kleine groep

a. Het ijs breken

Wat lijkt je erger: blind zijn of doof zijn? Waarom?

b. Jezus centraal stellen

Lees 1 Korintiërs 12:1-11 en overdenk speciaal vers 3. Bid de Here Jezus om zijn liefdevolle en wijze aanwezigheid.

c. Elkaar bemoedigen

Praat samen door over deze gesprekspunten:

- Welke gaven die genoemd worden in 1 Korintiërs 12:8-11 zie jij functioneren in de gemeente?
- Met welke specifieke gaven kunnen we elkaar in de kleine groep opbouwen?
- Wat is jouw gave? En als je dat niet weet: hoe kom je daar dan achter?
- Heb jij in onze gemeente ook een bediening (een taak hoe groot of klein ook, waarmee je concreet de opbouw van de gemeente dient)?
- Hoe kunnen we in onze gemeente meer gavengericht gaan werken (in plaats van vacature-gericht)?

d. Zich naar buiten richten

Welke gaven geeft de Geest van Christus ons met het oog op het bereiken van onze niet-gelovige familieleden, vrienden, burens en collega's?

De duivel is speciaal rond het beste in Jezus' gemeente actief, om dat te bederven.

