

Overgave aan Jezus is onmisbaar voor het vruchtbaar geruiken van de gaven van de Geest.

Overgave

Voor het in de stijl van Jezus gebruiken van de ontvangen Geestesgaven is voor alles nodig: overgave aan Christus. Hij heeft Zichzelf volkomen voor ons overgegeven! Dat vieren we op deze zondag bij de doop, in de Woordverkondiging en aan de tafel van Christus.

Doop

In de doop wordt allereerst zichtbaar dat de drie-enige God alles voor ons over heeft. Hij geeft heel veel, en ten diepste geeft Hij Zichzelf om in eeuwige verbondenheid met ons te leven. Het leven van God is zo een leven van overgave aan de gelovigen en hun kinderen. Vanuit die bron van Gods overgave aan ons, kan het ook in onze levens komen tot overgave aan God. Het doopformulier brengt deze werkelijkheid zo onder woorden: 'Dit betekent dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en al onze krachten. Het betekent ook dat wij met de wereld breken, onze oude natuur doden en godvrezend leven.'

Gedoopt worden betekent dus ook: sterven met Christus, ondergedompeld worden in het diepe water, waar een mens niet leven kan. Een doopplechtigheid is daarom niet alleen maar een feestelijke gebeurtenis. Er wordt iets heel dieps en pijnlijks in beeld gebracht. Dopen is sterven met Christus en ondergaan in het water, opdat ons leven geborgen zal zijn in Hem en onze wandel in de hemel. 'Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood', 'Wij zijn samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood' (Romeinen 6:4-5). Deze weg door de dood heen brengt het eeuwige leven dat bestaat in het kennen van Christus.

Graankorrel

Jezus zegt iets heel belangrijks in Johannes 12 vers 24, want Hij begint

met 'Amen, amen!' De graankorrel waar Hij over spreekt is Hij allereerst zelf: hij blijft niet op zichzelf, maar valt sterven in de aarde om pas zó veel vrucht te kunnen dragen: ontelbare gelovigen delen in zijn gerechtigheid. Ook wij worden geroepen om graankorrels te zijn, om te sterven in de aarde. Dat vraagt dat we loslaten wat in dit leven zo belangrijk lijkt: aanzien, succes, gezondheid, rijkdom, onze eigen kwaliteiten. Dat alles moet de grond in, sterven met Christus. Pas daarna zullen we vrucht dragen tot eer van de Vader.

Hebben we de moed om slechts graankorrels te zijn? Hebben we de moed om niet op onszelf te blijven, niet op onszelf te vertrouwen en ons in kwetsbaarheid afhankelijk te maken van anderen? Dat is wat de Here Jezus van ons vraagt. Heb niet je eigen leven lief, heb het leven lief dat Jezus geeft. Kies voor het leven van Christus. Geleid door de Geest zullen we, als we erom bidden, kracht ontvangen om zwak en kwetsbaar te zijn, om onze tekortkomingen en zonden onder ogen te zien en om te zeggen: 'Heer, leer me te sterven aan mezelf, omdat alleen in U het leven is!'

Avondmaal

Op verschillende plaatsen in de avondmaalsformulieren wordt gesproken over de overgave van Christus voor ons:

- 'Aan het avondmaal vieren wij de heerlijke gedachtenis aan de zelfovergave van onze Here Jezus voor ons, zondaren. Met blijdschap verkondigen wij dat in zijn dood ons leven ligt. Wij aanbidden de barmhartigheid van onze hemelse Vader, die zijn lieve Zoon voor ons allen overgaf.'
- 'Hij heeft ons zo liefgehad, dat Hij zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft.'
- 'Wij gedenken dat de Here Jezus aan het kruis zijn lichaam en zijn bloed gegeven heeft voor de zijnen. In grote liefde voor ons heeft Hij Zich geof-

ferd, zodat wij niet zouden sterven maar leven. Het avondmaal richt onze aandacht op deze zelfovergave van de Here.'

In het gebed na de viering bidden we samen om dat ene, dat zo fundamenteel is en zo diep gaat, om overgave:
- 'Wij bidden U, of U in dit avondmaal door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons hoe langer hoe meer met vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus overgeven.'
- 'Barmhartige God en Vader, nu wij in dit avondmaal de heerlijke gedachtenis vieren aan de bittere dood van uw geliefde Zoon Jezus Christus, bidden wij U, of U door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met oprecht vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven.'

Avondmaal vieren is oefenen in overgave.

Bijbelrooster 'Overgave'

- Ma. Lucas 2:26-38: Mij geschiede naar uw woord
- Di. Matteüs 16:21-28: Je leven verliezen om Jezus' wil
- Wo. Romeinen 6:1-14: Onze oude mens wordt meegekruisigd
- Do. 1 Korintiërs 13: Liefde zoekt zichzelf niet
- Vr. 2 Korintiërs 11:16-29: In moeiten veel vaker
- Za. 2 Korintiërs 11:30-12:10: Ik zal van mijn zwakheid roemen

Bronwater in de kleine groep

- Lees deze Bronwater samen hardop in de kleine groep.
- Praat met elkaar door over de redenen waarom we ons niet kunnen of willen overgeven aan de Here.
- Bid samen om de Geest van Jezus, dat Hij ons leert belijden en beleven: 'Ik ben een graankorrel, geboren om te sterven en zó vrucht te dragen.'

***Elke moeite, elke pijn, elke tegenslag en elk conflict is
een uitnodiging tot overgave aan Christus.***

