

Gaven te over

1 Korintiërs 12 is een overbekend bijbelgedeelte. Gelukkig maar! Want hier vinden we heel belangrijke dingen die God tegen ons wil zeggen met het oog op gemeente van Jezus zijn. We zijn namelijk één lichaam. De vele leden hebben allemaal hun eigen plek in dat ene lichaam, namelijk: Christus.

Symfonieorkest

Een ander beeld kan hetzelfde duidelijk maken: een symfonieorkest. In zo'n orkest bespelen heel verschillende mensen heel veel verschillende muziekinstrumenten. Ze hebben maar één doel: samen een mooi muziekstuk ten gehore brengen. Niemand kan hier op zichzelf gericht zijn (en als dat wel gebeurt wordt het een rommeltje), iedereen is gericht op de dirigent: die geeft toon en tempo aan.

Eenheid

Als we in de gemeente bezig zijn met gaven, lopen we het gevaar ze los van elkaar te zien. Dan maken we onderscheid tussen opvallende en minder opvallende gaven en tussen gewone en bijzondere gaven. Maar steeds weer gaat het om de eenheid in de verscheidenheid: gerichtheid op de eer van Christus en de opbouw van de gemeente. Alleen samen met de andere gaven kan mijn gave tot haar recht komen. De uitgebreide beschrijving van de vele leden wordt omsloten door de eenheid van het lichaam (zie 1 Kor. 12:12 en 27).

Vele gaven

In de bijbel komen vijf gavenlijsten voor. Dat zijn dus geen verlanglijsten (wat wij willen hebben) maar echt gavenlijsten (wat Gods Geest aan ons wil geven).

- Romeinen 12:6-8: profetie, geloof, dienen, leren, leiden, vermanen, barmhartigheid;
- 1 Korintiërs 12:8-11: wijsheid, kennis, geloof, genezen, wonderen, profetie, onderscheiding van geesten, talen, uitleg van talen;
- 1 Korintiërs 12:28: apostelen, profeten, leraars, wonderen, helpen, genezen, administreren, talen;
- Efeziërs 4:11: apostelen, profeten, evangelisten, herders, leraars;
- 1 Petrus 4:11: spreken, dienen.

Wees snel om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn.

Verskillend

Niet alle gaven hebben hetzelfde karakter. Er zijn 'natuurlijke' gaven (wijsheid, leren, dienen) en 'boven-natuurlijke' gaven (wonderen, genezingen, talen). Je kunt ze ook verdelen in 'gewone' en 'buitengewone' gaven, als we maar niet vergeten dat de bijbel hier zelf geen helder onderscheid aanbrengt. Hoe bijzonder of gewoon een gave ook is, het is aan de Geest om de gave al dan niet uit te delen. Daarbij zal Hij, die ook de Schepper is, zeker niet altijd voorbijgaan aan onze natuurlijke aanleg. Maar een natuurlijk talent wordt pas een geestelijke gave als het door de Geest wordt geheiligd. Soms ontvangen we ook gaven waarvan we nooit verwacht hadden dat ze bij ons zouden passen.

Onderscheiding van geesten

Eén gave lichten we er vandaag in het bijzonder uit, een gave die we in verwarrende tijden heel hard nodig hebben: het onderscheiden van geesten. Onderscheiden is: kijken, bestuderen, nauwkeurig onderzoeken. Hoe onderscheid je tussen goed en kwaad, tussen waarheid en leugen, tussen licht en donker? Geesten kunnen namelijk goed en slecht zijn, verbonden met Jezus of verbonden met satan. Bij alles wat op ons afkomt, ook in de kerk, moeten we ons afvragen: welke geest spreekt hier? Is het de Geest van Christus: een geest van liefde, bezonnenheid, geduld, zelfbeheersing, blijdschap, verstand, wijsheid? Of hebben we te maken met een geest van verwarring, van bitterheid, van boosheid, van kritiek, een geest van het-eigen-gelijk, van controle, van

ongebondenheid, van emotie, van rationalisme. Het werk van de Geest van Christus neemt zeer herkenbare gestalten aan (zie ook Gal. 5:22). Wees ervan overtuigd dat dat ook geldt voor het werk van de boze geesten. Verwarring, bitterheid en een geest van kritiek moeten we leren verbinden met het werk van de duivel.

Streven naar gaven

Niet iedereen heeft elke gave. Dat hoeft ook niet, want juist daarom worden we aan elkaar gegeven in de gemeente. Tegelijk roept de bijbel ons op om te 'streven naar de gaven' (1 Kor. 14:1). Onze huidige tijd, waarin zoveel op ons afkomt, ook in de kerk, vraagt om een streven naar de gave van het onderscheiden van geesten. Hoe kun je daarnaar streven?

- Bouw aan je verbondenheid met Christus (fijngevoeligheid)
- Bestudeer Gods Woord (inzicht)
- Heb de gemeente lief (gemeenschap)

Bijbelrooster

'De geesten onderscheiden'

Ma. Jakobus 1:19-27: Hoorder én dader zijn

Di. Jakobus 3:1-12: Een zilte bron geeft geen zoet water

wo. Jakobus 3:13-4:10: Bied weerstand aan de duivel

Do. 1 Johannes 4:1-6: Vertrouwt niet iedere geest

Vr. 1 Tessalonicenzen 5:1-11: Wakker en nuchter zijn

Za. 1 Tessalonicenzen 5:12-28: Dooft de Geest niet uit

Bronwater in de kleine groep

- Laat de lijsten met gaven op je inwerken en probeer van vijf van de genoemde gaven duidelijk aan te wijzen waar en hoe ze functioneren in onze gemeente.
- Praat samen door over de realiteit van het voorkomen, ook in de kerk

van Christus, van een geest van bitterheid en kritiek.

- Bid samen om inzicht en fijngevoeligheid, om onderscheidingsvermogen dat wordt gevoed door trouwe omgang met het Woord van Christus.

*Beproeft de geesten,
of zij uit God zijn*

