

De Schrift alleen!

Met de komst van de Nieuwe Bijbelvertaling is het weer een beetje Pinksteren geworden: de bijbel in onze eigen taal (Hand. 2:6)! De NBV biedt geweldige kansen om (opnieuw) kennis te maken met het Woord van God. De vertaling-1951 is velen van ons wel heel eigen, maar het is niet meer onze eigen taal.

Uniek boek

In de media was er heel veel aandacht voor de bijbel de afgelopen dagen. Dat is terecht, want het gaat om een uniek boek, wereldliteratuur, een cultuurdocument dat ongekend grote invloed had en heeft. Het unieke zit hem vooral in het ontstaan (vers 16):

- Theopneust (Grieks)
- door God ingegeven (NBG-1951)
- door God geïnspireerd (NBV-2004)

De heilige Schrift is door God ge-Ademd, een door en door Geestelijk boek, de Stem van God.

Uniek doel

Dit unieke boek heeft een uniek doel. Dat mag niet vergeten worden als er ook nadruk wordt gelegd op het culturele en literaire belang van de bijbel. Want het gevaar bestaat dat je de bijbel leest uit interesse, om informatie op te doen. Dat gevaar bestaat ook in de kerk: dat we lezen om onze kennis te vergroten (informatie) in plaats van ons te laten veranderen (transformatie). Het unieke doel is: dat onze levens door het geloof in Jezus veranderen!

Alleen Christus

In vers 15 wordt een verband gelegd tussen de Schrift en de Christus. Luther leert ons die twee altijd bij elkaar te houden: Sola Scriptura én Solus Christus! Voor Luther is Christus het midden van de Schriften: de Schrift predikt Christus en Hem alleen. Daarom moeten we de bijbel als boek en Jezus als Persoon niet met elkaar laten 'concurreren', in de trant van de Persoon tegenover het boek of de Geest tegenover de letter. Wie Christus gevonden heeft door de bijbel, zal Hem steeds weer in de bijbel willen vinden: Lezen: de geschreven bijbel opendoen - Luisteren: Gods stem horen

Wie de bijbel leest zonder Jezus te ontmoeten, leest de bijbel niet.

klinken - Liefhebben: je hart openen voor Jezus. De heilige geschriften zijn krachtig om je wijsheid te geven. Die wijsheid is: Christus (1 Kor. 1:30; Kol. 2:3).

Gebruiksmogelijkheden

'Elke schrifttekst kan gebruikt worden om...' (vers 16). Er worden vier gebruiksmogelijkheden genoemd: onderricht geven, dwalingen weerleggen, fouten corrigeren en opvoeden tot een goed leven. Iets preciezer vertaald, staat er: tot onderricht, tot weerlegging, tot verbetering, tot opvoeding. Maar deze vier gebruiksmogelijkheden zijn niet het doel van de bijbel. Je bent niet 'klaar' als er bijvoorbeeld onderricht uit de bijbel heeft plaats gevonden. Het verder liggende doel is: een veranderd leven!

Integer mens

De bijbel is een doelgericht boek. Het gaat erom dat mensen, door het geloof in Christus Jezus, veranderen naar Gods bedoeling. De 'volkomen mens God' of de 'voor zijn taak berekende dienaar van God' is iemand die steeds meer gaat beantwoorden aan Gods doelen met haar of zijn leven. Ten diepste is het enige doel: dat we op Christus gaan lijken. Hij is de meest Integer Mens die ooit heeft geleefd!

Doelgericht lezen

Lees dus in de bijbel niet omdat dat zo hoort, of om informatie op te doen, maar om te groeien in Christus. Doel

Bronwater in de kleine groep

a. Het ijs breken

Wat is je in de media-aandacht rond de NBV het meest opgevallen?

b. Jezus centraal stellen

Lees samen 2 Timoteüs 3:14-17. Bid om de aanwezigheid van de Geest van Jezus die door het Woord wil werken.

c. Elkaar bemoedigen

Praat samen door over deze gesprekspunten:

- Vind je de bijbel een verrassend boek?
- Is het ook jouw ervaring dat je door de bijbel te lezen Jezus ontmoet?

De heilige Schrift is het gewaad waarin Christus naar ons toekomt

(Calvijn)

gericht lezen heeft als gevolg, door de genade van de Geest, dat we volkomen aan Christus toegewijde mensen worden, tot eer van de Vader.

Bijbelrooster bij de NBV

'Worden als Jezus'

- Ma. Galaten 4:12-20: Zolang Christus geen gestalte in u krijgt, doorsta ik telkens weer barensweeën om u.
- Di. Galaten 5:1-12: Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven.
- Wo. Efeziërs 2:1-10: In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt.
- Do. Efeziërs 4:17-24: Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven.
- Vr. Filippiëzen 2:1-18: Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.
- Za. Filippiëzen 3:1-16: Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept.

- Wat kun je met deze drieslag voor doelgericht lezen in de bijbel: Lezen - Luisteren - Liefhebben
- Welk bijbelgedeelte is in jouw leven belangrijk?
- Geloof je dat het lezen van de bijbel je leven (nog meer) kan veranderen?

d. Zich naar buiten richten

Wat kan de bijbel betekenen voor je collega's of voor je burens?

