

Gods verborgenheid Verlangen naar Verlossing 2

Hoe goed kennen we God? Hebben we misschien niet een heel eenzijdige kennis van God hebben, gebaseerd op een aantal ons aansprekende gedachten of lievelingsteksten uit de bijbel? En: is het wel mogelijk is om God te kennen? Is Hij niet ondoorgrondelijk? Is Hij niet altijd weer groter en anders dan we dachten?

Hij is God!

In de profetieën van Jesaja valt op hoezeer God Zichzelf openbaart als de Unieke God, de Schepper die zo oneindig veel groter is dan de mens. 'Er is geen God behalve Ik' (45:21). Deze Enige, Unieke, Scheppende God is de God die we in Christus leren kennen. Luther zegt daarover: 'God is voor ons onbevattelijk, ondenkbaar; Hij wordt niet begrepen en Hij wil onvatbaar zijn buiten Christus.' Gods openbaring in het Oude Testament gaat pas open in Christus.

1 Hij is een God van verborgenheid

De uitspraak is 45:15 komt uit de mond van heidenen. De omringende volken zien dat de God van Israël op een bijzondere en verborgen manier aan het werk is met zijn eigen volk. Concreet gaat het hier om Gods verborgen weg met Kores (45:1-8). Deze gezalfde hoort niet bij Hem maar wordt toch door Hem gebruikt om zijn volk uit ballingschap te redden. We leren God zo kennen als een God die we niet kunnen doorgronden en voorspellen. Ook openbaart Hij zich zo als de Verborgene. Dat is paradoxaal: een God die zich openbaart door zich te verbergen. Zo was Hij voor zijn volk in ballingschap de Verborgene, en daarin zat ook het element van straf (God die zijn aangezicht voor ons verbergt). Gods verborgenheid heeft ook alles te maken met zijn Geheimenis: 'Ik ben die Ik ben' is een God die we op onverwachte plaatsen ontmoeten, plaatsen waar we Hem niet zouden zoeken zelfs: in het lijden, in de duisternis, in

de eenzaamheid. Als we Hem zoeken in die omstandigheden, mogen we weten dat we dat doen omdat Hij ons al gevonden heeft.

God werkt wel maar spreekt niet in het verborgene (45:19)! Deze OT-uitspraak gaat in het NT open in Kolossenzen 2:2-3: 'Christus is Gods Geheimenis. In Hem zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen.' Gods verborgenheid is ook zichtbaar in het kruis van Jezus (1 Kor. 1:18; 23-24; 2:6-8); hoe is het mogelijk dat God zich openbaart in een Gekruisigde Jezus?

2 Hij is een God van verbondenheid

God laat zich kennen als 'de God van Israël'. Dit is het volk waarop Hij zijn oog heeft laten vallen. Met dit volk heeft Hij een verbond gesloten. Zijn Naam mag van Hem voor altijd met de naam van dit volk verbonden zijn. Zo laat God zien dat Hij een God van mensen wil zijn, van mensen die Hij uitgekozen heeft. Daar schaamt Hij zich niet voor. Integendeel: steeds opnieuw heeft Hij er alles voor over om de verbondenheid met dit volk te vieren en versterken. De God van Israël is de Immanuël: 'God met ons' (Jes. 7:14; Mat. 1:23). Dat God een God is van verbondenheid zien we juist in Jezus: 'Hij die de gestalte van God had, heeft zichzelf ontledigd en is aan de mensen gelijk geworden' (Fil. 2:5-7). God schaamt zich niet voor ons om onze God te heten (Heb. 11:16). Zie ook Jes. 45:17.

3 Hij is een God van verlossing

Deze God is een Verlosser. Steeds wordt dat benadrukt (45:17,20,21,22). Scherp is de tegenstelling tussen Gods kinderen en wie 'bidden tot een god die niet verlossen kan' (20). Dat kunnen houten of stenen goden zijn, maar ook je geld, je geluk of je gelijk. Ten diepste wil God ons verlossen van onszelf: van onze egocentrische denken, dromen en doen. 'Verlosser-zijn' is de

Wij kennen alleen Christus en geen andere God!

(Luther)

diepste identiteit van God: 'Wendt u tot Mij en laat u verlossen' (22). Deze OT-werkelijkheid gaat open in Jezus, de Verlosser. Jesaja 45:23 gaat open in Filippenzen 2:9-11: Jezus is Heer tot eer van de Vader!

Verlost leven

Voor ons leven van elke dag is dit belangrijk om mee te nemen:

- 1) Denk niet dat jij God volledig kent (verborgenheid)
- 2) Geloof dat God jou wel volledig kent (verbondenheid)
- 3) Wijd je volledig toe aan Gods Zoon Jezus (verlossing)

Bijbelrooster eerste week van Advent

- Ma.* Jesaja 46: Ik immers ben God, en er is geen ander
Di. Jesaja 48:1-11: Van nu aan doe Ik u nieuwe dingen horen
Wo. Jesaja 48:12-22: Ik ben dezelfde, Ik ben de eerste, ook ben Ik de laatste
Do. Jesaja 49:1-7: Ik stel u tot een licht der volken
Vr. Jesaja 50:1-11: Hij is nabij, die mij recht verschafft
Za. Jesaja 51:1-16: Wie bent u, dat u bevreesd bent voor een sterfelijk mens?

Bronwater in de kleine groep

- Waar heb jij je voor het laatst verstopt? (ijsbreker)
- Wanneer heb jij de verborgenheid van God ervaren?
- Denk samen na over deze uitspraak: 'God openbaart zich in verborgenheid en verbergt zich in zijn openbaring.'
- Herken je Gods verborgenheid in het kruis van Christus?
- Welke rol speelt het verborgen zijn van God in jouw geloofsleven?
- Hebben we in ons denken en geloven voldoende oog voor het Geheimenis-aspect van Gods wezen?

Het Nieuwe Testament is verborgen in het Oude Testament, het Oude Testament gaat open in het Nieuwe Testament.

(Augustinus)

