

Jezus: Wonderbare Raadsman

'Jezus is het Antwoord! Wat is de vraag?' Dat klinkt oppervlakkig en gemakkelijk, maar het is de diepste werkelijkheid. Met al onze levensvragen zijn we bij Jezus Christus aan het goede adres. Het is dan wel nodig dat we Jezus in zijn volheid kennen. Daarin groeien we als we zijn namen spellen. Elke naam van Christus openbaart weer iets anders en iets nieuws over wie Jezus is en hoe Hij ons in ons leven wil zegenen.

Levensvragen

We worstelen allemaal met vragen. Hoe word ik gelukkig? Wat is de zin van mijn leven? Hoe ga ik om met verdriet en tegenslag? Hoe ga ik verder in een moeilijk huwelijk? Hoe leer ik mijn zwakte te tonen? Hoe kan ik leren om betrouwbaar te zijn? Hoe ga ik om met een conflict? Wie waardeert mij eigenlijk? Hoe voed ik mijn kinderen op? Hoe ga ik om met mijn alleen-zijn? Iedereen is dag in dag uit met vragen als deze bezig. Laten we leren geloven dat we op al dergelijke vragen echt antwoord zullen vinden in Jezus. Dat kost ook tijd en inspanning, want de schatten van wijsheid en kennis liggen in Hem, Gods mysterie, verbórgen (Kol. 2:3).

Jesaja 9:5

Al 700 jaar voor de geboorte van Gods Zoon wordt er een geboortekaartje gedrukt: zó zal Hij genoemd worden, die stralend licht brengt in het duister (9:1) en grote vreugde in verdrukking (9:2). Dit Kind is voor óns geboren. Nu gaat het erom dat we niet alleen zeggen: 'men noemt hem' maar: 'wij noemen hem' en 'ik noem hem'! God openbaart hier vijf namen en in elke naam ligt een kostbare zegen voor ons leven.

*Van verwondering
word je een beter
mens, van sensatie een
oppervlakkiger mens.*

Wonderbaar

Christus is Wonderbaar. In Hem ontmoeten we de God die wonderen werkt (Ps. 77:15). Alles aan Hem bewonderenswaardig. Hij is een wonderbare Persoon: God én mens tegelijk, vol van genade en waarheid, een en al geheimenis en glorie en tegelijk zo zwak en nabij. Zijn leven op aarde was wonderbaar: Hij veranderde water in wijn, Hij genas en bevrijdde mensen, Hij vergaf zonden en gaf nieuwe betekenis aan het leven, Hij maakte het kruis tot een plaats waar Gods liefde en onze zonde elkaar ontmoeten. Zijn woorden waren wonderbaar: Hij sprak wat Hij zijn Vader hoorde zeggen, zijn woorden waren vol leven, vol diepte, vol eenvoud. Zijn dood was wonderbaar: Hij gaf zichzelf helemaal over als Lam van God en stond weer op uit het graf!

Verwondering

Zo is Jezus de Volkomen Unieke die onze verveling kan verdrijven. We verbloemen onze verveling vaak door onze uitpattingen, hobbies, nog betere auto of computer, door ons over te geven aan onze carrière, kleinkinderen, caravan, i-mode, stamboom of uiterlijk, en leren zo de verwondering af die ons leven diepte geeft. Ken Jezus bij zijn Naam: Wonderbaar!

Raadsman

Christus is de Raadsman. We zijn allemaal vaak om raad verlegen, want het leven is ingewikkeld geworden. Dan zoeken we raad bij kennissen en deskundigen, in boeken en op internet. Hoeveel goeds we daarin ook kunnen ontvangen, te vaak vergeten we dit: alleen Jezus heeft woorden van eeuwig leven (Joh. 6:68). Daarom nodigt God de Vader ons uit om raad te zoeken bij Hem en te vinden in Jezus. Hij geeft ons raad door zijn Woord, door zijn Geest, door de omstandigheden en door andere gelovigen.

Wonderbare Raadsman

Jezus is de beste Raadsman die je je kunt voorstellen: Hij is de Eeuwige en weet alles, Hij is mens en begrijpt

*God heeft onze raad niet
nodig; wij zijn raad wel.*

onze gevoelens, Hij heeft ons lief, Hij houdt waarheid en liefde altijd bij elkaar, Hij heeft geduld en Hij bidt voor ons. Er is geen geweldiger Raadsman denkbaar!

Bijbelrooster:

Wonderbare Wijsheid

- Ma. Spreuken 8:1-11 Ik vertel je waardevolle dingen
- Di. Psalm 119:17-24 Uw richtlijnen verheugen mij
- Wo. Jesaja 55:6-9 Jullie wegen zijn niet mijn wegen
- Do. Romeinen 11:33-36 Wie was ooit zijn raadsman?
- Vr. 1 Korintiërs 2:6-16 Onze gedachten zijn die van Christus
- Za. Kolossenzen 2:1-7 De kennis van Gods mysterie: Christus

Bronwater in de kleine groep

a. Het ijs breken

Waarover verwonder jij je? Welke beslissing vond jij moeilijk?

b. Jezus centraal stellen

Lees Jesaja 9:1-6 en Spreuken 8:6-14. Wat treft je hier het meest? Herken je in de Spreuken ook Jezus die Gods wijsheid is?

c. Elkaar bemoeiden

Praat samen door over deze gesprekspunten:

- Beschrijf samen (iets van) de Wonderbaarheid van Jezus.
- Herken je de verveling in het leven van veel mensen?
- Geloof je dat Jezus het antwoord is/ geeft op al onze levensvragen? Kies twee levensvragen uit en ontdek hoe Jezus antwoord geeft.

d. Zich naar buiten richten

Wat is de waarde van wat we besproken hebben voor onze niet-gelovige familieleden, vrienden, burens en collega's?

