

Jezus: Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst

Rond de jaarwisseling kijken we terug en vooruit. En dat is goed als het gepaard gaat met omhoog kijken. Elk jaar mogen we leven Anno Domini: in het jaar van de Héér. Hem, Jezus Christus, mogen we kennen en bewonderen in zijn veelzijdige namen.

Sterke God

Het leven is vaak veeleisend. We hollen achter onszelf aan, achter adem haast. Tegelijk voelen we ons zwak, maar vinden het moeilijk om daar eerlijk over te zijn.

Maar God geeft ons Jezus en in Hem ontmoeten we God zelf, een Goddelijke Held. Jezus is niet God op de tweede plaats, maar zelf door-en-door God en al onze aanbidding waard: 'Mijn Heer, mijn God' (Joh. 20:28)!

De bijbel noemt Hem: 'Christus - hij die God is, die boven alles verheven is en geprezen zij tot in eeuwigheid' (Rom. 9:5). En: we zijn 'in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van onze grote God en redder Jezus Christus' (Tit. 2:13). Zelf zegt Jezus: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde' (Mat. 28:18).

Zwakheid en kracht

Als we Jezus kennen en Hem noemen bij zijn naam 'Sterke God' kunnen we leren omgaan met de spanning tussen zwakheid en kracht. Als mensen zijn we van onszelf zwak. Maar als we Christus hebben, door het geloof, dan hebben we de beschikking over goddelijke kracht. Niet voor een succesvol en rimpelloos leven hier op aarde, wel voor het groeien in het karakter van Jezus: 'U zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen' (Kol. 1:11). Met Paulus mogen we zeggen: 'Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft' (Fil. 4:13) en

***Alleen in Jezus is
onze kracht.***

Alleen Gods Zoon geeft leven met eeuwigheidswaarde.

'Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt' (2 Kor. 12:9).

Eeuwige Vader

Ons leven ervaren we soms als oppervlakkig. Want we zijn er - naar onze oude natuur - op uit om ééndimensionaal te leven. We raken zomaar in de greep van wat hier op aarde belangrijk lijkt. Dan slaat de vervlakkings toe. Maar God geeft ons zijn Zoon en in Hem komt de eeuwigheid de tijd binnen. In Hem krijgen we oog voor de diepere en hogere dimensies van ons leven. Want Christus is de Schepper van de Eeuwigheid. Hij is de vervulling van ons verlangen naar eeuwig leven. De bijbel zegt: 'Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid' (Heb. 13:8); 'Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is' (1 Joh. 1:2) en 'U bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid' (Ps. 90:2).

***Alleen Christus is
onze Vrede.***

Tijd en eeuwigheid

Als we Jezus kennen en Hem noemen bij zijn naam 'Eeuwige Vader' kunnen we leren omgaan met de spanning tussen tijd en eeuwigheid. God heeft ons voor de eeuwigheid geschapen. Hij heeft de eeuw in ons hart gelegd (Pred. 3:11). Niet het aardse leven maar de zonde is het grootste obstakel om het eeuwige leven te ontvangen en te ervaren. 'Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus' (Joh. 17:3).

Vredevorst

In ons leven is veel verwarring en onrust. Er gebeuren grote en kleine rampen, er is oorlog en onvrede. Vrede op aarde begint niet op wereldniveau (die komt als Jezus komt) maar in de harten van mensen.

God geeft ons Christus en in Hem komt zijn Sjalom op aarde. Want Christus Jezus is een Vredebrenger, een Koning van heelheid. Zijn aanwezigheid brengt rust: Hij is het antwoord op ons verlangen naar vrede. De bijbel zegt: 'Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus' (Rom. 5:1) en: 'Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord van de HERE, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven' (Jer. 29:11). Zelf zegt Jezus: 'Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet' (Joh. 14:27).

Onrust en vrede

Als we Jezus kennen en Hem noemen bij zijn naam 'Vredevorst' kunnen we leren omgaan met de spanning tussen onrust en vrede. We zullen het afleren om ons onrustig en bezorgd te laten maken vanwege dingen die in het licht van de eeuwigheid van weinig belang zijn. 'Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren' (Fil. 4:7)

Gebed

Here Jezus, U heb ik lief. Ik noem U: Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader en Vredevorst. Wees mijn Leven, mijn eeuwige leven. Amen

