

Bidden met de Psalmen II (Psalm 26)

'Ik heb in onschuld gewandeld.' Hoe kun je zo'n Psalm meebidden? Is dit niet het tegendeel van leven uit genade? Look who's praying! Psalm 26 vraagt aandacht voor de thematiek van schuld en onschuld in ons bidden en onze relatie met God. De Psalmen waarin onze schuld wordt verwoord (in bijv. 19, 25, 51 en 130) lijken populairder te zijn, wellicht omdat we ons zelf daarin herkennen? Mogen we ons ook herkennen in een onschulds-psalm?

Gebed van David

Hoe kan David dit bidden? Is hij dan zonder zonde? Uit andere Psalmen blijkt dat David zichzelf ook zeker als zondaar kent (25:11; 41:5; 51:5-6). Toch is dit ook niet de enige plek waar hij zijn onschuld belijdt (zie ook: 7:9; 17:3-5; 18:21-28). Davids leven wordt gekenmerkt door vertrouwen op de Here, verlangen naar Gods huis, lofprijzing van God. Hij is niet als de zondaars en goddelozen en gaat met hen niet om. In één woord: David is een integer mens. God mag zijn hart en nieren keuren, want daar zal Hij volkomen gerichtheid op Hem vinden. Op verschillende plaatsen in de bijbel wordt getuigd van Davids oprechte integriteit: hij wandelde in volkomenheid van hart en in oprechtheid (1 Kon. 9:4; zie ook 1 Sam. 13:14; Ps. 78:72). Davids gebed heeft met Farizeese eigengerechtigheid niets te maken. Hij spreekt wel over Gods genade en hij wil Hem prijzen (vgl. Luc. 18:11-12).

Gebed van Jezus

Als de Psalmen het gebedenboek van Jezus vormden, dan was toch vooral deze Psalm Hem ook op het lijf geschreven. Het is uitgerekend Pontius Pilatus die de waarheid vaststelt: 'Ik vind geen schuld in Hem' (Joh. 18:38).

Groot denken van de zonde kan een verhindering worden om groot te denken van de Zoon.

Weten we dan niet dat men ook de meest deemoedige schuldbelijdenis zeer zelfgenoegzaam kan bidden? (Bonhoeffer)

Juist als onschuldige kon Hij sterven voor onze schulden. In Christus hebben we een Hogepriester die net als wij is verzocht, maar zonder te zondigen (Heb. 4:15). Psalm 26 is een Psalm die we in Jezus' Naam mogen meebidden: Christus staat garant voor de werkelijkheid van onze onschuld en integriteit.

Gebed van ons

David is een man naar Gods hart! Kunnen ook wij vrouwen en mannen naar Gods hart zijn? In Christus' naam: Ja! Misschien vinden we het makkelijker om een schuld-belijdenis mee te bidden omdat ons dat bevestigt in ons zondaar-zijn. Een onschuld-belijdenis bidden is confronterender: zó heeft God het dus bedoeld, dat we in integriteit wandelen met Hem. Daarom legt God zelf ons deze Psalm op de lippen. Vast staat dat we, ook als oprechte christenen, in dit leven niet zonder zonde zullen zijn. Maar in Christus staat ook vast dat we door de wedergeboorte deel hebben aan het integere leven dat Christus op zondeloze wijze heeft getoond toen Hij op aarde was. Wat zou het mooi zijn als we naast Romeinen 7:24 ook steeds enthousiaster werden over Romeinen 8:1: 'Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.' En als we ons hier naar uit gingen strekken: 'Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad (Gods) blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren' (1 Joh. 3:9). Door de Geest van Christus mogen we door de kracht van Gods genade groeien in deze werkelijkheid: dat we niet langer zondaren zijn (vgl. Rom. 5:8), maar integere christenen, niet zonder zonde (!), maar wel met een volkomen hart toegewijd aan Jezus Christus, de

Zondeloze Zoon die ons Leven is (1 Joh. 5:11-12). Wie Hem niet heeft en bemint, heeft het leven niet.

Toepassingen

Psalm 26 meebidden met David in Jezus' naam betekent voor alle christenen en speciaal ook voor hen die leiding geven (ambtsdragers):

1. Ken Christus
2. Wees integer
3. Vertrouw God

Bijbelrooster

Zie: 'de 150 Psalmen in 30 dagen' (ook op: www.josdouma.nl/biddenmetdepsalmen).

Bronwater in de kleine groep

a. Het ijs breken

Is er iets in de actualiteit wat je direct kunt verbinden met iets wat je hebt gelezen in de Psalmen?

b. Jezus centraal stellen

Lees samen Psalm 26. Welk vers raakt je het meest? Waarom? Hoe verbind je deze Psalm met Jezus?

c. Elkaar bemoedigen

Praat samen door over deze gesprekspunten:

- Onze schuld belijden gaat ons gemakkelijker af dan onze onschuld belijden. Herken je dat?
- Is David in deze Psalm niet hoogmoedig? Zie ook Lucas 18: 9-14.
- Wat betekenen Rom. 8:1 en 1 Joh.3:9 voor jouw leven met de Here?
- Hoe heb jij in je persoonlijke leven of in je werk te maken met integriteit? Wat versta je precies onder een integere levenshouding? (in Engelse vertalingen staat in Psalm 26:1: 'I have walked in mine integrity')
- Waar de zonde ons leven beheerst kan de Zoon dat niet doen. Wat vind je van deze uitspraak?
- Vind je dat er in onze gemeente op jibbelse wijze aandacht is voor de zonde?

d. Zich naar buiten richten

Wat is de waarde van wat we besproken hebben voor onze niet-gelovige familieleden, vrienden, burens en collega's?

