

## **Diaconale gemeente (I): dienstbaarheid**

Wat doet een diaken eigenlijk? Wat betekent om een diaconale gemeente te zijn? Over deze vragen gaat het in drie preken in februari. Met als leidraad deze drie trefwoorden:

- Dienstbaarheid
- Barmhartigheid
- Gerechtigheid

### **De liefde van Christus**

Het bevestigingsformulier zegt: 'de dienst van de barmhartigheid vloeit voort uit de liefde van Christus. Hij kwam in de wereld om te dienen.' Jezus Christus is niet alleen de Herder (pastor) maar ook de Dienaar (diaken). Het gaat erom dat zijn liefde hoorbaar, zichtbaar, ervaarbaar en tastbaar wordt in mensenlevens. Dat neemt heel praktische en concrete vormen aan: geven, uitdelen, helpen, ondersteunen, troosten, bemoedigen, gastvrijheid, offervaardigheid enzovoort.

### **Voorbeeld**

Diakenen zijn geroepen om naar het voorbeeld van Christus en in de kracht van zijn Geest dienstbaar te zijn, en de gemeente uit te dagen en aan te moedigen om ook dienstbaar te leven. Zo mag binnen de gemeente de gemeenschap opbloeien. Maar ook naar buiten toe zijn we geroepen om voor mensen in nood als Christus te zijn: vol ontferming. Omdat dat vanwege de hardnekkigheid van de zonde onze levens helemaal niet vanzelfsprekend is, moeten we er steeds opnieuw aan herinnerd worden.

### **Heersen of dienen?**

Sinds de zondeval is de houding van het heersen gemeengoed geworden. We willen ons laten gelden, haantje de voorste zijn, belangrijk gevonden worden. De vraag van Johannes en Jakobus illustreert dat (10:37). Ze hebben goed gehoord dat Jezus tot zijn glorie zal komen, maar begrijpen nog niet dat de weg naar die glorie vol lijden is. Hun verlangen om op

de ereplaatsen te zitten, laat zien dat ze nog teveel met zichzelf bezig en op zichzelf gericht zijn. Zo is het ook vaak met leiders: hun hang naar macht leidt tot onderdrukking van het volk (10:42).

### **Kruis**

Over deze geschiedenis valt al de schaduw van het kruis: Jezus is op weg naar Jeruzalem. Daar zal Hij worden uitgeleverd en veroordeeld, bespot en bespuwd, gepest en gedood (10:33-34). Zó wil Jezus Dienaar (Diaken) zijn. De liefde voor de mensen mag Hem alles kosten. Wie Hem willen volgen (met als einddoel: de glorie!) moeten weten dat ze kiezen voor een weg van overgave en nederigheid. Zo gaat Jezus ook doelgericht sterven. Het is zijn intense verlangen om het losgeld te betalen waardoor mensen die gegijzeld zijn door zonde weer vrij kunnen worden. Jezus willen kennen betekent dat we ons zelf moeten durven kennen als gegijzelden mensen.

### **Jezus dient ons**

Niet wij moeten Jezus dienen, maar het gaat erom dat Jezus ons dient! Geloven is: beseffen en ervaren dat we zonder Jezus niets kunnen (Joh. 15:5). Geloven is: Jezus je Dienaar laten zijn. Geloven is: in de kracht van Jezus' dienst aan jou dienstbaar zijn aan anderen.

### **Diaconaal**

Bij een diaconale grondhouding horen drie dingen:

1. Dienen! Dat is: door Jezus' genade andere mensen tot hulp en steun zijn.
2. Delen! Dat is: gemeenschap oefenen met allen die Christus (nog niet) kennen
3. Doen! Dat is: getuige zijn van Christus' liefde zonder woorden (diaconale evangelisatie)

### **Bijbelrooster: Diaconaal**

Ma. Johannes 13:1-17: **Voeten wassen**

Di. Handelingen 4:32-27: **Eendrachtig leven**

Wo. Romeinen 12:9-21: **Oprecht liefhebben**

Do. Hebreëen 13:14-21: **Onderlinge solidariteit**

Vr. Deuteronomium 14:22-29: **Tienden geven**

Za. 1 Timoteüs 3:8-13: **Dienst verrichten**

## **Diaconaat is liefde in werkkleding.**

### **Bronwater in de kleine groep**

#### **a. Het ijs breken**

Wat was jouw laatste dienstbare daad in de afgelopen week?

#### **b. Jezus centraal stellen**

Lees samen Marcus 10:32-45. Praat samen door over Jezus' woorden in vers 33-34. Wat betekent het lijden van Christus?

#### **c. Elkaar bemoedigen**

Praat samen door over deze gesprekspunten:

- Zijn wij een diaconale gemeente?
- Hoe kunnen we elkaar in de kleine groep dienen?
- Herken je in je eigen leven de spanning tussen heersen en dienen?
- Hoe vind je het dat Jezus jou Dienaar wil zijn?

#### **d. Zich naar buiten richten**

Bedenk concrete voorbeelden van diaconale evangelisatie in je eigen leven, door de kleine groep en vanuit de gemeente.

**De viering van het Avondmaal bevrijdt ons van alle individualisme, egoïsme, consumentisme, materialisme en afgunst.**

**Diaconale evangelisatie: doen wat Jezus zou doen.**

