

Leven in Verbondenheid (1) De Drie-enige God als Bron

Heb ik wel een (h)echte relatie met God? Hoe kom ik verder in moeilijk lopende relaties (met partner, kinderen, ouders, gemeenteleden, burens, collega's)? Wat hebben we als kerk eigenlijk te bieden aan de samenleving? We gaan proberen om deze vragen te beantwoorden door na te denken over en ons uit te strekken naar de werkelijkheid van verbondenheid. Deze verbondenheid vinden we alleen in Christus.

In Christus verbonden

Genade (G1): het is belangrijk om de diepgang en de intimiteit van het leven met God te leren kennen. Waar we eerder veel spraken over 'Leven in het Verbond' zoeken we nu een vernieuwende weg door elkaar mee te nemen in een 'Leven in Verbondenheid'.

Gemeenschap (G2): het is belangrijk om oog te krijgen voor de vele vormen van onverbondenheid (eenzaamheid, vervreemding) en pseudoverbondenheid (bv. je 'verbonden' weten omdat je een zelfde standpunt huldigt of een zelfde zorg deelt of door samen te roddelen of hetzelfde type geloofsbeleving te hebben). Ware gemeenschap vinden we in de kerk alleen als we 'in Christus verbonden' zijn.

Getuigenis (G3): onze samenleving schreeuwt om liefde, om gezien en gekend worden, om echte verbondenheid. En dat is precies wat mensen alleen in de gemeente van Christus kunnen vinden. De kerk is de hoop voor de wereld!

Verbondenheid in de NBV

Via de Nieuwe Bijbelvertaling zal het woord 'verbondenheid' een nieuw leven gaan leiden. Drie voorbeelden: 'Henoeh leefde in nauwe verbondenheid met God' (Gen. 5:22,24); 'Leef in verbondenheid met mij' (Gen. 17:1); 'Bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus' (Efe. 2:12). Andere bijbelverzen: Gen. 6:9; Ps. 119:98; Rom. 16:22; 1 Kor. 4:17; 7:39; 11:1; Fil. 2:11; Kol. 3:18; Filem. 1:8; 1 Joh. 1:3,6,7; Opb. 14:13.

Niets is machtiger dan genade.

- Larry Crabb -

Omschrijving

Verbondenheid ontstaat daar, waar we vanuit de kracht van Christus in ons werkelijk contact maken met de ander. Het gaat niet om eigen kracht, maar om de kracht van Jezus (liefde, genade, aanvaarding). Het gaat niet om oppervlakkige pseudoverbondenheid maar om daadwerkelijk verbinding op een diep niveau. Het gaat om de ander: ik zoek naar het diepste verlangen van de ander dat weggescholen ligt onder veel pijn, bitterheid, teleurstelling en andere moeiten. Dat diepste verlangen is uiteindelijk het verlangen om door God aanvaard te worden en Hem in Christus te kennen en lief te hebben.

Drie-enige Verbondenheid

De bron van verbondenheid is alleen in God te vinden. Hij is zelf een God van verbondenheid. Dat is zijn Wezen. De leer van de Drie-eenheid is niet allereerst iets voor ons hoofd, maar de aanduiding van een diepgaande goddelijke werkelijkheid die ervaren kan worden op het niveau van het hart. In God is eindeloos veel verbondenheid: liefde, vreugde, genade, kracht, trouw, heerlijkheid, barmhartigheid. Het grootste wonder is dat deze drie-enige God zijn eindeloze verbondenheid opent naar mensen die van Hem vervreemd zijn door de zonde. Dat is eindeloze genade.

Zegen

Verbondenheid begint bij God. Als bijbelse basistekst voor het zoeken naar de ervaring van verbondenheid kiezen we voor de zegen die klinkt aan het einde van onze erediensten. Deze zegen is de afsluiting van een brief waarin Paulus spreekt over spanningen, conflicten, verzet en vervreemding. Hij werd niet geaccepteerd als apostel van Christus. Voorstelbaar zou zijn dat hij zo eindigde, met opgeheven gebalde vuisten: 'het oordeel van Christus en de toorn van God en het zuchten van de Geest zij met u allen!' Maar God is een God van liefde, altijd opnieuw. Hij wil zich met ons verbinden, niemand uitgezonderd.

Christus

Alleen door de 'genade van Christus'

Ik bezit nu al het leven van Christus, hetzelfde leven dat vrijkwam in alles wat Hij deed, met name in hoe Hij met mensen omging.

- Larry Crabb -

leren we 'de liefde van God' kennen dankzij 'de gemeenschap van de Geest', namelijk de gemeenschap (verbondenheid) die Hij creëert tussen mensen die in Christus zijn. (Zie ook Bronwater van 5 september 2004!)

Bijbelrooster 'Verbondenheid'

Kies zeven van de genoemde teksten waar het gaat over 'verbonden(heid)' en lees de perikopen waarin ze voorkomen.

Bronwater in de kleine groep

a. Het ijs breken

Vertel over een moment waarop je je heel gelukkig voelde.

b. Jezus centraal stellen

Lees samen 2 Korintiërs 13:5-13. Praat door over vers 5. Vind je dat een gemakkelijke of een moeilijke vraag, of Jezus Christus wel in je is?

c. Elkaar bemoedigen

Praat samen door over deze gesprekspunten:

- Deel met elkaar wat je eigen beelden en gedachten zijn bij 'verbondenheid'. Ervaar je vaak verbondenheid?
- De leer van de Drie-eenheid is niet voor het verstand maar voor het hart. Wat vind je van die stelling?
- Welke gedachten roepen deze twee uitdrukkingen bij je op: 'Leven in het Verbond' en 'Leven in Verbondenheid'?

d. Zich naar buiten richten

Als er niet-gelovige gasten in onze kerkdiensten zouden komen, zouden ze dan een sfeer van verbondenheid proeven? Of iets anders?

