

Leven in Verbondenheid (3) Houdt mij niet vast

Op de Paasmorgen moeten de ogen eerst open gaan voor de overwinning op de dood (20:1-16). Daarna voor de volkomen nieuwe manier waarop we verbondenheid met Jezus Christus mogen ervaren (17-18).

Aanwijzingen

Hoewel Jezus vaak had gezegd dat Hij zou opstaan uit de dood, hielden zijn leerlingen er toch niet echt rekening mee. De werkelijkheid van Pasen moest nog tot hen doordringen. In en rond het graf van Jezus zijn er verschillende aanwijzingen voor het wonder dat is gebeurd: - de opgerolde doek (als een lichaam geroofd zou zijn, zou zo'n doek niet netjes zijn opgerold); - de engelen (waar het eerst donker was, is het nu licht); - de vraag 'Waarom huil je?' (het is niet logisch om dat te vragen als een geliefde gestorven is).

Maria

De Paasmorgen is voor Maria erg verwarrend. Verdrietig komt ze naar het graf, om er in stilte haar gedachten te laten gaan. Dan ziet ze de weggerolde steen: ze schrikt en haalt heel snel Petrus en Johannes erbij omdat ze denkt dat het lichaam van Jezus is geroofd. Door haar tranen heen ziet ze eerst twee engelen en daarna de tuinman (tenminste, dat denkt ze). Als de opgestane Heer haar bij haar naam noemt ('Maria!'), herkent ze Hem: 'Mijn Meester!' Ze valt op de grond en grijpt Jezus' voeten vast. Maar dan is er opnieuw verwarring: Maria mag Jezus niet vasthouden. Hij leert haar de kunst van het loslaten om zo iets nog mooiers te kunnen ontvangen.

Loslaten

Waarom mag Maria Jezus niet vasthouden? (1) Misschien wel omdat ze Jezus te veel voor zichzelf alleen claimde door zich aan Hem vast te

klampen. (2) Maar in elk geval omdat Jezus haar wil leren dat ze zijn fysieke aanwezigheid moet loslaten omdat Hij op weg is naar een andere manier van aanwezig zijn: niet langer fysiek, maar geestelijk, vanuit de hemel. De wijze waarop de verbondenheid met Jezus ervaren wordt gaat vanaf nu veranderen. (3) Loslaten is ook nodig omdat de omgang met Jezus een nieuwe dimensie krijgt: omgang met de opgestane Here Jezus Christus wordt vanaf nu ook meer gekleurd door eerbied en ontzag. Het kennen van en omgaan met de hemelse en verheerlijkte Christus is - naast intiem, direct en persoonlijk - ook heilig en indrukwekkend. Zo lag Johannes op aarde aan tafel tegen de borst van Jezus (vgl. Joh. 1:18 en 13:23) maar als hij Hem ziet op Patmos, valt hij als dood voor zijn voeten (Opb. 1:17).

Nieuwe verbondenheid

De opstanding van Jezus betekent ook een nieuwe verbondenheid. Jezus spreekt nu niet over zijn 'leerlingen' of 'vrienden' of 'slaven', maar zegt: ga naar 'mijn broeders'. Door de dood en de opstanding van Jezus zijn wij allemaal kinderen van God en broers en zussen van Jezus geworden. Een nieuwe verbondenheid is ontstaan: een geestelijk gezin. Ook spreekt Jezus nadrukkelijk over 'mijn Vader én jullie Vader' en over 'mijn God én jullie God'. Dankzij Jezus' opstanding zijn we nu opgenomen in de gemeenschap die er is tussen de Vader en de Zoon. Steeds had Jezus (in het Johannes-evangelie, meer dan honderd keer) gesproken over 'de Vader' of 'mijn Vader'. Maar nu is Hij ook 'jullie Vader' geworden!

Lessen op Pasen

Wat leren we van de Paasgebeurtenissen?

- de kunst van het loslaten: de dingen niet op mijn manier maar op Gods manier
- het zoeken van wat boven is: niets aardsgesind maar hemelsgezind zijn
- de zegen van de verbondenheid: niet los van elkaar leven maar in Christus elkaars broeders en zusters zijn en samen familie van de ene Vader

De Opgestane Gekruisigde is in eigen Persoon de kracht in wie wij alles kunnen.

Bijbellezen: de betekenis van de opstanding

Laat deze week 1 Korintiërs 15:1-58 eens op je inwerken. Lees het hele hoofdstuk meermalen langzaam en aandachtig.

Ma. 1 Korintiërs 15:1-11
Di. 1 Korintiërs 15:12-19
Wo. 1 Korintiërs 15:20-28
Do. 1 Korintiërs 15:29-34
Vr. 1 Korintiërs 15:35-49
Za. 1 Korintiërs 15:50-58

Bronwater in de kleine groep

a. Het ijs breken

Pasen betekent voor mijn burens...
Pasen betekent voor mij...

b. Jezus centraal stellen

Lees Johannes 21:1-18. Wat verwondert je in dit verhaal het meest?

c. Elkaar bemoedigen

Praat samen door over deze gesprekspunten:

- Kun je je voorstellen dat de Paasmorgen voor Maria verwarrend was?
- De kunst van het loslaten: wat betekent dat concreet in jouw leven?
- Pasen is ook het feest van de nieuwe verbondenheid: Jezus' Vader is onze Vader. Wat betekent dat voor het leven in de gemeente?
- Hou verhouden zich in onze omgang met Christus de intimiteit en de heiligheid?

d. Zich naar buiten richten

Vertel elkaar wat Pasen betekent voor ongelovige familie, burens, collega's.

Als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos.

(1 Korintiërs 15:14)



Een van de redenen waarom christenen zo lauw zijn, is dat ze niet echt geloven in de kracht van Christus.