

Leven in Verbondenheid (4) Verbondenheid in het huwelijk

Verbondenheid ontstaat daar, waar we vanuit de kracht van Christus in ons werkelijk contact maken met de ander. Ook voor het christelijke huwelijk is deze verbondenheid essentieel. We zullen in de gemeente samen moeten proberen, in een tijd waarin het huwelijk onder druk staat en waarin huwelijksmoeiten ook in de kerk vaker op echtscheiding uitlopen, om ons opnieuw een bijbelse visie op het christelijke huwelijk toe te eigenen.

Drie-eenheid

Het huwelijk is net als de Drie-eenheid van God een mysterie. Het huwelijk is die vorm van verbondenheid op aarde die de werkelijkheid van de Drie-enige Verbondenheid het meest nadert. Echte twee-eenheid (als weerspiegeling van de Drie-eenheid) in liefde en trouw zal dan ook moeten putten uit de bron van de Drie-eenheid: de liefde, bewondering, kracht en vreugde die er zijn in de gemeenschap van Vader, Zoon en Heilige Geest.

Nieuwe verbond

Het huwelijk gaat dieper dan een 'contract voor het leven' en is eindelijk veel meer dan een seksuele relatie. Huwelijk wil zeggen: we willen eerst alles met elkaar delen (huis, spullen, zorgen, hart, geld, tijd, gevoelens) en dat bezegelen met lichamelijke eenheid. In de maatschappij is dat precies andersom... Het huwelijk is geen uiterlijk verbond maar een innerlijke verbondenheid gericht op de eer van God: 'Here, met deze man/vrouw wil ik U dienen en verheerlijken.'

Gebrek aan verbondenheid

Iemand zei eens dat in elk huwelijk rond vijf onderwerpen moeiten en conflicten ontstaan: geld, sex, schoonouders, kinderen en communicatie. Als we niet bereid zijn om elkaar aan te voelen en aan te vullen zullen we elkaar gaan aanvallen. Het gevaar is

levensgroot dat we geen werkelijk contact met elkaar zoeken vanuit de kracht van Christus in ons, maar dat we met elkaar omgaan vanuit angst, controle, teleurstelling, jaloezie, onafhankelijk willen zijn, egoïsme of de behoefte aan zelfontplooiing.

Man en vrouw in Jezus' liefde
Efeze 5 is vooral vol van liefde. Tussen een man en een vrouw mag de liefde stromen zoals die stroomt in de drie-enige God. Door vervulling met de Geest (5:18) wordt dit werkelijkheid. Waar de vervulling met de Geest is, is de eerbied voor Christus (5:21). Een christelijke man is iemand in wie we de gestalte van de Christus zien die leiding geeft en Heer is (5:22-24). Een christelijke vrouw is iemand in wie we de gestalte van Christus zien als degene die al onze liefde waard is omdat Hij zich overgeeft aan ons (5:25-30).

Verlaten, hechten, één zijn

Man en vrouw vormen een heel nieuwe levenseenheid waarbij het verlaten van vader en moeder noodzakelijk zijn, want er ontstaat een nieuwe verbondenheid (5:31). Deze unieke verbondenheid is een mysterie en tegelijk een verwijzing naar de verbondenheid tussen Christus en zijn gemeente (5:32).

Handreikingen

1. Het huwelijk is niet de hemel op aarde. Zoek je geluk daarom niet in een perfecte relatie maar in Jezus Christus. Wees in je huwelijk hemelsgezind.
2. Los huwelijksmoeiten niet op door bij de moeiten zelf te beginnen (onbevredigende sexualiteit, slechte communicatie, conflicten over geld of kinderen) maar start bij de toewijding aan verbondenheid met Christus. Leef zelf uit zijn genade. Durf helemaal van Hem afhankelijk te zijn.
3. Bouw aan je huwelijk vanuit de kracht van Christus in je. Zie de ander met Jezus' ogen. Vraag je af welk doel God met je partner wil bereiken. Heb de moed om je huwelijk te zien als afspiegeling van de verbondenheid die er is in God.

Verbondenheid: twee mensen die iets ervaren van de uitwisseling van leven.

Bijbellezen: hooglied en huwelijk

Lees deze week eens: Hooglied en/of het huwelijksformulier (met de tekstverwijzingen)

Bronwater in de kleine groep

a. Het ijs breken

Noem iets waaraan jij je absoluut ergert en waarom.

b. Jezus centraal stellen

Lees Efeziërs 5:15-33. Praat door over de relatie tussen de vervulling met de Geest (18) en de liefde in het huwelijk.

c. Elkaar bemoedigen

Praat samen door over deze gesprekspunten:

- Hoe kun je wat er over het huwelijk wordt gezegd doorvertalen naar andere relaties (vriendschappen, ouders, broers en zussen, broeders en zusters)?
- Wat is volgens jou het grootste gevaar dat tegenwoordig veel huwelijken bedreigt?
- Praat samen door over de moeiten rond aanvoelen en aanvullen en het gevaar van aanvallen.
- Hoe kun je Christus Jezus Heer van je huwelijk (en andere relaties van liefde) laten zijn?
- De beste bescherming tegen huwelijksmoeiten is een levende verbondenheid met en toewijding aan Christus. Ben je het met deze stelling eens?

d. Zich naar buiten richten

Wat kunnen we als kerk betekenen voor de huwelijken van onze niet-gelovige kennissen in de buurt of op het werk?

Mannen, hebt uw vrouw lief.

- Paulus in Efeziërs 5:25

Zonde is elke poging om iets van het leven te maken zonder absolute afhankelijkheid van God. - Larry Crabb

