

Leven in Verbondenheid (8) De taal van Gods liefde I

Leven in verbondenheid bestaat bij de gratie van de liefde. Omdat God ons eerst heeft liefgehad zijn wij in staat elkaar lief te hebben en ons op liefdevolle wijze met elkaar te verbinden. Maar hoe doen we dat? Hoe leren we naar elkaar toe de taal van Gods liefde te spreken?

Elkaar liefhebben

De bijbelse oproep is duidelijk: 'laten we elkaar liefhebben' (4:7). Dit is tegelijk ook de inhoud van de evangelie-verkondiging (3:11). Maar ervaringsfeit is dat we misschien wel veel spreken over liefde, maar het maar moeilijk in praktijk brengen. Soms vinden we liefhebben ook maar vaag en dan zeggen we: 'onderhoud maar gewoon de geboden'. Soms vinden we liefhebben teveel gevraagd en dan zeggen we: 'je hoeft tenslotte niet met iedereen op te kunnen schieten; elkaar respecteren is ook al heel wat'. Maar als we eerlijk luisteren naar Gods Woord, zal deze vraag in ons hart opkomen: 'Hoe kunnen we leren elkaar lief te hebben?'

Bron van liefde

Op Hemelvaartsdag leren we om omhoog te kijken naar de hemel. Daar is God. De bijbel zegt: 'de liefde is uit God' (4:7). Deze God leren we kennen als we kijken naar Christus (4:9-10,15-16). God heeft ons eerst liefgehad (4:10,19). Elkaar liefhebben kan alleen vanuit Gods hemelse liefde voor ons. Hij is de Bron van onze liefde. Met Hem en zijn liefdevolle hart zijn we verbonden door Christus (Rom.8:39).

Gevende liefde

Als we Jezus zien, juist de Jezus die naar de hemel gaat, zien we gévende liefde. Jezus geeft zijn zegen als Hij opvaart naar de hemel (Luc. 24:51). Jezus belooft zijn Geest te zullen geven vlak voordat Hij naar de Vader gaat (Hand. 1:5,8). Jezus geeft

genade en gaven als Hij opstijgt naar omhoog (Efe. 4:7-8) en is het Hoofd in de hemel zodat het lichaam op aarde zichzelf kan opbouwen door de liefde (Efe. 4:16). 'Christus giet door zijn Heilige Geest in ons, zijn leden, de hemelse gaven uit' (Zondag 19). Als we Jezus kennen, ontdekken we dat de liefde die God van ons vraagt de liefde is die Hij aan ons geeft.

Talen van liefde

'Laten we elkaar liefhebben.' Als we weten en ervaren dat we geen 'eigen-gemaakte' liefde hoeven te geven, maar alleen maar Gods hemelse liefde hoeven doorgeven, wordt deze vraag belangrijk: 'Hoe doen we dat?' Door de verschillende talen van de liefde te leren spreken. Er zijn er vijf. Liefde is...

1. elkaar waarderen met woorden
 2. elkaar tijd en aandacht geven
 3. elkaar geschenken geven
 4. elkaar dienen
 5. elkaar aanraken
- Ieder mens heeft een eerste liefdestaal en zal liefde ervaren en een volle 'liefdestank' krijgen als er in deze taal met hem of haar wordt gecommuniceerd.

Geschenken geven

God uit zijn liefde voor ons door ons geschenken te geven: zijn genade, zijn Geest, zijn dagelijkse zorg voor ons, zijn trouw, zijn leiding. In Jezus Christus heeft God Zichzelf aan ons gegeven. Wij kunnen ons liefde voor elkaar tot uitdrukking brengen door elkaar geschenken te geven: bloemen ('De bloemen voor in de kerk gaan deze week naar...'), geld, kadootjes bij bijzondere gelegenheden én gewoon zo maar, een ansichtkaartje, een bemoediging, een glas water, iets lekkers.

Drie dagteksten

Do. - 'Laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort' (1 Joh. 4:7a)

Vr. - 'Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang' (Ps. 30:6a)

Za. - 'Als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht' (Ex. 20:6)

God wil niet dat wij Hem zijn liefde terug geven. Hij wil dat wij zijn liefde door geven.

Bronwater in de kleine groep

a. Het ijs breken

Wat is jouw eerste liefdestaal?

b. Jezus centraal stellen

Lees samen 1 Johannes 4:7-10. Hoe weet jij en waaraan merk jij dat God van jou houdt?

c. Elkaar bemoedigen

Praat samen door over de volgende punten:

- Herken je de neiging om het gebod om elkaar lief te hebben te verwateren tot een gebod om elkaar te respecteren? Vind je liefde ook te veel gevraagd?
- Praat met elkaar door over de manieren waarop Jezus laat merken dat Hij ons liefheeft.
- Hoe kunnen we binnen de kleine groep samen groeien in het elkaar liefhebben? Hoe kunnen de vijf talen van liefde daarbij verder helpen?
- Bedenk met elkaar een manier om als kleine groep aan de gemeente te laten merken dat jullie van de gemeente houden.

d. Zich naar buiten richten

Op welke manier kunnen we de liefdestaal 'geschenken geven' gebruiken in ons missionaire gemeente zijn?

Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.

- 2 Korintiërs 9:7

We kunnen pas geven in overvloed als we ontvangen uit overvloed.

