

Leven in Verbondenheid (9) De taal van Gods liefde I

Op de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren staan we stil bij Gods liefdevolle aanwezigheid. Hij laat ons niet alleen! Vanuit de ervaring van Gods liefde in Christus en door de Geest kunnen we leren elkaar lief te hebben en de taal van Gods liefde te spreken.

Apostel van de liefde

Johannes wordt wel 'de apostel van de liefde' genoemd. Hij spreekt veel over de liefde en is de leerling van Jezus die op bijzondere wijze door Hem wordt geliefd (Joh. 13:23). In zijn eerste brief waarschuwt hij tegen dwaalleraars die wel hoog opgeven van hun liefde voor God, maar die het liefhebben van de naaste niet erg belangrijk vinden. Dat hing samen met hun ontkennen van het echt-mens-zijn van Jezus, wat leidde tot een overgeestelijke en buitenaardse geloofsbeleving. Scherp spreekt Johannes erover: 'Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde' (4:8) en 'Als iemand zegt: 'Ik heb God lief,' maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar' (4:20; zie ook: 1:6,8,10; 2:9,11; 3:10,17,18). God kennen - in liefdevolle gemeenschap met Hem leven - kan niet zonder het liefhebben van elkaar. Het eerste gebod (Heb God lief) kan niet zonder het tweede (heb je naaste lief).

Nieuw gebod

Johannes, de geliefde discipel, vertelt in het evangelie van het nieuwe gebod dat Jezus geeft: 'Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn' (Joh. 13:33-34). In Johannes 14:15-21 proeven we iets van de liefde waarmee Jezus ons liefheeft.

Bemind in de Geest

Jezus heeft ons lief door ons zijn Geest te geven. Deze Trooster neemt het voor ons op als Pleitbezorger en

Christus wil door de handen van de gelovigen mensen liefdevol aanraken.

zal eeuwig bij ons blijven en zelfs in ons zijn (14:16-17). Jezus heeft ons lief door ons te beloven ons dat Hij ons niet als wezen zal achter laten (14:18-20). Op moederdag (8 mei) klinken deze woorden uit Lied 234 heel speciaal: 'Wat wij in Hem bezaten, is altijd om ons heen als znlicht om de bloemen, een moeder om haar kind. Teveel om op te noemen zijn wij door Hem bemind.'

Jezus openbaart zich

'Wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door de Vader' (14:21). Dat lijkt het omgekeerde te zijn: moeten wij toch eerst God liefhebben? Deze woorden laten zien hoe wederkerig liefhebben is. Liefde wordt in relaties ervaren. Door Jezus lief te hebben, zullen we de liefde van de Vader gaan ervaren. Jezus kan zich pas echt openbaren als we de liefdevolle relatie met Hem aangaan die Hij met ons is aangegaan. De liefde van Jezus: het is werkelijk een openbáring!

Liefdestaal : tijd en aandacht

God heeft ons lief: Hij heeft altijd alle tijd (onbegrensd!) en onverdeelde aandacht voor ons. De Geest is eeuwig bij en in ons. Als we de taal van Gods liefde willen spreken onder elkaar, dan kan dat door tijd voor elkaar te nemen en aandacht voor elkaar te hebben. Bijvoorbeeld: een bezoekje brengen, een telefoontje, elkaar even aanschieten bij de kerk, elkaar ergens mee naartoe nemen, samen een gezellige activiteit ondernemen, een spelletje doen, een luisterend oor bieden. Zó hebben we elkaar lief in Jezus' naam.

Liefdestaal: aanraking

God heeft ons lief: Hij raakt ons aan door zijn liefdevolle aanwezigheid ('Ik kon gewoon voelen dat God er was...'), Hij woont in ons en wij mogen met Hem in gemeenschap leven (een heel lichamelijke manier van zeggen). Elkaar liefhebben kunnen we ook uiten door elkaar aan te raken: 'groet elkaar met de heilige kus' (2 Kor. 13:12), een schouderklopje, een arm om de schouder, een aai over de bol. In een maatschappij waar aanraking vaak wordt vereenzelvigd met erotiek, sex en dwang of

Elkaar echt ZIEN is een heel bijzondere manier van de taal van de aanraking.

macht ('ongewenste intimiteiten'), moet de gemeente van Christus een plek zijn waar we de taal van de aanraking weer leren spreken in de Geest van Jezus.

Bijbelrooster:

de brieven van Johannes

Ma.	1 Johannes 1
Di.	1 Johannes 2
Wo.	1 Johannes 3
Do.	1 Johannes 4
Vr.	1 Johannes 5
Za.	2 en 3 Johannes

Bronwater in de kleine groep

a. Het ijs breken

Welke liefdestaal zou je meer willen leren spreken (waarderen met woorden, tijd en aandacht geven, geschenken geven, dienen, aanraken)?

b. Jezus centraal stellen

Lezen Johannes 14:15-21. Praat samen door over vers 21. Wat valt je op?

c. Elkaar bemoedigen

Praat samen door over de volgende punten:

- Welke rol speelt de taal van de aanraking in onze geloofsbeleving?
- Herken je dat angst voor 'ongewenste intimiteiten' ons kan beroven van één van de liefdestalen die God ons heeft gegeven?
- Hoe kunnen we meer aandacht aan elkaar geven in de kleine groep als uiting van Gods liefde?

In een wereld van druk, druk, druk is het een verademing te weten dat God altijd alle tijd voor ons heeft.

