

## Een leven dat telt (2)

Een prediking waarin het veel gaat over de glorie van Christus, de toewijding aan Jezus en de vervulling met de Geest van Gods Zoon, roept de vraag op: 'Tel ik wel mee als ik niet zo'n enthousiaste christen ben? Moet ik een superchristen zijn?' Dat roept ook wel minderwaardigheids- en schuldgevoelens op. Het is het beste om deze reacties niet te negeren, maar ze recht in de ogen te kijken.

### Gods bijzondere zorg

Als we de bijbel lezen, ontdekken we dat Gods zorg naar iedereen uitgaat: elk leven telt in Gods ogen! God heeft een speciaal plekje in zijn hart voor armen, verdrukten, wezen, ontmoedigden, twijfelaars, eenzamen, zondaren, armen van geest, rouwenden, brozen en breekbaren, voor mensen die verzuchten: 'Ik wou dat ik kón geloven.' In Jesaja krijgen deze mensen een naam: geknakt rietjes, kwijnende vlammetjes. Zij worden niet genegeerd, Gods hart gaat juist naar hen uit. Dat is een bemoediging voor iedere gelovige die zichzelf kent als een geknakt riet (en niet als een altijd groene boom) of als een kwijnende vlam (en niet als iemand met een brandend hart voor Jezus).

### Gods dienaar

Het geknakte riet en de kwijnende vlam komen ter sprake in een lied over Gods dienaar (Jes. 42:1-7), dat is Christus (Mat. 12:15-21). In deze eerste profetie over de knecht van de Heer gaat het om Hém. God zegt: 'In Christus vind ik mijn vreugde' (1)! Deze met Gods geest vervulde Christus kent het geknakte en kwijnende leven (zie: Jesaja 53:2-4 en Hebreëen 4:14-16). Hijzelf blijft 'ongebroken en vol vuur' (4). Zo leren we ook in Jesaja 42 om ons niet in eerste instantie te focussen op óns leven, maar op Christus die het leven is.

**Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zoveel van je.**

- Jesaja 43:4 -

### Feit, geen norm

Dat het leven van Gods kinderen vaak geknakt of kwijnend is, is een feit, dat hoort bij de zondige gebrokenheid van de schepping waarin we leven. De bijbel is daar op vele plaatsen helder over. Maar nergens wordt het ons als de norm voorgehouden. Er is een groot verschil tussen: 'Zo is het' en 'Zo hoort het'. Het is belangrijk om dat ook in de kerk aan elkaar voor te houden: het geknakte en kwijnende leven is een realiteit die niet door God is bedoeld. Alles werkt toe naar een wereld waarin knakken en kwijnen is verdwenen.

### Gods doel

Christus, de dienaar van de Heer, zal niet afbreken of doven, maar wat zal Hij wel doen? 'Hij zal het recht zuiver doen kennen' (3). Hij zal naar waarheid laten zien hoe het leven door God is bedoeld. In vers 7 wordt dat verhelderd: God is in Christus uit op het openen van blinde ogen het bevrijden van gevangenen en van wie in het duister zitten (zie ook: Lucas 4:18-19). Zo worden we opgeroepen om niet ons lijden en onze aanvechting te verheerlijken, maar om in lijden en aanvechting verlangend uit te zien naar Gods vergevende, genezende en bevrijdende genade.

**Er is een groot verschil tussen een lijdend kind van God en een lauw kind van God.**

### Christus centraal

Het gaat er in de kerk niet om dat we indelingen maken in soorten christenen. Dat gevaar bestaat als we zeggen en uitdragen: 'IK heb het licht gezien' in plaats van 'kijk je mee naar HET LICHT?' Evenmin is het de bedoeling dat we elkaar voorhouden dat we eigenlijk zwakke christenen behoren te zijn, als was dat de norm. Zo kan ook lauwheid worden goedgepraat. Het zijn twee manieren van hetzelfde kwaad: niet God de eer geven door Christus centraal te stellen. Hij is het licht voor alle volken (6).

### Toepassingen

1. Verheerlijk niet het lijden.
2. Verheerlijk niet de lauwheid.
3. Verheerlijk alleen het Lam.

**Zeg niet: IK heb het licht gezien, kijk mij!**

**Zeg: ik heb HET LICHT gezien, kijk je mee?**

### Bijbelrooster: Gods hart voor zwakke mensen

Ma Psalm 31: Bij u, Heer, schuil ik

Di. Psalm 41: Toon mij, Heer, uw genade

Wo. Psalm 121: De Heer is je wachter

Do. Psalm 142: Bij hem stort ik mijn hart uit

Vr. Psalm 146: De Heer richt de gebogenen op

Za. Psalm 147: Hij geneest wie gebroken zijn

### Bronwater in de kleine groep

#### a. Het ijs breken

Steek een waxinelichtje aan, kijk eraan en vertel elkaar welke gedachten je hebt bij het brandende vlammetje.

#### b. Jezus centraal stellen

Lezen Jesaja 42:1-7. Wat leer je hier over de dienaar van de Heer, Christus?

#### c. Elkaar bemoedigen

Praat samen door over de volgende punten:

- Herken je het gevoel: 'Ik ben als christen zeker niet goed genoeg'?
- Wat is het verschil tussen een lijdend kind van God en een lauw kind van God?
- Hoe zoeken we in de aanvechting en het lijden naar Gods vergevende, genezende en bevrijdende genade? Wat moeten we doen als we niet vinden?
- Hoe heb jij oog en aandacht voor wie zich herkennen in het 'geknakte riet' en de 'kwijnende vlam'?

#### d. Zich naar buiten richten

Waar zie je in je dagelijkse leven mensen die hunkeren naar Gods genade in Christus?

