

Doelgericht leven is leven tot eer van God

(Doelgericht Leven 1)

Op het moment wordt in Haarlem het Wereldkampioenschap Honkbal gespeeld. Het gaat in die sport om het raken van de bal en om het halen van de meeste punten. Sporters zijn zeer doelgericht. In de bijbel wordt sport als voorbeeld gebruikt om ons iets te leren over het leven met God (1 Kor. 9:26: 'Daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft').

Doel

Ademt het spreken over doelen en doelgerichtheid geen sfeer van zelfwerkzaamheid, maakbaarheid en activisme? Dat kan natuurlijk, maar het is heel bijbels om over doelen te spreken: 'Alles heeft in Hem zijn doel' (Rom. 11:36; zie ook: Fil. 3:12-14, Joh. 19:30 en 17:4).

Gerichtheid

Waar is ons leven op gericht? Waar leef ik voor? De antwoorden kunnen ver uiteenlopen: carrière maken, een nieuw huis, aardig gevonden worden, geld verdienen, wraak nemen, oud worden, gezond blijven, er mooi uitzien. Ook is het mogelijk om te zeggen: 'Het leven is zinloos. Er is geen richting in te ontdekken. Het loopt uiteindelijk dood.' Op de vraag waarvoor God ons gemaakt heeft, vinden we alleen in zijn openbaring antwoord. 'Ik heb u geschapen tot mijn eer' (Jes. 43:7). De God die ons gemaakt heeft is de God die van ons houdt: 'Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je' (Jes. 43:4). Het gaat om de God die ons liefheeft!

Copernicaanse wending

Heel onze maatschappij schreeuwt het uit: 'Het gaat om jou! Jij bent belangrijk!' In de samenleving van na de zondeval bloeien egocentrisme en individualisme. Door de zondeval (Gen. 3) zijn we niet langer in staat om aan Gods doel te beantwoorden. Zonde is: je doel missen. Daarom is er in mensenlevens een Copernicaanse wending nodig. Copernicus (1473-

1543) tikte in de zestiende eeuw de mensheid op de schouder: 'Niet de aarde is het middelpunt, maar de zon!' Dat werd hem niet door iedereen in dank afgenomen. Sinds Copernicus hebben we niet langer een geocentrisch maar een heliocentrisch wereldbeeld.

Het gaat om Mij

Nu moeten wij ontdekken - als mensen die God nog niet kennen, maar ook als kerkmensen - dat het niet om ons gaat, maar om God. Van egocentrisch moeten we leren theocentrisch te denken en te geloven. Zoals Copernicus zei: 'Zie de zon; dat is het middelpunt', zo zegt God: 'Zie mijn Zoon; Hij is het Middelpunt'.

Het ene doel: God eren

Het boek 'Doelgericht leven' spreekt over vijf doelen. Beter is het om te spreken over het éne doel dat op vijf manieren kan worden nagestreefd. Dat ene doel is: God eren (Soli Deo Gloria). Dat kan een uitgesleten gedachte zijn geworden, een 'vanzelfsprekendheid'. Maar aan God eren is niets vanzelfsprekends; dat zou een onderschatten van de macht van de zonde zijn. Wij zijn geroepen om God te eren - in Christus (want in Hem leren we

Uw identiteit ligt verankerd in de eeuwigheid, en de hemel is uw vaderland.'

God kennen, God heeft zijn eer aan Hem gegeven)
- door de Geest (want we komen niet zelf op deze gedachte en zijn er niet zelf toe in staat)
- uit genade (God eren is niet onze activiteit maar iets waarvoor we ontvankelijk mogen zijn)

Christocentrisch

Het is belangrijk om de centrale plaats van Jezus Christus een gezicht te geven in ons denken over doelgericht leven tot Gods eer. Wij eren God door:
1. hem in Christus lief te hebben (aanbidding);
2. in Christus verbonden met elkaar te leven (gemeenschap);
3. te groeien in gelijkvormigheid aan Christus (discipelschap);

'Jezus eerde God door zijn doel op aarde te vervullen.'

4. de gaven van Christus' Geest te gebruiken (bediening);
5. Christus voor te stellen aan de mensen (evangelisatie).

Evenwicht

Niet elk van deze middelen zal in ieder christenleven even sterk aanwezig zijn, want we hebben verschillende talenten en karakters. Maar in de gemeente als het lichaam van Christus zijn we geroepen om te streven naar evenwichtige aandacht voor alle vijf gebieden. Als we geen of maar weinig aandacht hebben voor bijvoorbeeld evangelisatie, dan geven we God op een cruciaal punt niet de eer die Hem toekomt.

Bronwater in de kleine groep

Lezen

Dag 1 tot en met 7 uit Rick Warrens 'Doelgericht Leven' (blz. 16-61).

Delen

Kies één citaat of alinea uit waardoor je erg bent aangesproken en vertel daar iets over.

Bespreken

- 'Het gaat niet om u!' Wat zijn de implicaties van deze uitspraak?
- Waardoor worden de meeste mensen in hun leven gedreven?
- Aan welke dingen ben je zo gehecht dat ze een sta in de weg kunnen worden voor het leven tot Gods eer alleen?
- 'Het leven op aarde is slechts een voorbereiding op de eeuwigheid.' Ben je het daarmee eens?
- Hoe kan je persoonlijke verbondenheid met Christus een rol spelen in het groeien in een doelgericht leven?

Bidden

Bid om nieuwe geestelijke groei in je eigen leven en dat van de gemeente. Dank God voor zijn glorie en voor het feit dat Hij van ons houdt en ons geschapen heeft. Bid om meer zicht op de belangrijkheid van Gods glorie in Jezus Christus.

'Als we op onszelf gericht zijn, zullen we nooit ontdekken wat het doel van ons leven is.'

