

## **We eren God door Hem in Christus lief te hebben (Doelgericht Leven 2)**

Aanbidding behoort tot de kern van het christelijke leven. Daarbij moeten we niet allereerst denken aan het zingen van Psalmen of aan Worship-bijeenkomsten. Aanbidding is een hartsgesteldheid, een levensstijl die gekenmerkt wordt door grenzeloze bewondering voor wie God is: 'Groot is de Heer, hem komt alle lof toe; glans en glorie gaan voor hem uit, macht en luister vullen zijn heiligdom' (Ps. 96:4,6).

### **Aanbidding**

Aanbidding heeft ook alles te maken met liefde: het gaat om vlinders in je buik die fladderen voor God. Uit het dagelijkse leven kennen we 'aanbidding' in de ervaring van verwondering over de natuur, in het ondergaan van de schoonheid van een muziekstuk, in het genieten van een overheerlijk glas wijn. Kennen we dat ook als het gaat om God en Jezus? Of vinden we het dan al snel 'dweperig'?

### **Jezus' onderwijs**

Over aanbidding leren we veel uit het gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw. Het gaat in dat gesprek over levend water, over ongelukkig zijn in de liefde, over de plaats van de eredienst en over de verering en aanbidding van God. Het aangereikte thema 'God vereren' wordt door Jezus direct geherformuleerd tot 'de Vader vereren'. Want God is in Jezus onze Vader. De Samaritanen hadden dat vanwege hun beperking tot de vijf boeken van Mozes niet meegekregen.

### **Het uur der Waarheid**

Jezus maakt duidelijk dat er een nieuwe plaats van aanbidding is gekomen: niet langer de Gerizim of Jeruzalem. Jezus is de nieuwe heilige plaats van aanbidding van de Vader. Het uur van de Waarheid (dat is Jezus) is aangebroken! Kerkelijke eenheid wordt niet gevonden in het gezamenlijk instemmen met vele waarheden, maar in het aanbidden van Christus die de Waarheid

is. Aanbidding in Geest en Waarheid, niet discussie over de Geest en de waarheid, is de sleutel tot kerkelijke eenheid.

### **Aanbidders zoeken**

De Vader is op zoek. Hij verlangt ernaar dat steeds meer mensen leven om Hem te aanbidden. Hij zoekt niet naar aanbidding, maar naar aanbidders: het gaat om mensen met een aanbeddende levensstijl, want we zijn geschapen voor de gemeenschap met Hem. Nog specifiek: het gaat God om échte (waarachtige) aanbidders. Niet elke aanbidding is echt. Er is ook veel schijn-heiligheid en lippendienst en 'aanbidding' van 'God' die niet gekend wordt in Christus, maar buiten Hem om. Aanbidding van de Vader buiten Christus is onwaarachtig.

### **In Geest en Waarheid**

Aanbidding is dus niet afhankelijk van een geografische plaats. Het vindt plaats in Geest: het is de Geest van Christus die woont in onze geest. Aanbidding is een geestelijk gebeuren (wat iets anders is dan abstract) en een geestelijke ervaring. De Geest geeft richting aan onze aanbidding. Aanbidding vindt ook plaats in Waarheid. De maat van onze aanbidding is afhankelijk van de maat van onze kennis van Gods Waarheid. Als ons

## **'Aanbidding houdt ten diepste in dat we van God genieten.'**

kennen van God zich beperkt tot een aantal algemeenheden, kan onze aanbidding niet tot bloei komen. Aanbidding leeft van de Waarheid die geopenbaard is in de Persoon van Jezus Christus. We moeten de Vader aanbidden op grond van wat we van Hem weten, in Christus.

### **Toepassingen**

1. Laten we onze woordenschat uitbreiden als het gaat om geloven: genieten, liefhebben, bewonderen, vreugde, overgave, vertrouwen. Dat heeft allemaal te maken met aanbidding.
2. Laten we deze uitspraken ons toe-eigenen: 'Het voornaamste en hoogste doel van het leven van de mens is de verheerlijking van God

## **'Aanbidding is niet alleen bedoeld voor kerkdiensten.'**

en het zich in Hem ten volle en eeuwig verheugen' (inzet van de Grote Catechismus); 'Christus wordt het meest in ons verheerlijkt als wij in Hem de meeste voldoening vinden' (John Piper).

3. Laten we de Geest in ons laten werken als we zoeken naar groei in de Waarheid door intensieve omgang met Gods Woord.

### **Bronwater in de kleine groep**

#### **Lezen**

Dag 8 tot en met 14 uit Rick Warrens 'Doelgericht Leven' (blz. 64-118).

#### **Delen**

Kies één citaat of alinea uit waardoor je erg bent aangesproken en vertel daar iets over.

#### **Bespreken**

- Welk plek heeft aanbidding in jouw leven?
- Om welke redenen wil jij God in Christus aanbidden?
- Welk woord spreekt je aan las het gaat om aanbidden: genieten, overgave, vreugde, bewondering, verwondering?
- Hoe kunnen we als gemeente groeien in aanbidding?
- Waarben je bang voor als je overweegt om je héle leven aan Christus over te geven?

#### **Bidden**

Bid om ware kennis van God in Christus. Bid om een verdiept verlangen om met Gods Woord bezig te zijn. Aanbid God om wie Hij is. Bedenk zoveel mogelijk daden en eigenschappen van God die Hem het aanbidden waard maken.

**'De kern van aanbidding is overgave als de reactie op Gods onvoorstelbare liefde en genade.'**

