

We eren God door te groeien in gelijkvormigheid aan Christus (Doelgericht Leven 4)

Een van de manieren waarop wij God mogen eren, is dat we door de genade van de Geest worden veranderd tot mensen die steeds meer op Jezus lijken. Maar hierbij laat zich de vraag stellen: 'Worden als Jezus, kan dat eigenlijk wel? Want Jezus heeft toch een volkomen uniek offer gebracht op Golgotha, dat hoeven wij toch niet over of na te doen?' Ook kan gevraagd worden of het worden als Jezus niet uitsluitend Toekomstmuziek is: pas als Jezus terugkomt, zullen we allemaal zijn zoals Hij (Fil. 3:20-21; 1 Kor. 15:49)?

Worden als Hij

'Worden als Jezus, móét dat eigenlijk wel?' Deze vraag laat zich alleen beantwoorden als we de bijbel open-doen. De volgende zeven Schriftplaatsen spreken duidelijk over de werkelijkheid, ook nú al (hoewel in gebrokenheid), van het gelijkvormig worden aan het beeld van Christus als onmisbaar aspect van het uit genade leven tot eer van God:

1. Romeinen 8:29
2. 2 Korintiërs 3:18
3. 2 Korintiërs 4:10
4. Galaten 4:19
5. Filippenzen 2:5
6. Filippenzen 3:10
7. 1 Petrus 2:21

In de belijdenis van de kerk staat deze typering van het leven uit dankbaarheid: 'dat Christus ons door zijn Geest vernieuwt tot zijn beeld' (Zondag 32, antwoord 86). Alles wat de Catechismus zegt over gehoorzaamheid aan de geboden en over het gebed (Zondag 32-52), kunnen we alleen goed begrijpen als we het zien in dit kader: dat we veranderen tot het beeld van Christus.

Verandering

Op grond van de bijbel is het dus zonneklaar dat het Gods bedoeling is dat we groeien in gelijkvormigheid aan Christus. De beslissende vraag wordt nu: 'Worden als Jezus, wil ik dat eigenlijk wel?' Het is goed voorstelbaar dat we met 'nee' antwoorden. 1) Verander-

en is moeilijk. Meer lijken op Jezus betekent dat er dingen anders zullen gaan worden in ons leven. We moeten onze bitterheid, boosheid, kritische houding, zondige gedrags- en denkpatronen leren loslaten. 2) Worden als Jezus heeft alles te maken met lijden, sterven aan je zonden, omgaan met moeilijkheden. Het is niet langer mogelijk om de vraag naar het 'waarom?' te beantwoorden met 'We weten het niet.' Want we weten het wel: het doel van lijden, dood, verdriet, tegenslagen en teleurstellingen in ons leven is dat we het evenbeeld worden van Gods Zoon. Vergelijk ook Johannes 15:2: 'Iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt.'

God is veel meer geïnteresseerd in wat we zijn dan in wat we doen.

Lijden

Paulus spreekt in Romeinen 8 uitgebreid over het lijden. Het evenbeeld worden van Gods Zoon is een gebeuren dat juist plaatsvindt in onze omgang met het lijden. Vers 18: het lijden van nu staat in geen verhouding tot de luister van straks. Vers 23: wij hebben de Geest als voorschot, maar zuchten ook met Hem mee. Vers 28: wij wéten dat God alles doet meewerken ten goede, namelijk dat we delen in de heerlijkheid van zijn Zoon. Weten we dat ook echt?

Evenbeeld

Het is al van eeuwigheid onze bestemming dat we het evenbeeld worden van Christus. Doelgericht leven is daarom vooral ook: Christusgericht leven. Want God wil dat Jezus de eerstgeborene zal zijn temidden van talloze broeders en zusters. Op honderdduizenden manieren mogen kinderen van God gaan lijken op Jezus. Temidden van al die 'spiegels' blijft Jezus Christus de de Ongevenaarde, Allerheerlijkste Zoon van God die door ons nooit geneog kan worden verheerlijkt. **Karakter**

Evenbeeld van Christus zijn komt uit in ons karakter en in onze levensstijl. 1) Karakter: geloven we dat we bepaalde karaktertrekken (waarmee we

Alles wat ons overkomt heeft geestelijke waarde.

geboren worden of die zich in de loop van ons leven door allerlei omstandigheden hebben gevormd: opvliedendheid, kritische geest, ongeduld, oordelende houding, gebrek aan zelfbeheersing, controle-zucht) door het werk van Christus' Geest kunnen overwinnen? De krakertrekken van Jezus kunnen steeds meer de onze worden: zachtmoedigheid, geduld, vriendelijkheid, afhankelijkheid, trouw. 2) Levensstijl: Jezus was volkomen gehoorzaam aan zijn Vader. Zijn stijl werd gekenmerkt door liefdevolle dienstbaarheid en volkomen toewijding aan anderen.

Bronwater in de kleine groep

Lezen

Dag 22 tot en met 28 uit Rick Warrens 'Doelgericht Leven' (blz.176-230).

Delen

Kies één citaat of alinea uit waardoor je erg bent aangesproken en vertel daar iets over.

Bespreken

- Op welke manier ben je toegewijd aan het groeien in gelijkvormigheid aan Christus?
- Welke concrete moeilijkheden die er waren of zijn in je leven kan God gebruiken om je dichterbij Hem te brengen?
- Welke rol speelt geduld in het proces van steeds meer lijken op Jezus?
- Praat verder over deze drie vragen: 'Lijken op Jezus, kán dat wel, moet dat wel, wil ik dat wel?'

Bidden

Bid of God wil geven dat Christus steeds meer zichtbaar mag worden in de gemeente als geheel en in de individuele leden. Bid op de Geest zijn vrucht (Galaten 5:22) tot bloei wil brengen. Dank God voor het verlangen om geestelijk te groeien.



**We gaan niet op Christus
lijken door Hem te imiteren,
maar door Hem in ons te laten
wonen.**