

We eren God door de gaven van Christus' Geest te gebruiken

(Doelgericht Leven 5)

Een prikkelende uitspraak: 'Als u niet dient, bestaat u alleen maar, want het leven is bedoeld voor een bediening.' Een prikkelende vraag: 'Als u niet betrokken bent bij een bediening en op geen enkele manier dient, welk excuus hebt u daar dan voor?' God houdt ervan om zijn kinderen te laten dienen met de gaven die Hij hen zelf gegeven heeft. Soms willen we wel, maar kunnen we niet. Soms kunnen we wel, maar willen we niet. Voor alles gaat het erom te horen wat Gods Woord zegt over dienstbaarheid.

Bouwen aan de tabernakel

In de tijd van het Oude Testament verlangde God ernaar om te wonen bij zijn kinderen: 'De Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken, zodat ik te midden van hen kan wonen' (Ex. 25:8). Zelf laat God aan Mozes een ontwerp zien van de tabernakel en alle voorwerpen (beschreven in Ex. 25:10-30:38). En dan wordt ook duidelijk dat God mensen wil gebruiken om deze tabernakel te maken. Twee worden er met name genoemd: Besaleël en Oholiab. De Here vertelt erbij dat Hij 'uitzonderlijke talenten' (vervulling met de Geest) heeft gegeven voor het werk. De wijsheid, het vakmanschap en het inzicht blijken geschenken uit de hemel te zijn, die God zeer concreet en praktisch wil inzetten voor de bouw van zijn woning bij de mensen.

Werk in uitvoering

Er komt dus geen tabernakel uit de hemel neerdalen. Het wordt hard werken voor de vakmensen. Zo wil God dat graag. Maar hij laat de bouwers niet alleen. Hij geeft uitzonderlijke talenten en wijsheid zodat de mensen het werk ook daadwerkelijk kunnen uitvoeren. Zo wordt Gods woning door mensenheden en met mensenzinnet gemaakt.

'Telkens wanneer God een opdracht geeft, voorziet Hij in alles wat nodig is om die opdracht te vervullen.'

God woont bij de mensen

De tabernakel uit het Oude Testament is een beeld van Christus: 'Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader' (Joh. 1:14). Deze woning van God, was wél een wonder uit de hemel. Er kwam geen man aan te pas, maar het was zuiver het werk van de Geest.

Bouwen aan een geestelijke tempel

In het Nieuwe Testament, de tijd van de levende Christus, is er geen aardse tabernakel of tempel meer nodig. Gods kinderen vormen zelf een geestelijke tempel. Ook deze tempel komt niet uit de hemel neerdalen, maar krijgt vorm door menselijke inzet, die opbloeit door het gebruiken van de gaven van Christus' Geest. Daaraan gaat vooraf:

- je oude leven afleggen (vers 1)
- verlangen naar de zuivere melk van het Woord (vers 2)
- ondervinden hoe goed de Heer is (vers 3)
- je voegen bij de Levende Steen: Christus (vers 4)

Pas dan ben je bruikbaar en kun je je ook daadwerkelijk laten gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Het gaat dus niet om een kerkgebouw of een kerkelijke organisatie die draaiende moet worden gehouden (vacaturegericht), maar om een geestelijke werkelijkheid van onderlinge liefde en dienstbaarheid (gavengericht).

'Ontdek wat u met veel plezier doet en ga dat vervolgens tot eer van God doen.'

Heilige priesterschap

Het doen wordt gedragen door zijn: willen we allemaal samen heilige priesters zijn? Priesterschap:

- Roeping: voel je je geroepen?
- Zalving: ken je je gaven?
- Toewijding: wil je je geven?

Bediening

Het woord 'bediening' zou een grotere plaats moeten krijgen in ons denken en spreken over gemeente-zijn. Een bediening is een duidelijk omschreven taak in

'Een verlost hart is een hart dat wil dienen.'

de gemeente die een wezenlijke bijdrage levert aan het gemeente van Christus zijn (gebed, pastoraat, diaconaat, management, evangelisatie, financieel beheer, praktische hulp, muziek, zang, eredienst etc. etc...).

Bronwater in de kleine groep

Lezen

Dag 29 tot en met 35 uit Rick Warrens 'Doelgericht Leven' (blz.231-286).

Delen

Kies één citaat of alinea uit waardoor je erg bent aangesproken en vertel daar iets over.

Bespreken

Heb jij het verlangen om van betekenis te zijn in de gemeente door te dienen?

- Welke gaven heb jij gekregen die God zou willen gebruiken om zijn gemeente op te bouwen?
- Herken je in onze gemeente dat we bouwen aan een geestelijke tempel? Of vind je dat we ons te veel richten op het in stand houden een kerkelijke organisatie?
- Praat samen door over het verschil tussen vacaturegericht en gavengericht denken in de gemeente.
- Hoe kunnen we elkaar in de kleine groep helpen om onze bediening in de gemeente te vinden en te vervullen?

Bidden

Bid of God wil geven dat onze gemeente steeds meer mag worden gekenmerkt door dienstbaarheid en of we elkaar helpen om onze eigen bediening te vinden en te vervullen. Vraag aan de Here of Hij ons door de Geest wil helpen om werkelijk bezig te zijn met de bouw van een geestelijke tempel en of Hij ons wil vormen tot een heilige priesterschap.

'God houdt ervan zwakke mensen te gebruiken.'

