

Hart voor de stad (1): Babel

Hebben wij een boodschap aan de stad? Op die vraag willen we in de Adventsweken een antwoord vinden. In onze wereld spelen steden een belangrijke rol: het zijn knooppunten van de samenleving, de plaatsen waar nieuwe ontwikkelingen beginnen. De stad heeft ook in de bijbel een grote plaats: het zijn knooppunten op Gods heilsweg; zo bracht Paulus het evangelie steeds in steden en zijn we op weg naar een hemelse stad! Hoe kijken wij tegen de stad Haarlem aan? Hebben we hart voor Haarlem, omdat er zoveel mensen wonen die Christus nog niet kennen? Of huiveren we voor Haarlem, omdat steden ook knooppunten zijn van goddeloosheid en secularisatie? De centrale boodschap in Advent: God houdt van de wereld en dus ook van de stad; daarom gaf en geeft Hij zijn Zoon, Jezus Christus (Joh. 3:16).

Steden

De stad Babel is niet de eerste stad die genoemd wordt in de bijbel. Ook Kain heeft al een stad (Henoch) gebouwd, direct nadat God hem een dwalend bestaan op aarde had voorspeld (Gen. 4:17). En na de zondvloed blijken mensen vooral in steden te wonen (Gen. 10:10-12). Rond de bouw van Babel wordt duidelijk wat de mensen wilden bereiken met het wonen in een stad: macht en zelfstandigheid. Het verhaal over Babel wordt gemarkeerd door twee kernzinnen. De mensen zeggen: 'Laten we een stad bouwen' (11:4). En de Here zegt: 'Laten we spraakverwarring onder hen teweegbrengen' (11:7).

Stad met een doel

Het Babel-verhaal zet in met een herinnering: 'Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken' (11:1). Dat is nu dus niet meer zo. Hoe is dat gekomen? Na de zondvloed had God gezegd: 'Bevolk de hele aarde' (Gen. 9:7). God wilde dat Hij over heel de aarde toegewijd werd gediend en vol overgave geëerd. Maar opnieuw ziet God het misgaan (vgl. Gen. 6:5-6). De mensen keren zich weer af van de toewijding aan de Here en gaan voor hun

'Door de zegen van oprechte mensen komt een stad tot bloei, de uitspraken van goddelozen zijn haar ondergang.'

(Spreuken 11:1)'

eigen naam een stad bouwen, in plaats van te volharden in het aanroepen van de naam van de Here (Gen. 4:26). Ze willen als God zijn, met een toren tot in de hemel. De mensen hebben dus twee doelen die ze kunnen bereiken dankzij hun ene taal en hun ene stad: 1) Beroemd worden: 'laten wij ons een naam maken'; daarmee keren ze zich af van de Here. 2) Bij elkaar blijven, met een eigen stad als middelpunt van de aarde en het heelal. Eigenlijk 'bidden' de mensen: 'Onze naam worde geheiligd, ons koninkrijk kome, onze wil geschiede.' De oer-zonde van de mens steekt weer de kop op. Altijd weer. Deze zonde wordt alleen genezen door overgave aan de Here.

God daalt neer

God ziet het reuzenproject (vanaf een oneindig grote afstand, voor Hem is het gewriemel) en kent de mensen goed genoeg om te weten wat hiervan komen gaat: eindeloze zelfverheffing. Dat wil God in zijn genade voorkomen, want Hij wil verder op weg naar zijn Koninkrijk, waar Jezus Heer is. Je zou haast kunnen zeggen: het is even Advent daar in Babel. God komt uit de hoge hemel bij de mensen op aarde.

Verwarring

Daar verwart Hij de taal: de torenbouwers begrijpen elkaar niet meer, vrienden verstaan elkaar niet meer, het wordt één grote verwarring in 'Babel-dam'. Zo zorgt God er zelf voor dat heel de aarde wordt bevolkt en dat de mensen niet denken dat ze als God kunnen zijn. Deze spraakverwarring is nog altijd aan de orde in deze wereld, vooral in steden. Multicultureel samenleven in steden is een van de grootste moeiten van deze tijd. We verstaan elkaar niet qua taal, cultuur, godsdienst, normen en waarden.

Het ene Woord

God is gegaan van de ene taal via de vele talen naar het ene Woord voor wie geloven in Jezus Christus.

1. De Geest spreekt alle talen! Babel is ingehaald door het Jeruzalem van de Pinksterdag. De spraakverwarring is voorbij voor wie geloven.
2. Christus is Gods ene Woord! Johannes 1:1-5 en 14.

Leesrooster: De Stad in de Bijbel 1

- Ma. Psalm 48: De stad van onze God, veugde van heel de aarde
Di. Psalm 50: Sion, stad van volmaakte pracht
Wo. Psalm 55: In de stad zie ik geweld en strijd
Do. Psalm 87: Van u wordt lof gesproken, stad van God.
Vr. Psalm 107: Zij stichten een stad, een woonplaats
Za. Psalm 137: Babel, weldra word je verwoest.

Bronwater in de kleine groep

a. Het ijs breken

Ik hou (niet) van de stad omdat...

b. Jezus centraal stellen

Lezen Genesis 11:1-9 en Johannes 1:1-18. De Babylonische spraakverwarring wordt opgegeven door het ene Woord.

c. Elkaar bemoedigen

Praat samen door over de volgende punten:

- Wat zijn jouw associaties bij 'de stad'?
- Wat kan de gemeente van Christus voor de stad betekenen?
- Wat speelt er momenteel in de stad Haarlem en meer specifiek in de buurt waar jij woont?
- Herken je de 'spraakverwarring' als beeld voor het gebrek aan samenleving in onze samenleving?

d. Zich naar buiten richten

Verzamel informatie over wat er moemnteel speelt in de buurt waar je woont. Ga bidden voor je buurt.

'Onze stad is immers niet blijvend, wij kijken juist verlangend uit naar de stad die komt. (Hebreeën 13:4)'

'De gemeente van Christus heeft een Boodschap voor de stad.'

