

Hart voor de stad (2): Ninevé

Een confrontatie met Jona betekent in de spiegel kijken: willen wij wel een missionaire gemeente zijn? Want er zijn weerstanden: we zijn er niet aan toe, we hebben het te druk, binnen de kerk moet nog zoveel gebeuren, contact met de stad betekent ook contact met sociale problematiek (verslaafden, prostituees, daklozen, armen). Maar net als bij Jona geeft God ons niet een optie maar een opdracht: Ga! (Jona 1:2 en 3:2; Mat. 28:19)

Geroepen 1

Jona wordt geroepen om met het evangelie van genade te gaan naar goddeloze stad Nineve, hoofdstad van het machtige Assyrische rijk dat door God gebruikt wordt om zijn volk te straffen. Hij wil niet en slaat op de vlucht. God komt te dichtbij: a) Jona wil zijn rustige leventje niet door Hem in de war laten gooien; b) Jona weet dat God zich over zijn vijanden zal ontfermen. In Jona's onwil om te gaan zien we het evenbeeld van de oudste zoon uit de gelijkenis (Luc.15:25-32) en het tegenbeeld van Jezus die zijn vijanden liefheeft en voor hen mens wordt en sterft (vgl. Mat. 12:40).

Geroepen 2

Voor de tweede keer (wat is God genadig voor Jona!) wordt hij geroepen. Nu gaat Jona wel, naar de stad waar de goddeloosheid ten hemel schreit. God vertelt blijkbaar niet precies wat Jona moet zeggen. Maar Jona doet niet meer dan dreigen: 'Over 40 dagen wordt Nineve weggevaagd!' Oftewel: 'Jullie zijn er geweest!' Vanuit zijn onwil en boosheid verkondigt hij het oordeel. Daarin vertoont hij zeker niet het karakter van God.

Nineve's opwekking

Ondanks de weinig uitnodigende en zeker niet hartelijke prediking van Jona, doet God een groot wonder: er komt een opwekking! De koning gaat voorop in vasten en verootmoediging. En God komt op zijn dreiging terug: een complete stad (120.000 inwoners) wordt gered door Gods genade. Geloven wij dat God vandaag nog een

'Hoe kunnen ongelovigen voor Jezus kiezen als ze Hem nooit tegenkomen?'

opwekking kan brengen in een stad? Of is dat onmogelijk? Moet God zich aanpassen aan onze ('nuchtere') verwachtingspatronen? Beseffen wij dat in bijvoorbeeld China de kerk van Christus met 10.000 gelovigen per dag groeit?

Jona's ergernis

In plaats dat Jona blij is (120.000 bekeerlingen, wie wil dat nu niet?), is hij boos en geërgerd. Hij ergert zich aan Gods genade, helemaal nu die genade ook voor anderen bestemd blijkt te zijn. Hij wist wel wie God was: 'genadig, liefdevol, geduldig, trouw, vergevingsgezind'. Maar hij kende God niet. Hij gaat nog liever dood dan te moeten leven met een genadige God. En terwijl Jona gaat zitten toekijken wat er met Nineve staat te gebeuren, geeft God weer een illustratie van zijn genade: een wonderboom schiet op en Jona is er opgetogen over (genade maakt blij). Maar als God de boom laat verdorren valt Jona terug in zijn egocentrische bitterheid. En desgevraagd wil hij het God wel laten weten: 'Het is terecht dat ik verschrikkelijk kwaad ben!' Gods genadige verdriet om de inwoners van de stad raakt hem niet. Of wel (het verhaal heeft een open einde)?

Hart voor Haarlem

De geschiedenis van Jona is een uitnodiging om onszelf een aantal vragen te stellen met het oog op onze houding tegenover Haarlem.

1. Kijken wij wel met Gods ogen? Zijn we met Jezus bewogen om de stad (Mat. 9:35-38)?
2. Kennen wij echt Gods genade in Christus? Maakt zijn genade onze harten zacht (Ps. 103:8-9)?
3. Kiezen wij ervoor een Jezuskerk te zijn (of zijn we liever een Jona-kerk)? Zoeken we de verlorenen (Mat. 11:19)?

Bijbelrooster: De Stad in de Bijbel 2

Ma. Genesis 18: Sodom en Gomorra
Di. Genesis 19:1-29: Sodom en Gomorra
Wo. Jozua 5:13-6:14: Jericho
Do. Jozua 6:15-27: Jericho
Vr. Psalm 122: Jeruzalem
Za. Matt. 9:35-10:15: Steden en dorpen

Bronwater in de kleine groep

a. Het ijs breken

Noem een aantal positieve en een aantal negatieve kenmerken van de stad Haarlem (of de plaats waar je woont).

b. Jezus centraal stellen

Lezen Jona 3 en 4. Praat door over het verschil tussen Jona en Jezus.

c. Elkaar bemoedigen

Praat samen door over de volgende punten:

- Wat vind je ervan dat Jona zich ergert aan Gods genade?
- Wanneer vlucht jij weg voor Gods roeping?
- Wat zijn kenmerken van een opwekking? Kan God vandaag in

Haarlem een opwekking geven?

- Is de gemeente van de Fonteinkerk een Jezusgemeente of een Jonagemeente?

d. Zich naar buiten richten

Hoe kan de kleine groep groeien in ontferming voor de stad? Op welke manier kan de kleine groep een bijdrage leveren aan het missionair gemeente-zijn?

**'Missionair gemeente zijn:
geen optie maar een
opdracht.'**

'Genade maakt missionair.'



Fonteinkerk Haarlem