

Hart voor de stad (5): Betlehem

Als we in onze wereld kijken naar de plekken waar grote dingen (moeten) gebeuren, kijken we al snel naar steden als Washington, New York, Londen, Moskou of Parijs. In Nederland zou ons oog vallen op Amsterdam of Den Haag. Rondkijkend in Israël zouden we waarschijnlijk kiezen voor Jeruzalem. Maar Gods manier van werken is anders: Hij kiest voor Betlehem.

Begin in Betlehem

De geboorte van Jezus markeert een compleet nieuw tijdperk. Dat tijdperk begint dus in een onopvallend plaatsje, in een onopvallend nachtverblijf, in een onopvallende voederbak. Alles is hier eenvoudig: de moeder, haar man, hun woonplaats Nazareth (Luc. 1:26). En ook de mensen die als eerste het grote nieuws mogen horen (God kiest niet voor de leiders in Jeruzalem), zijn eenvoudige en onopvallende mannen: de herders in het veld (Luc. 2:8). En de eerste niet-Joden die het nieuws van het evangelie verkondigen, zijn compleet onbekende magiërs uit een ver land (Mat. 2:1-12).

Klein

Waarom is alles zo klein en onopgesmukt, zo weinig bijzonder en onopvallend? Zo kan niemand van de mensen opscheppen over zichzelf, over eigen prestaties of over de plek die God gekozen heeft! Want Gods glorie komt de wereld binnen op een plaats waar niemand het had verwacht en onder mensen die niemand zou hebben uitgekozen. Daarmee laat God ook zien dat Hij in zijn plannen niet afhankelijk is van mensen en van hun goede ideeën. Paulus schrijft daarover: 'Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen' (1 Kor. 1:28-29).

Groot

Kerstfeest vieren wordt zo een oefening in groot denken over Gó! Het gaat niet om onze namen, onze goede

**'Jezus: Gods heerlijkheid
verschijnt.'**

bedoelingen, onze inspanningen of onze acties, maar alleen om de glorievolle grootheid van God. Deze grote God is in Jezus een God van mensen, een God die zelf de straf voor de zonde wegdraagt om in verbondenheid met ons te kunnen leven.

Leiderschap

Kerstfeest gaat ook over leiderschap. Dat is een zeer actueel thema in Nederland: er is een zoektocht naar goed leiderschap. Christenen hebben op dit punt een heldere boodschap: wij geloven in het leiderschap van Jezus Christus. En dan gaat het niet over groots of succesvol leiderschap, maar over dienend en authentiek leiderschap, inspirerend en richtinggevend. Er is geen behoefte aan autoritair leiderschap maar wel aan leiderschap met gezag. Jezus is al vele eeuwen voor zijn geboorte aangekondigd als de komende Leider: zijn oorsprong is eeuwig en zijn macht is goddelijk (Micha 5:1-3).

De leider als herder

Het meest kenmerkende van Jezus als leider is dat Hij herder is: Hij zal Israël hoeden (Mat. 2:6), hen als herder weiden, en vrede brengen zodat ze veilig kunnen wonen (Micha 5:3-4). Op het Kerstfeest leren we Jezus dus ook meteen kennen als de goede herder (Ps. 23 en Joh. 10:1-21). Het gaat op Kerst al direct over de Zoon van God die zijn leven gaat geven voor zijn schapen: 'Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen' (Joh. 10:14-15).

Jezus voorstellen aan de stad

De geboorteplaats van Jezus is een eeuwige herinnering aan wie Jezus was en is: een leider die een herder is, die zijn leven geeft voor wat in deze wereld klein en onaanzienlijk wordt gevonden. Jezus voorstellen aan de stad betekent Hem voorstellen als:

1. Leider: Hij geeft richting aan ons leven
2. Herder: Hij geeft zijn leven voor ons
3. Bevrijder: Hij verlost ons leven van de zonde

**'Jezus: het Woord is mens
geworden en heeft onder
ons gewoond.'**

Bijbelrooster: Jezus als leider

Ma. Matteüs 7:24-29: Hij spreekt met gezag
Di. Matteüs 12:1-8: Hij is heer over de sabbat
Wo. Matteüs 13:51-58: Hij roept weerstand op
Do. Matteüs 16:13-20: Hij is de messias
Vr. Matteüs 21:1-9: Hij is zachtmoedig
Za. Matteüs 26:1-16: Hij geeft zijn leven

www.waaromkerst.nl

Bronwater in de kleine groep

a. Het ijs breken

Wat is volgens jou de mooiste Kerstgedachte?

b. Jezus centraal stellen

Lezen Matteüs 2:1-12. Wat leer je uit deze geschiedenis over de vraag: 'Wie is Jezus?'

c. Elkaar bemoedigen

Praat samen door over de volgende punten:

- Hoe zie je in het Kerstfeest aan de ene kant onze kleinheid en aan de andere kant Gods grootheid?
- Herken je in de samenleving het verlangen naar richtinggevend leiderschap?
- Wat vind je van deze stelling: 'Jezus is de grootste leider die ooit heeft geleefd?'
- Lees samen Psalm 23 en leg de verbinding met het Kerstfeest.

d. Zich naar buiten richten

Missionair zijn heeft maar één doel: Jezus voorstellen aan de mensen. Aan welke kenmerken van Jezus, Gods Zoon, als Leider heeft onze samenleving behoefte?

**'Jezus: komt, laten wij
aanbidden.'**

