

Bidden met de Psalmen (3): Psalm 84

Bent u wel eens jaloers geweest op een mus of een zwaluw? Vogels hebben veel bewegingsvrijheid en kunnen overal komen. Zo hebben de mus en de zwaluw uit Psalm 84 alle vrijheid om in de tempel, het huis van God, een nest te bouwen. Ze kunnen er zijn zo lang ze willen. Ze leven voortdurend in de nabijheid van de Here. En zo raken ze bij mensen een vaak onvervuld verlangen aan.

L	E	R	E	N
L	E	V	E	N
G	E	B	E	D
J	E	Z	U	S
D	E	L	E	N

Over het leven

Psalm 84 gaat over verlangens en stelt ons de vraag: Waar verlangen we naar? Voor een gelukkig en zinvol leven moet er aan allerlei behoeften worden voldaan, behoeften op het gebied van: lichaam, veiligheid en zekerheid, relaties, waardering, geborgenheid en zelfontplooiing. Heel ons leven wordt beheerst en gestuurd door onze vaak verborgen en onvervulde behoeften. Juist als we daarin vastlopen, ontvangen we in Psalm 84 een dieper inzicht in de vraag: wat is ons allerdiepste verlangen? Augustinus heeft gezegd: 'Gij hebt ons gemaakt naar U toe, en onrustig blijft ons hart totdat het rust vindt in U.' In ieder mens heeft God dat verlangen gelegd, maar we proberen dat verlangen op alle mogelijke manieren te onderdrukken of te overschreeuwen door het te vervangen (door streven naar succes, aanzien, rijkdom, plezier, door eindeloos gebabbelen, door nog een leukere vakantie). Dit is de kern van de zonde. Psalm 84 geeft er sterke woorden aan: 'ik kan zo sterk verlangen, 'diep in mijn lijf is zo'n heimwee, zo'n blijvende roep om de levende God' (Psalm voor Nu). De tempel in Jeruzalem (voorhoven,

'Mijn hart zegt u na: 'Zoek mijn nabijheid!' Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken.'
(Psalm 27:8)

altaren, huis) staat voor de genadige en liefdevolle aanwezigheid van God. Het gaat niet om de tempel zelf maar om God zelf. Bij Hem alleen vinden we eeuwige geborgenheid. Onze diepste behoefte is: thuishoeren bij de levende God. Hij zelf is onze bestemming.

Over het gebed

Bidden is geluk zoeken. Wie zoekend naar geluk Psalm 84 bidt, ontdekt opnieuw of voor het eerst dat je pas gelukkig kunt worden als je leeft in Gods nabijheid. De Psalm bevat drie gelukkigprijzingen: 'Gelukkig wie wonen in uw huis' (5), 'Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken' (6), 'Gelukkig de mens die op u vertrouwt' (13). Deze Psalm van verlangen kunnen we verbinden met de bede 'Geef ons heden ons dagelijks brood' en met wat Jezus zegt in de Bergrede (Mat. 6:25-34; Jezus heeft het ook hier over de vogels in de lucht). Aan de vierde bede van het Onze Vader gaan drie andere bedes vooraf: uw naam, uw koninkrijk, uw wil. Een God-gericht leven is alleen een gelukkig leven. Hoe kan het dat ons bidden zo vaak begint en eindigt met de vierde bede (gebed rond lichamelijke, sociale behoeften)? Kennen we ons diepste verlangen (nog) wel? Bidden is altijd allereerst: Gods nabijheid zoeken (Psalm 27:8)!

Over Jezus

De tempel is in het Oude Testament het beeld van de komende Christus. Ons verlangen moet daarom niet allereerst gericht zijn op het huis van God, of op de hemel, maar op Jezus zelf. Op weg naar de nieuwe hemel en aarde is het goed om te beseffen dat er in de heilige stad geen tempel meer zal zijn: 'God, de Heer, is haar tempel, en het lam' (Openb. 21:22-23). De genade en glorie van de levende God zijn met ons in Jezus Christus. Hij is Persoonlijk door de aanwezigheid van zijn Geest de nabijheid van de Vader.

De Psalm voor Nu

We nemen Psalm 84 vers 12 mee als het meest wezenlijke. Ons diepste verlangen naar geborgenheid en gekend worden gaat in vervulling als we onbevraagd (onberispelijk, oprecht, volkomen toegewijd) op weg gaan. Dan ontvangen we in verbondenheid met

'Bij God te zijn is mijn enig verlangen, mijn toevlucht vind ik bij God, de HEER.'

(Psalm 73:28)

Christus genade en glorie, nu al. En dat is zoveel beter dan alles wat uiteindelijk alleen maar tijdelijk geluk kan geven.

Bronwater in de kleine groep

a. Het ijs breken

Maak deze in af: 'Ik voel met het gelukkigst als...'

b. Jezus centraal stellen

Lees Psalm 84. Welk vers treft je het meest?

c. Elkaar bemoedigen

Praat samen door over de volgende punten:

- Deel met elkaar welke verlangens er in je leven een belangrijke rol spelen.
- Wat zou er veranderen in je leven als je meer onbevraagd op weg zou gaan, volkomen gericht op Christus?
- Herken je de neiging om je diepste door God geschapen verlangen te laten overwoekeren door andere verlangens?
- Waaraan denk je vooral bij 'het huis van God': de tempel, de hemel, de kerk of de genadevolle aanwezigheid van de Here om ons heen?
- 'Onze zonde is niet dat we vaak hartstochtelijk op zoek zijn naar geluk. Onze zonde is dat wij tevreden zijn met veel minder dan waarvoor God ons schiep en dat wij niet die diepe vreugde zoeken die Hij geeft aan ieder die Hem wil leren kennen.' Deel met elkaar wat je vindt van deze gedachte van Aad Kamsteeg.

d. Zich naar buiten richten

Hoe zou je Psalm 84 kunnen gebruiken in een evangelisatiecontact? Denk daarbij aan bijvoorbeeld de thema's: verlangens, behoeften, je thuis voelen.

'Wij richten ons op uw naam, naar u gaat ons verlangen uit.'

(Jesaja 26:8)

