

Jezus spreekt ons aan (1)

Het evangelie volgens Marcus is het kortste evangelie. Het is geschreven voor buitenstaanders en heeft als doel: bekend maken wie Jezus is. De komende maanden lezen we Marcus en luisteren we naar Jezus, om Hem te leren kennen in zijn veelzijdigheid, zijn liefde, zijn tegendraadsheid, zijn heiligheid.

Wie is hij?

De centrale vraag in het Marcus-evangelie luidt: Wie is hij? Ook voor christenen blijft dat altijd een actuele vraag: 'Wie is hij voor ons vandaag?' Wie denkt het volledige antwoord al te kennen, kent 'Jezus Christus, Zoon van God' (1:1) niet. En kent dus ook God niet, want Jezus is de openbaring van God. In het eerste hoofdstuk horen we eerst Johannes de Doper over Jezus: 'hij zal jullie dopen met de heilige Geest' (1:8). We horen ook de Vader: 'Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde' (1:11). En we horen zelfs een onreine geest: 'Ik weet wel wie je bent, de heilige van God' (1:24). Tegelijk zien we de mensen die diep onder de indruk zijn van zijn onderwijs: 'hij sprak hen toe als iemand met gezag' (1:22).

Hij spreekt

'Dit was wat hij zei' (1:15). Jezus is het Woord van God (Joh. 1:1,4). Hij is de sprekende God (Gen. 1:3). Telkens als we Hem horen, moeten we beseffen wat er gebeurt. Te vaak zijn we in de kerk met (bijbel)teksten bezig, die we analyseren en bespreken. Te weinig gebeurt wat er toen gebeurde: dat we versteld staan en diep onder de indruk zijn. Hoe komt dat? Omdat we de woorden opsluiten in het verleden en ze uit hun levende context lichten. Die levende context is deze: de persoonlijke aanwezigheid van de Levende Christus.

1. Jezus kijkt ons aan: kijk in zijn ogen! (Wie is God?)
2. Jezus spreekt ons aan: luister naar zijn stem! (Wat zegt God?)
3. Jezus raakt ons aan: laat je leiden door zijn Geest! (Wat doet God?)

Als Jezus spreekt, gebeurt er wat. Zijn

***'Als Jezus ons aanspreekt,
is de drie-enige God bezig
ons te ontmoeten.'***

evangelie is geen leer of geen tijdloze waarheid. Het is een kracht ('Gods reddende kracht', Rom 1:16), een gebeuren waarin de drie-enige God naar ons toe komt, uit op een levensveranderende ontmoeting.

De tijd

Marcus vat de boodschap van Jezus kort samen. 'De tijd is aangebroken': nu gaat in vervulling wat God eeuwenlang heeft beloofd. De hele oudtestamentische heilsgeschiedenis komt nu tot een hoogtepunt: Jezus is het heil van God! Dit is het grote keerpunt, door Johannes aangekondigd (1:2-8), maar hij is nu gevangene genomen (1:14). In Jezus Christus ontmoeten we God die al zijn beloften vervult.

Het nabije koninkrijk

Wat is er dan aan de hand? 'Het koninkrijk van God is nabij!' Sommige uitleggers zeggen: het is nog helemaal toekomstig (als belofte). Anderen zeggen: het is nu al helemaal gerealiseerd. Jezus bedoelt: het koninkrijk van God is vanaf nu bereikbaar. Het is een verborgen werkelijkheid, maar wel een die toegankelijk is. 'Wie om zich heen kijkt, ziet alleen Jezus' (J. van Bruggen). Het koninkrijk van God is aanwezig in de Persoon van Gods Zoon Jezus. Het is bereikbaar en ervaarbaar in de levende verbondenheid met Hem. Als we Hem aankijken en zijn stem horen, komen we dankzij de Geest in levend contact met het koninkrijk van God.

Kom tot inkeer

Het koninkrijk is bereikbaar via de weg van inkeer. Deze inkeer is nodig, want alle mensen leven uit zichzelf buiten het koninkrijk van God. Jezus deelt dus niet alleen maar feitelijke informatie mee, maar roept op tot radicale levensverandering, volkomen overgave aan God. Dat is nodig (want we zijn zondaars) maar het is ook mogelijk (want Jezus spreekt ons aan). Laat dus los in je leven wat niet past bij Gods koninkrijk.

Geloof

Jezus' boodschap vraagt om geloof. Niemand mag er schouderophalend aan voorbij gaan, want het is geen vrijblijvende boodschap. Het gaat om meer dan er kennis van hebben: het is je

***'Jezus Christus is het
Levende Woord van God.'***

overgeven aan de kracht van het evangelie met alles wat in je is. Geloof ik dat in Jezus Christus de werkelijkheid van Gods koninkrijk (op basis van de vergeving: vreugde, vernieuwing, vrijheid, volwassenheid in geloof) toegankelijk is? Het is op verborgen wijze aanwezig, zichtbaar en ervaarbaar als we brood eten en wijn drinken en zeggen: 'Ik zoek mijn leven buiten mijzelf in Jezus Christus.'

Bronwater in de kleine groep

a. Het ijs breken

Hoe stel jij je Jezus voor toen hij op aarde was?

b. Jezus centraal stellen

Lees Marcus 1:1-15. Laat vers 9-11 op je inwerken: Wat gebeurt hier en wat betekent dat voor ons?

c. Elkaar bemoedigen

- Hoe kunnen we elkaar helpen om meer met de bijbel bezig te zijn? Kunnen we afspreken om Marcus samen te lezen?
- Veel gelovigen zeggen: bijbellezen doet me niet zoveel. Hoe komt dat? Kan het te maken hebben met het niet merken dat Jezus ons liefdevol aankijkt?
- Is het evangelie voor jou een kracht (die levensveranderend is)? Of is het vooral een inhoudelijke boodschap?
- Waar zie jij het koninkrijk van God?
- Wat betekent volgens jou 'tot inkeer komen'?

d. Zich naar buiten richten

Hoe kan het Marcus-evangelie gebruikt worden in een evangelisatie-contact?

'Wat Jezus wil, dat willen wij weten. Zijn eigen woord willen wij horen, wanneer wij naar de prediking luisteren.'

- Bonhoeffer -

