

Jezus spreekt ons aan (3)

'Kuch, kuch.' Hoezo ik verkouden? Het is niet altijd gemakkelijk om te erkennen dat je ziek bent en dat je echt naar de dokter moet. Hoe zit dat bij jou?

Jezus en de mensen

In Marcus 2:13-17 ontmoeten we Jezus die weer onderwijst (13). Talloze mensen komen luisteren, want Hij heeft werkelijk wat te zeggen: nieuwe, levensveranderende dingen. Niets van wat Hij zegt is cliché of oud nieuws. Jezus spreekt ook mensen direct aan, zoals hier Levi (14): 'Volg mij'. En omdat het Jezus is die spreekt, met de liefdevolle autoriteit van de Christus, volgt Levi zonder meer. In Levi krijgt de groep 'tollenaars en zondaars' gezicht (15). De tollenaars zijn de weinig populaire want afpersende en hebzuchtige belastingambtenaren in dienst van de bezettende macht. De zondaars zijn de mensen met een slechte reputatie vanwege hun wetteloze leven (prostituees, dealers, inbrekers en terroristen). Juist hen zoekt Jezus op. Hij eet zelfs met hen (wat nette mensen alleen doen met hun vrienden of zakenrelaties). Zo identificeert Hij zich met de mensen waar anderen liever met een boogje om heen lopen.

Jezus en de schriftgeleerden

Zoals bijvoorbeeld de Farizeese schriftgeleerden: ze leven keurig volgens de wetten van Mozes en vinden daarin reden om neer te kijken op wie dat niet doen. Ze proberen een wig te drijven tussen Jezus en zijn leerlingen: 'Eet hij met tollenaars en zondaars?' (16) De afkeer en haat die hierin doorklinken, komen in alle helderheid naar buiten als we horen dat de Farizeeën besluiten om Jezus uit de weg te ruimen (3:6). Zo vroeg in het evangelie al komt het kruis in beeld!

Het Woord van God

Als we luisteren naar Jezus' uitspraak in 2:17 moeten we beseffen wat 'het woord van God' is: dat Jezus ons aankijkt en aanspreekt en aanraakt. We

'Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.'

-Jesaja 53:5-

analyseren geen tekst maar komen te staan in een ontmoeting met Gods Zoon en zo met God zelf. 'Ik ben gekomen om...' is een krachtige uitspraak die samenvalt met Jezus' missie. Zijn eten met zondaars is niet maar een wat dubieuze vrijetijdsbesteding van Jezus, het hoort tot de kern van zijn taak (vergelijk Luc. 4:18-19; Mar. 10:45): Jezus is gekomen om er te zijn voor anderen, dienend, vergevend, genezend en bevrijdend. Wie is Hij? Zó is Hij!

Rechtvaardigen en zondaars

Wie zijn de rechtvaardigen voor wie Jezus niet is gekomen? Zijn het de mensen die zich laten leiden door de Geest en hun leven richten op God? Of bedoelt Jezus het ironisch: 'rechtvaardigen', mensen die denken dat ze rechtvaardig zijn op grond van wie ze zijn of wat ze doen? Vergelijk hier Lucas 18:9: 'met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten' vertelt Jezus de gelijkenis over de Farizeeër en de tollenaar. 'Rechtvaardigen' zijn mensen die het met zichzelf getroffen hebben, nauwkeurig volgens de wet leven, zelf-genoegzaam zijn en veel zelf-vertrouwen hebben. Zij hebben Jezus en zijn genezende genade helemaal niet nodig (hooguit voor een paar overblijvende probleempjes). Zondaars zijn mensen die het doel missen waarvoor zij geschapen zijn (Gods heerlijkheid kennen en ervan genieten) en dat zelf ook weten (zondebesef) of bereid zijn het in te zien. Zondaars zijn niet zozeer mensen die zondigen, maar mensen die genade nodig hebben. Voor hen is Jezus gekomen. Zalig ben je als je een zondaar durft te zijn!

Jezus' genezende genade

In Jezus' woorden komen drie vragen naar ons toe.

1. Ken ik Jezus? Hij is Gods Zoon en kijkt mij liefdevol aan. Hij is voor mij gekomen om zijn leven te geven als de gewonde heelmeester (Jes. 53:5).

2. Ken ik mijzelf en mijn kwalen? Als ik durf te erkennen dat ik een zondaar ben, realiseer ik me ook dat ik zonder Hem Gods heerlijkheid mis. Ik herken mijn kwalen steeds meer: me niet geliefd voelen, bang zijn om de controle te verliezen, vastzitten in zelfhandhaving, kritisch en minachtend zijn naar

'Ik, de HEER, ben het die jullie geneest.' -Exodus 15:26-

andere mensen, trots en hoogmoedig zijn.

3. Wil ik genezing van Jezus ontvangen? Ik kan Gods koninkrijk alleen binnen gaan door Jezus als mijn dokter aan te nemen en Hem zijn genezende werk te laten doen. Of neem ik geneogen met mijn eigen zelf-standige oplapwerk?

Bronwater in de kleine groep

a. Het ijs breken

Wat zijn jouw associaties bij 'de wachtkamer van de dokter'?

b. Jezus centraal stellen

Lees samen Marcus 2:13-17 en Lucas 18:9-14. Wat valt je het meest op?

c. Elkaar bemoedigen

Spreek door over de volgende vragen:

- Herken je dat dit 'het Woord van God' is: dat Jezus je aankijkt en aanspreekt en aanraakt?
- Welk aspect van het onderwijs van Jezus heeft diepe indruk op je gemaakt?
- Wat betekent het dat Jezus onze dokter wil zijn?
- Met welke kwalen heb jij in je leven te maken?
- Wat weerhoudt ons ervan om met onze kwalen naar Jezus te gaan?

d. Zich naar buiten richten

Hoe kijk ik naar de mensen om me heen (wie ook en waar ook) die Christus nog niet kennen? Heb ik hen lief of minacht ik hen?

'Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.'

-Marcus 2:17-

