

Jezus spreekt ons aan (6)

Wie is Hij toch? Dat is een centrale vraag in het Marcus-evangelie. Soms kan ons beeld van Jezus eenzijdig gekenmerkt worden door zachtmoedige en liefdevolle trekken. Maar in Marcus 6 wordt duidelijk dat 'Jezus spreekt ons aan' ook betekent dat Hij aanspraak op ons maakt, en dat het afscheid volgt als we niet luisteren naar zijn evangelie.

Jezus afgewezen

In Nazaret geeft Jezus weer onderwijs. De mensen zijn stomverbaasd over zijn wijsheid. Herkennen we dat (vgl. 1Kor.1:30; Kol 2:3)? Maar verbazing kan omslaan in ergernis, omdat Jezus alles vraagt en alles wil zijn voor wie naar Hem luisteren. Zijn boodschap is daarmee ook aanstootgevend (vgl. 1Pet.2:8). Jezus is op zijn beurt verbaasd over het ongeloof, maar gaat wel door met onderwijzen en zendt zelfs zijn leerlingen uit om het koninkrijk te verkondigen.

Leerlingen uitgezonden

Twee dingen vallen op. 1) De leerlingen krijgen macht om demonen uit te drijven. Waarom? Omdat het evangelie van Jezus weerstand en tegenspraak oproept. Waar Christus wordt verkondigd als de toegang tot Gods Koninkrijk, roert de vorst van de duisternis zich. Dat zullen de leerlingen merken. Maar Jezus is machtiger dan de demonen! De leerlingen (en wij) hoeven zich niet door de tegenstander te laten afschrikken. Het uitdrijven van demonen en het genezen van zieken zijn ook een demonstratie van de bevrijdende en genezende kracht van de genade van Jezus. 2) De leerlingen mogen niks meenemen voor hun dagelijkse verzorging, alleen maar voor het reizen zelf (stok, sandalen). Dit is niet een armoe-ideaal maar het afhankelijkheids-ideaal. God zal zelf voorzien! Verkondiging mag plaats vinden in volkomen afhankelijkheid van de Heer.

'Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.'
- Matteüs 11:28 -

Niet welkom

Wat in Nazaret gebeurde, zal ook de leerlingen overkomen: het evangelie wordt afgewezen. Dat herken je aan twee dingen. 1) Je bent niet welkom. Je wordt koel of niet ontvangen. De deur blijft dicht. 2) De mensen willen niet naar je luisteren. De boodschap 'het koninkrijk is in Jezus nabijgekomen' wordt niet geaccepteerd. Begrijpelijk, want het is moeilijk om te aanvaarden dat je alleen wordt gered door Jezus Christus te omhelzen als je Verlosser en Heer.

Het stof van je voeten

Jezus geeft aan wat de leerlingen moeten doen. 1) Weggaan. Ook Jezus bleef niet aandringen, bijvoorbeeld bij de rijke jongeman. Hij liet hem gaan. Zo moeten ook zijn leerlingen niet blijven aandringen of discussiëren, maar verder gaan op zoek naar mensen die het evangelie wel willen aanvaarden. 2) Het stof van je voeten schudden. Daarmee wordt het ongeloof en het oordeel bezegeld. Het is een aanklacht: je hebt niet geluisterd, dit stof is er getuige van dat we er waren met Jezus' evangelie.

Een vredelievend mens

In Lucas 10 (uitzending van de 72 leerlingen) staat (vers 6): 'Als er een vredelievend mens woont, zal jullie vrede met hem zijn; zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren.' Evangeliseren is vooral ook: op zoek gaan naar mensen die door God al klaar gemaakt zijn om het evangelie van Jezus te aanvaarden. Dit zijn 'zonen van vrede'. Onze voorname taak is: met geestelijke ogen kijken of mensen bereid zijn om Jezus' evangelie te horen. Zo niet (en dat blijkt uit: verzet, afweer, boosheid, kritiek, haat, eindeloze discussies), dan keert de vrede die je brengen wilt naar je terug, en mag je weggaan en het stof van je voeten schudden. Wellicht zal God op een ander moment een andere persoon gebruiken om het evangelie alsnog te laten landen.

Hatelijk of hartelijk

Wij hoeven geen deuren te forceren die door God niet open zijn gezet. Het is het eigen werk van de Geest om harten te openen. Kijk daarom altijd naar de reactie van mensen met wie je preekt over het evangelie van Christus Jezus, de afgewezen gekruisigde die oproept tot navolging en tot het alles aan Hem overgeven.

'Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid.'

- Kolossenzen 4:5 -

1. Als je hatelijkheid ontmoet: ga weg!
2. Als je hartelijkheid ontmoet: prijs God!

Jezus spreekt ons aan. Hij stelt ons voor een keuze: 'wil je je leven buiten jezelf zoeken in Mij?' Dat is de enige manier om deel te krijgen aan Gods koninkrijk en daarmee aan de vergeving, genezing en bevrijding die God ons wil geven.

Bronwater in de kleine groep

a. Het ijs breken

Wat versta jij onder 'hartelijkheid'?

b. Jezus centraal stellen

Lees samen: Marcus 6:1-13. Wat valt je het meest op?

c. Elkaar bemoedigen

Praat samen door over deze vragen:

- Wie is Hij toch? Wat vind jij het meest kenmerkende voor Jezus?
- Hoe zie je de 'stomme verbazing' van de Nazareners en de 'verbazing' van Jezus?
- Waarom krijgen de leerlingen macht om demonen uit te drijven?
- Waaraan herken je weerstanden tegen het evangelie van Jezus?
- Hoe moeten we onze volkomen afhankelijkheid van God vorm geven als we evangeliseren?
- Evangelisatie is: 'op zoek gaan naar 'vredelievende mensen'. Wat vind je daarvan?

d. Zich naar buiten richten

Welke ongelovige collega's, vrienden, kennissen of burens zie je als 'vredelievende mensen'?

'Ik heb jullie de macht gegeven om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden.'

- Lucas 10:19 -

