

Jezus spreekt ons aan (7)

Spreekt Jezus ons hier wel aan? Zijn zijn woorden niet alleen bestemd voor Judas? We lopen het gevaar dat we deze huiveringwekkende woorden naast ons neerleggen, omdat wij Jezus niet verraden hebben. Dat deed alleen Judas. Toch?

Mens zoals wij

Judas kennen we eigenlijk alleen maar als: de verrader. Maar we moeten op zijn minst proberen om hem te zien als mens zoals wij (vgl. Jac. 5:17). Als we hem ontmoeten, liggen er een paar gevaren op de loer. 1) We geven teveel aandacht aan de mens Judas terwijl ook hier alles draait om Christus, die altijd degene is om wie, uit wie, tot wie en door wie alles gebeurt. 2) We proberen zo slecht mogelijk over Judas te spreken en demoniseren hem, alsof er geen grotere zondaar is dan hij (vgl. 1 Tim. 1:15). 3) We zien Judas alléén maar als verrader, alsof dat zijn enige en grootste zonde was. Maar zijn weigering om zich volledig aan Jezus over te geven was zijn grootste zonde.

Judas zoals ik hem niet kende

Ook Judas is geroepen voor Jezus: 'Kom, volg Mij!' Judas was gegaan, en we mogen aannemen dat hij in zijn keuze volkomen eerlijk is geweest. Hij heeft drie jaar lang deel uitgemaakt van Jezus intieme vriendenkring en daarin zijn eigen gewaardeerde plaats ingenomen (wellicht speciaal vanwege zijn gaven op financieel gebied). Hij was geraakt door Jezus: door zijn onnavolgbare boodschap, zijn imponerende karakter, zijn diepe wijsheid, zijn krachtige wonderen. En ook Judas heeft met een partner het evangelie verkondigd aan de mensen: 'Het koninkrijk is nabijgekomen!' Judas heeft mensen tot Jezus gebracht!

Zwakke plek

Maar Judas had, zoals ieder mens, een

'Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen.'

- Jesaja 53:6 -

zwakke plek: zijn liefde voor geld. Dat was een diepgeworteld iets in zijn leven. Door de ontmoeting met Jezus werd deze begeerte onderdrukt, maar het was niet verdwenen. Daarnaast was Judas ook eigenwijs: het beeld dat hij van de Messias had (bevrijder van de Romeinse onderdrukkers die een aards koninkrijk kwam stichten) liet hij niet corrigeren. In het koninkrijk van Jezus zou hij wellicht een hoge plaats krijgen waar hij zijn voordeel mee kon doen! Steeds helderder werd dat Jezus niet voldeed aan Judas' verwachtingen. En zo kon hij zich steeds meer gaan ergeren aan de Messias.

Geldzucht: wortel van alle kwaad

Het is niet voor niets dat hij naar de hogepriesters gaat om Jezus uit te leveren (14:10-11) precies nadat een vrouw zeer kostbare nardusmirre had verspild op Jezus' hoofd. Jezus had dit goedgekeurd, deze vreselijke verkwisting. Toen knapte er iets in Judas. In Lucas 22:3 staat er iets extra's bij: 'Toen nam Satan bezit van Judas.' Satan gebruikt Judas' zwakke plek om Jezus aan te vallen. Hier krijgt de uitspraak van Paulus 'de wortel van alle kwaad is geldzucht' (1 Tim. 6:10) een extra dimensie. Deze zonde legt bloot dat we niet van genade willen leven.

In de Paaszaal

Twaalf mannen zijn bij Jezus aan tafel. Er ontstaat een enorme spanning als Jezus de confrontatie aangaat met Judas: 'Eén van jullie is een verrader.' Judas weet dat Jezus hem doorziet. Hoe reageert hij als Jezus hem aankijkt, aanspreekt en aanraakt door een stukje brood in zijn mond te leggen? Wat een geduld en zachtmoedigheid bij Jezus dat Hij Judas nog een kans geeft. Jezus maakt tegelijk duidelijk dat Judas niet de sleutel in handen heeft, want hij doet niets meer dan uitvoering geven aan wat in Gods plan vastligt. Judas jaagt niet Jezus de dood in, de Vader wil de dood van zijn Zoon (zoals geschreven staat) uit liefde voor een verloren wereld.

De kus

Bij de voetwassing raakt Jezus Judas' voeten aan en in de Paaszaal zijn mond. In de tuin van Getsemane raken hun monden elkaar (14:45). Dit was niet de heilige kus, die de uitwisseling van de Heilige Geest symboliseerde.

'Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht.'

- 1 Timoteüs 6:10 -

Dit was een kus in de geest van de Satan, een kus van de vader van de leugen (Joh. 8:44).

Vragen

Wat raakt je in deze geschiedenis? Dat Judas een mens was zoals wij? Dat Judas, net als ik, een zwakke plek heeft waar de Satan dankbaar gebruik van maakt? Dat Judas mensen bij Jezus heeft gebracht door zijn evangelisatiewerk? Dat Jezus in zijn geduldige liefde zelfs Avondmaal viert met zijn verrader? Dat de heilige kus als uitwisseling van de heilige Geest ook de aanraking van de Satan kan worden? Laat je raken op de plek waar Gods Geest je brengt.

Bronwater in de kleine groep

a. Het ijs breken

Wat is jouw zwakke plek?

b. Jezus centraal stellen

Lees samen: Marcus 14:12-25. Wat leer je hier over Jezus?

c. Elkaar bemoedigen

Praat samen door over deze vragen:

- Hoe zie jij Judas? Lukt het je om ook positief over hem te denken? Herken je iets van jezelf in hem?
- Hoe kijk je aan tegen de verhouding tussen Gods plan en Judas' rol in dat plan?
- Welke van de andere elf leerlingen spreekt speciaal tot je verbeelding?
- Hoe concreet is het werk van de Satan voor jou?
- Welke karaktertrekken van Jezus komen in dit bijbelgedeelte naar voren?

d. Zich naar buiten richten

Let erop dat de Satan overall aan het werk is om mensen van Jezus af te houden. Kijk zo naar de wereld om je heen en de mensen om je heen. Geloof in de krachtige naam van Jezus: Hij is overwinnaar!

