

Jezus spreekt ons aan (9)

Als Jezus voor het Sanhedrin verschijnt, en wij kijken en luisteren mee, dan is dit de centrale vraag: Ben je voor Jezus of ben je tegen Jezus?

Voor en tegen

Voor Jezus zijn betekent: dat je de vergeving van je zonden alleen bij Hem zoekt, dat je de leiding in je leven alleen van Hem verwacht, dat je je met heel je hart aan Hem overgeeft, dat je je in de concrete keuzes die je moet maken in je leven, op je werk, in je relaties laat leiden door de vraag: wat zegt Jezus door zijn Geest tegen mij, dat je erkent dat je buiten Hem om God niet kunt kennen, dat je Hem kent en ervaart als je grootste schat en dat je in zijn voetspoor wilt gaan.

Tegen Jezus zijn betekent: dat je Hem afwijst, dat je Hem minacht, dat je Hem dood wilt hebben, dat je Hem kruisigt. Dat is allemaal vrij extreem. Het kan ook mildere vormen aannemen: 'Jezus Christus, best belangrijk, maar er is nog veel meer.' Of dat je je ergert aan Hem en aan zijn Naam. Of dat je zegt: 'In 80 procent van mijn leven mag Jezus het voor het zeggen hebben, maar de resterende 20 houd ik voor mezelf.'

In de kerk

Het is juist in de kerk dat deze vraag ook aan de orde is. Want Jezus staat voor de leiders van Gods volk. Voor hen is Hij een uitermate gevaarlijk Persoon: Hij werd door velen uit het volk op handen gedragen omdat Hij onderwees, niet zoals de Schriftgeleerden, maar met gezag. De mensen waren onder de indruk van zijn evangelie. Hij had wel wat te zeggen, dit in tegenstelling tot de Schriftgeleerden. Jezus ging in tegen de gevestigde orde en maakte een Koninkrijk van een geheel andere orde ervaarbaar en zichtbaar in zijn Persoon. Is ons beeld van Jezus, de Zoon van God, toch niet vaak te gestileerd en gepolijst? Jezus, de grote Ver-

anderaar, is heerlijk én verschrikkelijk tegelijk afhankelijk van onze overgave (of niet) aan Hem.

Sanhedrin

Het Sanhedrin of de hoge raad was de rechtbank van het joodse volk. De zittende hogepriester was de voorzitter. Het Sanhedrin bestond uit 70 leden en die behoorden tot de hogepriesters, schriftgeleerden en oudsten. Deze voorganger draaien zich in allerlei bochten om Jezus veroordeeld te krijgen zodat Hij terecht gedood kan worden. Maar het lukt niet. Maar dan wordt de centrale vraag aan Jezus zelf gesteld: 'Bent u de messias, de Zoon van de Gezegende?'

Ik ben...

Jezus verbreekt het zwijgen. Temidden van al die boze, gefrustreerde stemmen, klinkt de krachtige, zachtmoedige, heldere stem van Jezus. Hij spreekt: 'Ik ben...'. Herken hier hoe God zich bij de brandende braamstruik aan Mozes heeft voorgesteld: 'Ik ben die Ik ben' (Ex. 3:14). Ik ben... de ware Wijnstok, het Licht voor de wereld, de goede Herder, de Mensenzoon. Hiermee identificeert Jezus zichzelf met de enige Zoon van God over wie in het Oude Testament al is geprofeteerd (Ps. 2, 110; Dan. 7).

Kijken

Maar het bestaat dus dat je bijbelleest, vertrouwd bent met het Oude Testament, en toch finaal langs de Messias heen kijkt. Zie die 70 mannen. Ze vormen de gevestigde orde, ze kennen de bijbel van binnen en van buiten. Jezus kijkt het Sanhedrin in de ogen, en Hij ziet hún gezichten, verbeteren, gefrustreerd. Maar Hij kijkt ook in onze ogen. En wat ziet Hij dan? De Mensenzoon, die daar tegendraads staat te zijn, een gevaar voor de gevestigde orde, omdat Hij een totaal andere orde komt vestigen, het rijk van liefde en vrede? Ziet Hij in onze ogen bewondering of afkeuring? Ziet Hij aanbidding of minachting? Ziet Hij liefde of haat? Jezus wil ons aanraken met die woorden: Ik ben... de Mensenzoon, Ik zit aan de rechterhand van God, Ik kom op de wolken van de hemel.

Volkomen Verlosser

Welke keuze maken wij? Want hier is

'Hij is, net als wij, in elk opzicht op de proef gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde.'

- Hebreëën 4:15 -

alle vrijblijvendheid verdwenen. Helemaal als we Avondmaal gaan vieren. Het draait maar om deze ene vraag, om deze ene werkelijkheid: is Jezus uw Volkomen Verlosser? Mag Hij helemaal uw Verlosser zijn, inclusief zijn tegendraadse kanten die ons onrustig maken? Zijn wij voor Hem of tegen Hem?

Bronwater in de kleine groep

a. Het ijs breken

Waar ben jij tegen? En waar ben jij voor?

b. Jezus centraal stellen

Lees samen: Marcus 14:53-66. Leef je in in het Sanhedrin: wat beweegt deze 70 mannen?

c. Elkaar bemoedigen

Praat samen door over deze vragen:

- Wat vind jij tegendraads aan Jezus Christus?
- Welke verschillende reacties roept Jezus op in de kerk en buiten de kerk?
- Waar zie je gebeuren wat Jezus zegt in Matteüs 10:34?
- Welke trekken in het beeld van Jezus zijn in jouw geloofsbeleving onderbelicht?
- Hoe zie jij God (Jahweh) in Jezus Christus?
- Zie jij Jezus ook komen op de wolken? Welke rol speelt dat in je leven?

d. Zich naar buiten richten

Jezus gaat in tegen de gevestigde orde. Wat voor consequenties heeft dat voor hoe we als kerk in de samenleving staan?

'Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.'

- Matteüs 10:34 -

