

Gods koninkrijk volgens Micha (2)

Ben je Micha aan het lezen, een eeuwenoud boek uit de bijbel, over God en zijn volk Israël, staat de Here Jezus ineens voor je! In Micha 5 vinden we een van de belangrijkste profetieën over de komende Messias. We krijgen een antwoord op de vraag: Wie is Hij?

Da Vinci Code

Die vraag is altijd actueel, maar wel speciaal nu de verfilming van De Da Vinci Code de wereld veroverd. Het boek van Dan Brown stelt dat het christendom eeuwenlang 'de waarheid' over Jezus geheim heeft gehouden. Soms zelfs met dodelijk geweld. Jezus Christus zou helemaal niet de Zoon van God zijn, maar een gewoon mens, getrouwd met Maria Magdalena. Uit hun huwelijk zouden kinderen zijn voortgekomen, waarvan de nazaten vandaag nog leven. Worden we als christenen in verwarring gebracht door deze boodschap? Moeten we ons verre houden van het boek en de film? Op www.davincicodefan.nl schrijft de Katholieke Kerk: 'Het lezen of zien van De Da Vinci Code biedt u ongetwijfeld enkele uren (ont)spanning. De ontmoeting met Jezus kan de rest van uw leven veranderen.' Hoe je ook aankijkt tegen boek en film, we hebben als christenen alle kans om de Waarheid over Jezus te vertellen!

Hoop

In Micha leren we het koninkrijk van God zien, waar recht en gerechtigheid heersen. Heel bijzonder is het dat Micha 3 eindigt met Jeruzalem als ruïne maar dat Micha 4 begint met een nieuw Jeruzalem. God is een God die midden tussen de puinhopen iets nieuws begint. Het is zijn brandende verlangen om licht te scheppen in de duisternis, oases in de woestijn, plekken van recht en goedheid temidden van onrecht en sociale problematiek. Micha roept op tot bekering door te bemoedigen met hoop op de toekomst: 'Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot

'Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.'

Johannes 10:11

snoeimessen.' 'Geen mens zal meer weten wat oorlog is.' Micha 4:1-3 is ook te vinden in Jesaja 2:2-4. In Jesaja loopt het uit op: 'Laten wij leven in het licht van de Heer' (vgl. Joh. 8:12).

Toekomstgericht

We leren hier om toekomstgericht te zijn. We blijven zo vaak hangen in het verleden en heden en wat daarin mis is gegaan en gaat. Gods Geest draait onze hoofden om en leert ons naar boven en naar voren te kijken: 'Kijk wat Ik ga doen!' C.S. Lewis: 'Omdat christenen zijn gestopt met het denken aan de andere wereld, zijn ze hier op aarde zo ineffectief geworden.' We zijn ons vaak veel bewuster van allerlei crises in de kerk en in de wereld dan van het komende koninkrijk, dat in Jezus nabij is gekomen (Mar. 1:15). We mogen leren om onze hoop volledig te vestigen op de God die ons in Christus nabij is. Dat is ook wat Micha drijft: 'Laat andere volken hun eigen goden volgen - wij vertrouwen op de naam van de HEER, onze God, voor eeuwig en altijd' (4:5).

De Koning van het koninkrijk

Uit Betlehem, in het Juda waarover God zijn oordeel uitspreekt, zal een leider voortkomen die het volk Israël zal hoeden (Mat. 2:6). Deze leider is Messias Jezus. Het koninkrijk dat vol is van het nieuwe leven wordt rondom Hem zichtbaar en ervaarbaar. Waar mensen met Hem verbonden leven, daar gebeurt nu al wat straks volmaakt zal zijn. Daarom gaat het erom Hem te kennen (Filippenzen 3:8: 'Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles'). Het gaat om:

1. **Zijn heerschappij** | Hij is een heerser, Hij leidt en wijst de weg (is zelfs de Weg: Joh. 14:6). Hij heeft alle macht (Mat. 28:18). Hij is een eeuwige koning (zijn oorsprong ligt in de dagen van weleer; Jes. 9:5-6). Wat zou er met kerken gebeuren als Jezus werkelijk erkend werd als Heer? En met onze persoonlijke levens? Wat zou er met Nederland gebeuren als iedereen Jezus erkende als Koning? Zijn nieuwe leven zou zichtbaar worden in: recht en gerechtigheid, barmhartigheid, zachtmoedigheid, hulpvaardigheid, vertrouwen, verbondenheid.

'Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt.'

Johannes 17:4

koning wordt verbonden met de aandachtige zorg van de herder. Hij weidt en geeft veiligheid. Daarom zegt Hij: 'Ik ben de goede herder' (Joh. 10:11). Luisteren wij naar zijn stem (Joh. 10:16), of luisteren we naar allerlei andere stemmen in deze maatschappij? Zijn we afgestemd op de Herder?

3. **Zijn heerlijkheid** | Hij is heerlijk: groot en ontzagwekkend. Hij is God zelf: 'bekleed met de macht van de Heer'. Jezus is zoveel meer dan een mens, zoveel meer dan een historische figuur, zoveel meer ook dan iemand die alleen goed is voor ons persoonlijke zieleheil (zie: Joh. 17:2-3).

4. **Zijn heilheid** | De Messias brengt sjaloom: vrede, heilheid. Het leven is in zoveel opzichten stuk, gebroken door onverbondenheid, verscheurd door conflicten. Alleen bij Jezus is werkelijke vrede te vinden: 'Ik wens jullie vrede. Ontvang de heilige Geest' (Joh. 20:21-22).

Bronwater in de kleine groep

- Lees samen Micha 4 en 5.
- Praat door over de verzen/gedeelten die je het meest opvallen.
- Hoe zijn we als gemeente gericht op het kennen van Christus, ook met het oog op onze plek in de samenleving?
- Wat zijn jouw gedachten bij Christus' heerschappij, herderschap, heerlijkheid en heilheid?
- Hoe toekomstgericht ben jij?
- Hoe kan de Fonteinkerk de vrede voor de stad zoeken?

'Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan.'

Johannes 14:27

