

De God van Jozua (1)

Iedereen ervaart wel eens ontmoeting. Relaties die stroef lopen (in je familie, op je werk), tegenslagen die je moet incasseren, steeds weer struikelen in je gevecht tegen een zonde die in je leven is, als christen of als gemeente tekortschieten in het getuigen van Jezus terwijl je het wel graag wilt - het kan je neerslachtig en moedeloos maken. Het mooie is: God weet het! Hij verheugt zich er niet over, maar Hij weet het en is zelf degene die ons wil bemoedigen. Dat doet Hij ook voor Jozua: zijn taak zal moeilijk zijn, hij zal tegenslagen ondervinden, maar al bij voorbaat zegt de Heer: 'Laat je door niets ontmoedigen!'

Jozua

Jozua's naam betekent: de Heer redt! Hij is de naamgenoot van Jezus en zo ook een beeld van Christus die zou komen. We leren Jozua kennen als de man die een heldhaftige strijder was: een militair strateeg. De eerste keer ontmoeten we hem in de bijbel als Israël vecht tegen Amalek (Ex. 17:10). Hij is de dienaar van Mozes en verblijft samen met hem veertig dagen op de berg van de Heer (Ex. 24:13). Ook is hij veel in de tent van de samenkomst, waar God en Mozes als vrienden spreken (Ex. 33:11). Veertig jaren lang was hij ook in de woestijn en maakte hij van dichtbij mee hoe zwaar het Mozes viel om het volk te leiden dat spuugzat was van het manna en terug wilde naar de vleespotten van Egypte.

Beloofde land

Jozua treedt aan op een scharniermoment in de geschiedenis van Israël: hij mag het volk voorgaan in het in bezit nemen van het beloofde land. Duidelijk geeft God aan wat de grenzen van dat land zijn (1:4). Gods beloften zijn niet vaag, maar welomschreven. De vervulling van de beloften vraagt tegelijk wel om actieve inzet (de belofte toe-eigenen). Staande op de drempel van het nieuwe land en een nieuw tijdperk, geeft God aan Jozua een duidelijke missie (roeping) en een krachtige bemoediging.

'Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten.'

- Jozua 1:5 -

Ontmoeting

God ontmoet Jozua! Er valt geen boek met werkinstructies uit de hemel of een handleiding 'Zo verover ik het beloofde land', maar in een persoonlijke ontmoeting spreekt de Heer met Jozua. Helden worden niet geboren op het slagveld, maar in de binnenkamer. Tussen Jozua en de Heer is er: relatie, communicatie, verbondenheid. Gods woorden krijgen, door de Geest, pas hun volle betekenis in de persoonlijke ontmoeting.

Ontmoediging

God weet hoe gemakkelijk zijn kinderen ontmoedigd kunnen raken. Maar Hij troost Jozua hier niet: Hij geeft hem een gebod! 'Ik gebied je: laat je door niets ontmoedigen.' Als we ontmoedigd zijn in het volgen van onze roeping in Gods koninkrijk, zondigen we dus en is niet allereerst begrip maar bekering nodig. Waarom? Omdat we dan blijkbaar vergeten dat de Heer, onze God, ons bijstaat! Ook in de gemeente kun je wel eens ontmoedigd raken in het volgen van Gods roeping om Hem alleen te eren en lief te hebben. Dan laat je je blijkbaar toch weerhouden door moeiten en zorgen en weerstanden. Ontmoedigd zijn is een teken van gebrek aan afhankelijkheid van God. Dat is pijnlijk om te horen (laat het echt even zeer doen), maar wel heilzaam, omdat het je weghaalt uit de vicieuze cirkel van je eigen ik. God is er altijd en Hij is altijd groter! Hij is Jahweh: de-God-die-erbij-is.

Meditatie

Hoe word je je daar weer van bewust? Wat krijgt Jozua te horen? 'Verdiep je dag en nacht in de wet God en houd je aan alles wat daarin staat!' (1:8). Geen strategieën dus, geen do's en don'ts, geen psychologische tips en trucs, geen competenties en vaardigheden, maar: je constant (dag en nacht) laten voeden door wat God tegen je zegt in zijn wet, samengevat tot op de kern: 'Heb Mij - de God die hou liefheeft - lief boven alles, en de naaste als jezelf'. Wat moeten we dus doen als we ontmoedigd zijn? Gods Woord proeven, erover mediteren, ons erdoor laten gezeggen en aanraken. 'Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen' (Kol. 3:16).

'Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de Heer.'

- Psalm 27:14 -

In Christus

Wij leren de-God-die-erbij-is kennen in Jezus: 'Houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen' (Mat. 28:20). En het gebod voor Jozua (en voor iedereen die gehoor geeft aan zijn of haar roeping binnen Gods koninkrijk) klinkt in de taal van het Nieuwe Testament zo (woorden om te mediteren, binnen te laten komen, je identiteit te laten bepalen):

- 1) Efeziërs 6:10: 'Weest krachtig in de Heer en in de sterkte zijner macht'. WK = Wees Krachtig in de Heer (lees ook: 2 Timoteüs 2:1).
- 2) Romeinen 8:37: 'Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad'. Door Jezus zijn we al overwinnaars!

Bronwater in de kleine groep

- Waardoor raak jij ontmoedigd?
- Wat verwacht je als je je moedeloos voelt: troost en begrip of een oproep tot bekering?
- Praat door over de uitspraak: 'Jezus neemt je zoals je bent, maar Hij laat je niet zoals je bent'.
- Wat spreekt jou in de persoon van Jozua het meest aan?
- Wat is voor ons nu 'het beloofde land'?
- Op welke manier gaan Gods beloften in vervulling?
- Vergelijk Jozua 1:9 met 1:18. Wat valt je op?
- Hoe kunnen we als gemeente Jozua 1:9 toepassen?

'Ik zeg tot de Heer: U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat u te boven.'

- Psalm 16:2 -

