

De God van Jozua (3)

De val van Jericho: het is voor velen een bekend verhaal, spannend ook en heel bijzonder. Belangrijk is het om de geschiedenis niet alleen te willen benaderen vanuit historische interesse, maar vooral vanuit de vraag: Hoe zien we hier het koninkrijk van God? Hoe ontmoeten we hier de Heer?

Goddelijke ontmoeting

Jozua is op verkenningstocht. Onverwacht heeft hij een ontmoeting: een man met een zwaard. Wie is deze man? 'Vraagt gij zijn naam, weet dan dat Christus is die Man' (Gez. 34). Vanaf het allereerste begin van de verovering van het beloofde land, moet duidelijk zijn dat God zelf strijdt voor zijn volk (Joz. 23:3). Deze God ontmoet Jozua: 'ik ben de aanvoerder van het leger van de Heer!' Vanuit de hemel is voert God de strijd op aarde: 'Ik zag dat de hemel geopend was, en dit zag ik: een wit paard met een ruiter, die "Trouw en betrouwbaar" heet, die een rechtvaardig vonnis velst en een rechtvaardige strijd voert' (Openbaring 19:11). Zo krijgt ook het zwaard een diepere betekenis: 'Draag als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden' (Ef. 6:17). Jozua knielt eerbiedig, als dienaar, en vraagt om een bevel. Er volgen (nog) geen strijdorders, wel een bevel om de sandalen uit te doen. Dit doet denken aan de ontmoeting van de Heer met Mozes bij de brandende doornstruik (Ex. 3:4-6), een ontmoeting vol heiligheid, maar tegelijk vertrouwelijk, zoals in de tent van de samenkomst. Ook volgt er de belofte: 'Ik lever Jericho aan je uit' (6:2).

Het geestelijke leermoment: op belangrijke momenten zoekt God ons op en mogen wij Hem opzoeken. Het gaat om een volkomen vertrouwen op het Woord van God en de stem van Christus. Ook als we iets horen wat we niet begrijpen of moeilijk vinden, moeten we beseffen dat we staan op heilige grond.

Goddelijke opdracht

Er is heel veel wat opmerkelijk is in de opdracht die Jozua krijgt en de uitvoe-

'Vraagt gij zijn naam weet dan, dat Christus is die Man!'

- Gezang 34 -

'Kom en zie de werken van God, zijn daden vervullen de mens met ontzag.'

- Psalm 66:5 -

ring ervan. Het getal zeven staat voor volheid (Gods volheid) en voor rust (de zevende dag). Het gaat hier opnieuw (zie Joz. 3-4) om de ark: Gods aanwezigheid. De ark staat centraal. Niet Jozua maar de priesters spelen een voortrekkersrol. De ramshoorns (bazuinen) hebben te maken met de verschijning van God (vgl. Ex. 19:16). Elke dag 'roepen' de bazuinen: 'Kom Heer, kom haastig' (Maranatha)! Op de zevende dag kómt Hij (vgl. Openb. 11:15). En er is de stilte: er mag niet gesproken worden. Een stille tocht: heilig, geladen, indrukwekkend. Wat gaat het volk niet doen? Stormrammen maken, een gang onder de muren doorgraven, een list verzinnen, onderhandelen, niets dus van al die dingen die je kunt doen om een stad te veroveren. Alleen God is aan het werk! Hoe zouden de inwoners van Jericho gereageerd hebben? Angstig? Spottend? Verbaasd? Het geestelijke leermoment: Geloof! 'Door dat geloof vielen de muren van Jericho toen het volk er zeven dagen lang omheen getrokken was' (Heb. 11:30). Door ongeloof was het volk omgekomen in de woestijn, door geloof wordt het beloofde land in bezit genomen. Geloof vraagt ook om de moed om niet te begrijpen waar God naar toe wil! En we mogen leren om te danken nog voordat we de verhooring zien: het volk begint al te juichen nog voordat de muren vallen (6:20).

Goddelijke ontknoping

Het is schokkend wat er gebeurt: genocide! Is dit de God in wie ik geloof, de Vader van Jezus Christus? Maar als we moeite hebben met deze ontknoping, moeten we ook moeite hebben met het oordeel op de dag dat Christus terugkomt (Mat. 25:31-46). We moeten goed peilen wat hier aan de hand is: 1) de eerste stad, als eersteling voor God: geheiligd! 2) Jericho is een versterkte, goddeloze, hoogmoedige, gesloten stad, een bolwerk tegen de God van Israël. De angst regeert (2:9,11; 6:1). 3) Heb. 11:31 spreekt over de ongehoorzaamheid van Jericho. Deze contrasteert met de gehoorzaamheid van Rachab (die zelfs in het geslachtsregister van Jezus voorkomt, Mat. 1:5). 4)

Jericho staat voor zoiets als Babylon (Openb. 18:21). Dit maakt het allemaal niet gemakkelijker, maar brengt wel tot ontzag: Gods oordeel over zonde en goddeloosheid horen bij zijn wezen, want Hij is een barmhartige God. Geestelijk leermoment: bij de boodschap van het evangelie hoort ook de heiligheid van God (vgl. 2 Pet. 2:9-10). Het gaat om een geestelijke strijd, waarbij de bolwerken van satan moeten worden vernietigd. Het rijk van Christus en de vrede van Christus staan lijnrecht tegenover het rijk van de duisternis. Zie: 2 Korintiërs 10:3-6: 'Maak iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen.'

Bronwater in de kleine groep

- Wat valt jou het meest op in de geschiedenis van Jericho?
- Sta jij wel eens op heilige grond?
- Herken je dat Gods Woord je soms een kant op wijst waar je niets van begrijpt?
- Praat samen eens door over de betekenis van de ark. Kun je zeggen dat 'Christus Centraal!' de nieuwtestamentische variant is van 'De ark centraal'?
- Wat heeft de geestelijke strijd met jouw leven te maken?
- Wat heeft geestelijke strijd te maken met evangelisatie?

Liederen

Ps. 34:1,3,8; Lb. 481:1,4; Ng. 9; Lb. 96; Gz. 34:1,2

