

De God van Jozua (4)

Opnieuw staan we bij een gedenksteen, net als in Jozua 4 waar we twee keer twaalf gedenksteden zagen. Die verwezen naar de grote daden van God. Deze steen in Jozua 24 verwijst naar de oprechte toewijding aan de Heer!

De Heer alleen

Als een rode draad ligt het heengeweven door Jozua 22 tot 24: dien alléén de Heer. Ook in Jozua 22 is er een gedachtenismonument: een altaar bij de Jordaan dat verwijst naar het altaar in het heiligdom van de Heer. 'Onze kinderen mogen niet vergeten dat we dezelfde Heer dienen!' Heel Israël is gericht op God. Je zou er een boek over kunnen schrijven: 'Dit is mijn passie. Harts-tocht naar God' (Aad Kamsteeg). Ook Jozua's afscheidstoespraak (Jozua 23) staat in het teken van het Soli Deo Gloria ('Aan God alleen de eer'). Het volk moet alleen de Heer zijn toegedaan: 'het is voor u van levensbelang hem lief te hebben' (23:11). Door dit alles heen zindert steeds de vraag: 'Wil ik de Heer alleen dienen?' Wil ik volledig toegewijd zijn aan Hem? Of mag Hij een belangrijke rol in mijn leven spelen, meer niet? Of is Hij alleen welkom als ik het moeilijk heb, als ik troost nodig heb?

God geeft!

De God die ons helemaal vraagt is de God die Zichzelf helemaal geeft. In zijn toespraak (Jozua 24) voor heel het volk in Sichem valt eerst alle nadruk op wat God allemaal heeft gedaan (24:3-13): Ik heb Abraham weggeleid naar een nieuw land, Ik schonk hem kinderen, Ik stuurde Mozes en Aäron, Ik heb jullie voorouders uit Egypte bevrijd, Ik beschermde jullie, ik leverde jullie vijanden uit. Allemaal herinneringen om hoop uit te putten: zó'n God hebben wij! Wat heeft Hij veel gegeven! Pas als we deze gevende God kennen wordt het eenvoudig om je helemaal aan Hem te geven. Hij is de God van genade: zijn hart is een Vaderhart en zijn ogen kijken ons liefdevol aan. Hem leren we kennen in Jezus: 'Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien' (Joh. 14:7-9). Het gaat er

'Ik wil u loven met heel mijn hart.' - Psalm 138:1 -

in de gemeente om dat we God kennen als Vader en dat we ervaren wat het betekent om geliefde kinderen te zijn.

Geloven is een-voudig

In die zin is geloven en kerk-zijn ook heel een-voudig. Vaak is het ingewikkeld geworden omdat we er iets meer-voudigs van maken: standpunten, meningen, overtuigingen, gedragingen en afspraken, we moeten het overal over eens zijn. Daarom is het zo belangrijk om terug te gaan naar de kern: dien de Heer alleen. En de rest zal ons dan gegeven worden. Want zo is God: Hij geeft.

Ik, Jozua

Tegen deze achtergrond staat het statement van Jozua. Dit is zijn missie en zijn passie: alleen de Heer dienen! Het is een persoonlijke keuze (als reactie op Gods keuze) die niemand in jouw plaats kan maken. En ook al zou iedereen een andere keuze maken, dit is en blijft Jozua's verlangen. Om deze keuze, niet minder dan een verbondsvernieuwing, draait het in elke kerkdienst. De keuze is wel persoonlijk, maar niet individualistisch: 'ik en mijn familie'. De keuze wordt gemaakt en waargemaakt in verbondenheid met andere kinderen van God.

De Heer!

Jozua wil geen andere god dienen. Dat gevaar lag en ligt altijd op de loer. Hoe gemakkelijk worden geld, carrière, ego, andermans waardering of je gevoel niet de god die je dient? Maar we kunnen geen twee heren dienen (Mat. 6:24). Het gaat om het dienen in al zijn aspecten: liefhebben, eerbiedigen, trouw zijn, volgen, gehoorzamen, loeven, aanbidden (vgl. Joh 4:23).

Maak de keuze

Het gaat hier om niets minder dan een radicale keuze. Niet een keuze die je eens voor altijd kunt maken: telkens opnieuw moeten we ons toewijden aan de Heer. Ook geen gemakkelijke keuze: 'U zult niet in staat zijn de Heer te dienen, want hij is een heilige God' (24:19). Het kan alleen in Christus: ik kan het niet, Hij wel in mij! Maak vandaag die keuze. Voel je er niet te goed of te slecht voor. Het hart van de Vader gaat door Jezus naar je uit!

Een-voudig: Jezus

Als we missionair willen leven, lijkt dat

'Niemand kan twee heren dienen.' - Matteüs 6:24 -

soms ingewikkeld, helemaal als je met een goed georganiseerd missionair project als Sunrise meedoet. Maar het is steeds opnieuw heel een-voudig: Christus kennen en bekend maken. De drie dimensies van de een-voud: Gebed: bidt steeds in Jezus' naam, richt je hart op de Heer en ken het hart van de Vader!

Gedrag: laat Jezus in je hart wonen, en de vriendelijkheid, het geduld, de vergevingsgezindheid en de liefdevolle aandacht van de Zoon zijn van jou! Gesprek: als je zo bezig bent zal de Geest van Jezus je leiden en je de woorden geven die je nodig hebt.

Liederen

Ps 84:1,6; Ng 36; Lb 444:1,2; Ps 138:1,4; Ps 134:2,3; Ng 82:1,4

Bronwater in de kleine groep

- Lees samen Jozua 24. Wat valt je het meest op?
- Probeer samen te proeven wat er in 24:13 staat: we hoeven er niets voor te doen!
- Welke afgoden kunnen in jouw leven zomaar de eerste plek gaan innemen?
- Het gaat hier om een radicale keuze (als reactie op Gods keuze). Heb je die keuze gemaakt? Wanneer? En als je die niet hebt gemaakt, waarom niet?
- Welke van de volgende woorden passen het best bij jouw omgang met de Heer: dienen, liefhebben, aanbidden, gehoorzamen, toegewijd zijn of eerbiedigen?
- 'U zult niet in staat zijn de Heer te dienen, want hij is een heilige God.' Praat hier samen over door.
- Welke 'steen' (of ander teken) herinnert jou aan je keuze voor het dienen van Christus?

'Kies dan nu wie u wilt dienen.' - Jozua 24:15 -

