

## Genade ervaren (3) Over vergeving van zonden

“Kunt u vergeven? Ik niet. Maar Jezus in mij en Jezus in u kan het wel” (Corrie ten Boom). Onze onmacht om vergeving te ontvangen en te vergeven is een belangrijke blokkade om genade te kunnen ervaren. Maar al deze woorden (zonde, vergeving, genade) kunnen uitgesloten en nietszeggend zijn geworden: de ervaring is eruit weggestroomd. Is het soms niet oppervlakkigheid troef? ‘We zijn allemaal zondig, maar er is gelukkig vergeving!’ Zonder werkelijke verbrokenheid zal er ook geen werkelijke vreugde in ons leven met Jezus zijn. Psalm 32 leert ons om de vergevende kracht van de genade te ervaren.

### Zie hoe zwart je zonde is

Psalm 32 is geen somber gezang maar een opwekkingslied! Het eindigt in amen glorie halleluja. En het begint met geluk. Hoe word je gelukkig? Het antwoord is alleen wat tegendraads: ‘Gelukkig is de mens van wie de ontrouw wordt vergeven.’ Vergeving ervaren is een toestand van geluk. Daarbij gaat dus het niet om zondebesef en zondekennis als doel in zich: ‘Er moet meer zondebesef in de kerken zijn.’ (Als dat er was, zou het een aanmerkelijk vrolijker boel zijn in de kerken.) Verbrokenheid vanwege de zwaarheid van de zonde is slechts een middel om te komen tot het doel: gelukkig worden in Jezus. Zonde is daarbij niet zozeer het overtreden van geboden of het maken van fouten, maar de diepgewortelde onwil om God God te laten zijn, om je geluk volledig in Hem te zoeken. Het is ontrouw aan God en daarmee zelfgerichtheid en autonomie. Dit is de weg waarop je ongelukkig wordt. God zelf waarschuwt ons hier met een weinig vleidend beeld: ‘wees niet redeloos als een ezel’. Ezels zijn koppig en dom. Wij zijn ezels als we koppig weigeren om met onze zwarte kanten naar God te komen.

**Maar wie kan al zijn fouten kennen? Spreek mij vrij van verborgen zonden.**

- Psalm 19:13 -

### Ga op je rode stip staan

De rode stip is een beeld voor de aanwijzing op een stadsplattegrond: ‘Hier bevindt u zich.’ Als wij tot God bidden, is het noodzakelijke en genezend als we eerst onder woorden brengen waar we ons op dat moment bevinden. Vaak doen we ons beter voor dan we zijn als we gaan bidden (we gaan netjes zitten en we leggen onze boosheid en ergernis even weg). Maar God verlangt er hartstochtelijk naar dat we ons eerlijk aan Hem voorstellen. De Catechismus zegt dat voor een gebed dat God aangenaam is dit nodig is: ‘dat wij onze nood en ellende grondig kennen’ (antwoord 117). Dat kan alleen als we onze nood en ellende ook verwoorden. We moeten leren om naar binnen te kijken: zie hoe je er werkelijk aan toebent, welke gevoelens er in je zijn, welke gedachten er door je hoofd gaan; werp niet slechts een vluchtige blik, maar keer naar binnen en verwoord wat je voelt en denkt: je ergernis, je angst, je boosheid, je verborgen zonde, je onreinheid, je eenzaamheid, je ontoegankelijkheid, je hardheid, je egoïsme. Je zult je er niet prettig bij voelen als je dat doet, maar het is de enige weg om in het reine te komen met God en genade te ervaren.

Dit is een praktische uitwerking van vers 6: ‘Laten uw getrouwen dus tot u bidden als zij in zichzelf een zonde vinden.’ God laat zich pas vinden als we open en eerlijk zijn over onze zonde en breken met ons oppervlakkige zondebesef.

Het zwarte gevoel dat David in vers 3 en 4 onder woorden brengt is hopeloos en uitzichtloos. Het gevoel van verbrokenheid is ook zwart, maar dan als voorspel van het op je toekomstige licht van Gods genade.

### Ervaar het witte licht van de genade

Zoals we pas in de duisternis de lichtende sterren kunnen zien, kunnen we ook pas door het donker van de verbrokenheid heen de genade ervaren. Als zonde een oppervlakkig begrip blijft, zal genade dat ook zijn. Maar genade mogen we ervaren als stralend wit licht dat doorbreekt in de duisternis. Genade staat voor: opluchting, een nieuw begin, opwekking, vreugde, gejuich! De in Christus vervulde profetie mag in ons leven telkens opnieuw in vervulling gaan als we oprecht onze

**Hij straft ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld.**

- Psalm 103:10 -

schuld belijden: “Het volk dat in duisternis ronddooft ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen” (Jesaja 9:1). Pas als we ervaren hoe verpletterend onze God-loosheid is, hoezeer we gericht zijn op onszelf, hoe donker onze zwarte kanten zijn, pas dan zal het witte licht van Gods genade in onze levens doorbreken. En we zullen Jezus zien en ervaren en intens van Hem genieten. Hij is het lam van God dat onze zonde wegdraagt (Joh. 1:29). In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade (Efe. 1:7). Hij is het licht voor de wereld en als we Hem volgen zullen we nooit meer in het donker wandelen (Joh 8:12).

### Bronwater in de kleine groep

- Lees samen Psalm 32. Welk vers valt je het meeste op?
- Geef een omschrijving van wat zonde volgens jou ten diepste is. Praat door over de omschrijving: zonde is zelfgerichtheid.
- Praat door over deze stelling: ‘Pas als ik Christus leer kennen, leer ik mijn zonde kennen.’
- Herken je wat er bedoeld wordt met ‘gaan staan op je rode stip’? Wat weerhoudt je ervan om eerlijk voor God te zijn over je zwartste kanten?
- Wat is de praktische betekenis in dit verband van Jacobus 5:15: “Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.”
- Waaraan herken je in je leven dat het licht van de genade straalt in je hart?

