

Als pelgrims onderweg

Het ondernemen van een pelgrimstocht is een manier om weer contact te krijgen met de wortels van je leven. Zo is pelgrimeren naar Santiago de Compostella populair: in Haarlem is vandoord een vertrekpunt, waar vandaag de dag ook een pelgrimstocht per fiets start (bij het voormalige Sint Jacobs Godshuis in de Hagestraat; een ANWB-bord vermeldt: Santiago de Compostella 2375 km)!

De smalle weg

Jurjen Beumer (predikant-directeur van Stem in de Stad in Haarlem) gebruikt in verband met het pelgrimzijn het beeld van de brede en de smalle weg. De brede weg staat voor: snelheid, haast, oppervlakkigheid, jezelf voorbij razen zonder oog voor de ander en de omgeving. De smalle weg staat voor: onthaasten, tot rust komen, oog hebben voor details, menselijke ontmoetingen. We bevinden ons meestal op de brede weg. Pelgrimeren helpt ons om de smalle weg weer te vinden.

Pelgrimspsalmen

De Psalmen (het gebedenboek van de bijbel) bevatten een bundeltje met 15 pelgrimspsalmen: Psalm 120 tot 134. Het zijn de 'liederen hammaäloth'. Er zijn verschillende interpretaties van dit woord (letterlijk: 'opgangen', 'treden'):

- de zangers moeten eerst een trap bestijgen voor ze deze liederen mogen zingen in de tempel;
- de Psalmen moeten op een verhoogde toon worden gezongen;
- de liederen worden gezongen als de Israëlieten onderweg zijn naar Jeruzalem tijdens de jaarlijkse grote feesten ('bedevaartliederen');
- het zijn liederen die betrekking hebben op de verschillende terugkeermomenten vanuit de Babylonische ballingschap naar Jeruzalem

De meest gebruikelijke verklaring is ook weer in de NBV terug te vinden in de vertaling: 'een pelgrimlied'. Nu is

Ja, de HEER had voor ons iets groots verricht, we waren vol vreugde.

- Psalm 126:3 -

Ik zie uit naar de HEER, mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord.

- Psalm 130:5 -

de oorspronkelijke context van de Psalmen wel belangrijk, maar de Psalmen zijn toch vooral gebruikslieiders die hun betekenis krijgen door de context waarin ze door Gods kinderen gezongen worden. Daarom benader ik de pelgrimspsalmen als liederen die ons helpen om onderweg te zijn, om een spiritualiteit in te oefenen van het op weg zijn naar het Nieuwe Jeruzalem, om tot bezinning te komen ten aanzien van onze wandel in Christus, om in de kern weer te leren wat het betekent dat Jezus 'de Weg' is (Joh. 14:6) en dat christenen 'aanhangers van de Weg' zijn (Hand. 9:2).

De weg van het geloof

In de pelgrimspsalmen vinden we bemoediging en inspiratie om als pelgrims-van-nu te leren groeien in dienstbaarheid, dagelijks werk, aanbidding, berouw, nederigheid, gemeenschap, vreugde, lachen, zegen, vergeving en veel andere spirituele thema's die van belang zijn op onze geloofsweg. Omdat de Psalmen in hun diepste betekenis het gebedenboek van Christus vormen (Bonhoeffer) zijn de pelgrimspsalmen handreikingen onderweg om dit bijbelwoord steeds meer werkelijkheid te laten worden: 'Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid' (Kol. 2:6-7). Enkele spirituele thema's voor pelgrims onderweg:

Leugens achterlaten | (Psalm 120:2)

Op weg gaan betekent iets achterlaten. Pelgrimeren is: de brede weg van het leven van de leugen achter ons laten en ons uitstrekken naar de waarheid. We laten ons vaak leiden door leugens als: 'Hier beneden is het wel', 'Je moet succes hebben', 'Jij mag er niet zijn zoals je bent', 'Leef vanuit je eigen kracht'. Alleen (in) Jezus is de Waarheid!

Ontvankelijk zijn | (Psalm 127:2) We leven in een wereld van 'we moeten het zelf maken'. Velen hebben een (te) hoog

arbeidsethos. Als pelgrims leren we om ontvankelijk te zijn, om onszelf te kennen in Christus als Gods lievelingen te zien en om ons dagelijks werk te relateren ten opzichte van Gods koninkrijk en de glorie van Christus.

God zegenen en een zegen zijn | (Psalm 134) God zegenen is: goed spreken van God, Hem de eer geven, zijn glorie in Christus bewonderen en verwoorden. Zó ontvangen we zijn zegen (zijn gulle goedheid) en kunnen we anderen tot een zegen zijn, zoals eens Abram: 'ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn' (Gen. 12:2).

Wij zegenen u in de naam van de HEER.

- Psalm 129:8 -

Bronwater in de kleine groep

- Lees samen achter elkaar de Psalmen 120-134. Kies ieder een vers uit dat je speciaal treft en spreek daarover door.
- Wat vind jij van pelgrimstochten naar Santiago de Compostella?
- Hoe helpt het beeld van het pelgrimeren (de 'smalle weg') om na te denken over je eigen leven met God?
- Wat betekent het in de praktijk van elke dag dat je Jezus kent als de Weg?
- Welke leugens zetten jou op het verkeerde been?
- Op welke manier speelt het woord 'God geeft het zijn lieveling in de slaap' in jouw leven een rol?
- Welke plek heeft het ontvangen en uitdelen van Gods zegen in je leven?

Ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht.

- Psalm 131:2 -

