

Verrijk uw geloof! (Geloven met Petrus 1)

Petrus staat bekend als een impulsieve en emotionele leerling van Jezus. Juist zo is hij voor ons misschien ook heel herkenbaar als het gaat om onze hoogte- en dieptepunten in ons geloof. Geloven en niet geloven, twijfelen en zeker zijn, belijden en verloochenen, krachtig zijn en zwak zijn, zoeken en vinden, loven en liegen, tot rust komen en onrust ervaren, een rots zijn en drijfzand zijn, schaamte en vreugde - het ligt allemaal zo dicht bij elkaar in het leven van mensen die geloven of die zo graag zouden willen geloven.

Mee met Petrus

Om de preken de komende tijd een plek te geven in je eigen leven en geloven twee handreikingen:

1. Stel jezelf in de komende tijd regelmatig de vraag: Hoe staat mijn geloof ervoor? Is mijn geloof sterk of zwak? Is het een smeulend vlammetje of een uitslaande brand? Is er stilstand, achteruitgang of groei? En hoe zou ik willen groeien in mijn geloof?
2. Kies ervoor om je in de komende tijd met grote interesse te verdiepen in de persoon van Petrus. Hij is gedurende een heel aantal preken onze identificatiefiguur, ons voorbeeld zowel als het gaat om de kracht van ons geloof als de zwakte van ons geloof.

Petrus' testament

Hebreeën 13:7: 'Denk aan uw leiders, die het woord van God aan u hebben verkondigd, neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt.' We denken aan Petrus door te letten op zijn einde. Zijn geestelijke testament helpt daarbij (2 Petrus). Petrus weet dat zijn einde nadert en wil nog een keer in herinnering brengen wat hij echt belangrijk vindt: 'Wij hebben een kostbaar geloof ontvangen; verrijk dit geloof!' Juist Petrus - de twijfelaar, de struikelaar, de worstelaar - leert ons hoge verwachtingen te koesteren als het gaat om geloven. Hij doet dat als

Mag ik niet verwachten de goedheid van de HEER te zien in het land van de levenden?

- Psalm 27:13 -

U bent mijn rots, mijn vesting, u zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam.

- Psalm 31:4 -

apostel (met autoriteit dus) én als dienaar (in nederigheid dus).

Basis

Petrus' aansporing om ons geloof te verrijken heeft een basis in wat God ons geeft. Zonder die basis zou het een wanhopig en moedeloos makende oproep zijn. Zie 2 Petrus 1:1-4: kostbaar geloof ontvangen! genade en vrede in overvloed! alles geschonken wat nodig is voor vroom leven! geroepen door Jezus' majesteit en wonderlijke kracht! kostbare en rijke beloften! deel krijgen aan de goddelijke natuur (wij worden welkom geheten om thuis te zijn in de Drie-enige God die ons omringt en vervult)!

Geloof verrijken

Geloven is veel meer dan het instemmen met een aantal geloofsovertuigingen. Geloven is een manier van leven, gedrenkt zijn in Christus, vol zijn van de kostbare en rijke beloften van God en die in je leven gestalte zien krijgen. Petrus noemt een opeenvolgende rij van acht eigenschappen. Het begint bij het (kostbare!) geloof en eindigt bij de liefde (vgl. 1 Kor. 13:13). Het zijn schakels van een ketting: geloof - deugdzzaamheid - kennis - zelfbeheersing - volharding - vroomheid - broederliefde - liefde (agapè). Groeiend, verrijkt geloof is dus niet allereerst herkenbaar aan inzichten en overtuigingen maar aan eigenschappen. Zie ook: Gal. 5:22-23; Fil. 4:8-9; 1 Tim. 6:11; 1 Pet. 3:8-9.

Christus kennen

Deze eigenschappen - die we in overvloed mogen bezitten - zijn zo belangrijk omdat ons kennen van Christus zonder deze eigenschappen nutteloos en onvruchtbaar is: we zijn dan kortzichtig en blind, en we zijn vergeten dat we gereinigd zijn van de zonden (2 Pet. 1:8-9)! Dat zijn heldere woorden die haaks staan op een houding van berusting in het zondaar-zijn en van lijdelijk-

heid in het geloofsleven. Sterker nog: de inspanning om ons geloof te verrijken is de manier om onze roeping en zelfs onze uitverkiezing waar te maken (2 Pet. 1:10). Als we dat doen, komen we nooit ten val (2 Pet. 1:10), zegt Pétrus - de gevallen, de leugenaar, de struikelaar en toch - de gelovige, de apostel, de dienaar, het beminde kind van God, de man met zoveel passie voor Jezus: 'Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd' (Joh. 21:17).

Heer Jezus Christus, wij bidden U om ons te helpen om het kostbare geloof dat U ons hebt gegeven te verrijken. Dank U dat U alles wat daarvoor nodig is al hebt geschonken. Geef door uw Geest dat onze kennis van U vruchtbaar is en nut heeft voor onszelf, voor anderen en vooral ook voor uw gemeente. Amen.

Bronwater in de kleine groep

- Lees samen 2 Petrus 1. Welk vers valt je het meest op?
- Wat zijn jouw eerste gedachten als je deze aansporing hoort: 'Span al je krachten in om je geloof te verrijken!'
- Kom samen tot een omschrijving van 'geloven'.
- Spreek met elkaar door over de worstelingen van het geloof.
- Welke verhalen over Petrus spreken je het meeste aan?
- Herken je jezelf in Petrus? Of voel je je meer verwant met bijvoorbeeld Paulus, Johannes of Jacobus?
- Welke van de acht genoemde eigenschappen ontbreekt vooral in jouw leven?
- Op welke manier kunnen we dat doen: 'al onze krachten inspannen'?

Zie voor meer materiaal:
www.josdouma.nl/gelovenmetpetrus

Ja, om hem is ons hart verblijd, op zijn heilige naam vertrouwen wij.

- Psalm 33:21 -

