

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Het is een bekend verhaal: Jezus en Petrus die over water lopen. Het gaat over geloof en ongelooft, over rotsvast geloven en hartstochtelijk twijfelen. Iemand zei: 'Wie nooit heeft getwijfeld, heeft nooit echt geloofd.' Twijfel is als de schaduw van het geloof: het is er onlosmakelijk mee verbonden.

Ongelooflijk

Ook het verhaal zelf stelt ons geloof al danig op de proef: lopen over water is toch onmogelijk!? Het wordt dan verleidelijk om mee te gaan met het bekende motto van Nico ter Linden: 'Wel waar, maar niet echt gebeurd.' Maar als je daarin mee gaat, blijft er weinig van het bijbelse getuigenis over: als ik niet geloof dat het echt is gebeurd, zou ik ook niet kunnen geloven dat Jezus leeft, want Hij was toch dood gegaan. En dan zou ik niet alleen niet kunnen lopen over water maar ook niet kunnen wandelen in het Licht.

Van spook naar Zoon

Er gebeurt veel in het verhaal. Het gaat van paniek en angst vanwege een spook (26) naar aanbedding van Gods Zoon (33). De inzet is (na zijn stilte op de berg bij zijn Vader) Jezus die over water loopt. Het staat er zo droog (25). Het ongelooflijke blijkt niet onmogelijk te zijn, want bij God is alles mogelijk. We zien de Man die speelt met de natuurwetten die Hij zelf bedacht heeft, de Man door wie en voor wie alles is geschapen (Kol. 1:17-18). De leerlingen zien het niet. Jezus veroordeelt hen daarom niet, maar stelt hen gerust: 'IK BEN het' (vgl. Ex. 3:14). Hij is er, Hij is aanwezig! En het geeft zoveel vrede en rust en troost en moed als we ons aan Hem overgeven.

Geloofsmoed

Als Petrus Jezus ziet en zijn stem hoort, borrelt er in zijn hart een onstuitbaar verlangen op om bij Jezus te komen en te worden zoals Hij: iemand die loopt over water. Hij vraagt het ongelooflijke,

Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen, u verlaat niet wie u zoeken, HEER.

- Psalm 9:11 -

Ik vertrouw op uw liefde: mijn hart zal juichen omdat u redding brengt, ik zal zingen voor de HEER, hij heeft mij geholpen.

- Psalm 13:6 -

want Petrus weet het zeker: wonderen bestaan! Misschien hebben de andere leerlingen hem wel tegengehouden. Maar Petrus gaat. Hij denkt niet na. Hij gelooft. Hij loopt over water. Naar Jezus toe.

Geloof en twijfel

Zoals het geloof zijn redenen heeft, zo heeft ook de twijfel haar redenen. De spanning van het verhaal daagt ons uit om na te denken over wat geloven is, en waarom we zo vaak twijfelen. Geloven is in dit verhaal: dat je met heel je hart en heel je ziel en heel je verstand en al je krachten op Jezus alleen vertrouwt. 'Laten we de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooiër van ons geloof' (Hebreeën 12:2). Een en al oog voor Jezus zijn dus, in alle een-voud vertrouwen op Gods Zoon. Twijfelen heeft te maken met twee-voud, op twee gedachten hinken (en vaak op nog veel meer gedachten). Petrus ziet niet meer alleen Jezus, maar ook de wind en de golven, en wellicht ook zichzelf: 'Kijk mij! Ik loop over water!'

Kleingelovig

Als we ons niet volledig en vol vertrouwen aan Christus Jezus overgeven, wordt het met dat lopen over water niets. Klein geloof heeft kleine kracht. We vertrouwen zo vaak op die kleine kracht, totdat we echt niet meer kunnen. En dan roepen we (hopelijk): 'Heer, red me!' (30) Petrus' geloof is klein, maar zijn Heer is groot en vol barmhartigheid. Dat is ook weer zo mooi om dat hier te zien: dat Jezus geen moment aarzelt, en direct zijn hand toesteeft (31). Jezus is te vertrouwen!

Jezus aanbidden

Het verhaal eindigt in aanbedding! Aanbedding is: alles alleen van Jezus verwachten, alles wat in je is aan Hem geven.

Heer Jezus, leer ons om U alleen te zien. We worstelen zo vaak met moeilijke omstandigheden waar al onze aandacht op gefocust is. We geloven zo vaak nog in onze eigen kracht. Heer, spreek ons dan maar aan, met dat pijnlijke maar ook hoopgevende woord: 'kleingelovige'. Heer, we belijden met pijn de kleinheid van ons geloof maar we hopen dat U dat kleine geloof oppakt en het groot laat groeien. Geef dat ons geloof zich helemaal, voor de volle honderd procent, op U richt, onze Heer Jezus, de Christus, God Zoon! Amen.

Bronwater in de kleine groep

- Lees samen Matteüs 14:22-33. Wat valt jou het meeste op?
- Met wie identificeer jij jezelf: met Petrus, met de andere leerlingen, met Jezus?
- Hoe dicht liggen in jouw leven geloven en niet-geloven tegen elkaar aan?
- Praat samen door over een-voudig geloven tegenover twijfelend (twee-voud) geloven.
- Hoe helpen we elkaar in de gemeente om alleen Christus te zien?
- Waar zien we in ons gemeentelven wind en golven die onze blik afleiden van Jezus?
- Wat vind je ervan als Jezus je aanspreekt met 'kleingelovige'?

Zie voor meer materiaal: www.josdouma.nl/gelovenmetpetrus

Een slecht mens heeft veel leed te verduren, maar wie op de HEER vertrouwt wordt met liefde omringd.

- Psalm 32:10 -

