

Verlangen naar zijn woord (Geloven met Petrus 3)

Het is een heel concreet beeld: een pasgeboren zuigeling die ernaar verlangt (zuigreflex) om te drinken bij zijn moeder. Petrus gebruikt het beeld om ons te wijzen op het levensbelang van verlangen naar Jezus' woord.

Brood uit de hemel

Er is een ingrijpend moment geweest in het leven van Petrus, dat verbonden kan worden met deze oproep in zijn brief zoveel jaren later. In Johannes 6 wordt verteld dat Jezus' exclusieve en radicale boodschap ('Ik ben het brood van het leven dat van de Vader uit de hemel is neergedaald') veel reactie oproept: er is protest (41), er zijn bezwaren (43), er wordt heftig gediscussieerd (52), mensen ergeren zich en zijn geïrriteerd (60). Dit wordt het moment dat veel leerlingen Jezus de rug toekeren: zo'n Redder willen ze niet! Jezus nuanceert niet wat Hij heeft gezegd: 'Wat ik gezegd heb is Geest, en leven. Maar sommigen van jullie geloven niet' (63-64). Heel confronterend vraagt Hij aan zijn twaalf leerlingen of ze niet ook willen weggaan. En dan antwoordt Petrus vol passie: 'Heer Jezus, alleen uw woorden geven eeuwig leven! We zouden werkelijk niemand anders weten waar we naar toe zouden moeten gaan!' (68). Jezus' woorden zijn van levensbelang!

Zuigreflex: verlangen

De zuigreflex van baby's verdwijnt na drie maanden. Zo kan dat ook gaan in het leven van mensen die opnieuw geboren zijn: het intense verlangen om bezig te zijn met Gods woord verdwijnt. Daarom klinkt dit gebod van God: 'Verlang naar het zuivere woord!' Vaak zeggen we dat gevoelens en verlangens zich niet laten dwingen. Echter, in Gods koninkrijk gelden andere wetten: er is een gebod om te verlangen, maar dat gebod komt niet zonder de belofte van gehoorzaamheid als we erom bidden.

**Gods weg is volmaakt,
het woord van de HEER is
zuiver.**

– Psalm 18:31 –

**Mijn ziel smacht naar de
redding die u brengt, in uw
woord heb ik mijn hoop
gesteld.**

– Psalm 119:81 –

Melk of vast voedsel

De vraag laat zich stellen waarom Petrus hier blijft bij de melk. Ergens anders wordt toch gezegd dat volwassen gelovigen aan vast voedsel toe horen te zijn (1 Kor. 3:2; Heb. 5:12)? Maar hier gaat het om melk alleen, omdat het alle voedingsstoffen en afweerstoffen bevat die we nodig hebben om te kunnen groeien en om afweer op te bouwen in de geestelijke strijd. Ook in de christelijke gemeente geldt: Melk is goed voor elk! Melk, daar zit wat in! Met melk meer mans!

Gods goedheid proeven

De goedheid van de Heer (2:3) is zijn genade die Hij overvloedig aan ons uitdeelt (ook als onze levensomstandigheden helemaal niet zo florissant zijn), zijn glorie die zo indrukwekkend is, zijn kostbare liefde voor ons die zo onpeilbaar diep is, zijn eeuwige trouw die niet ophoudt! Die goedheid proeven we door het woord. Het zuivere woord smaakt altijd naar Christus!

Leren verlangen

Drie handreiking om te leren verlangen naar de zuivere melk van Gods woord:

1. Begin bij het genieten van de goedheid van Christus, van zijn genade voor jou, van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader voor jou (1 Pet. 2:3). Neem daar de tijd voor!
2. Ontdoe je van alles wat slecht is (2:1): bedrog, huichelarij, afgunst, kwaadsprekerij. Deze slechtheid drukt het verlangen dood. Als we het laten zitten, kan de genade van het woord niet binnenkomen.
3. Zeg niet: 'verlangen kun je niet dwingen', maar bid om een persoonlijk verlangen naar Gods woord. God wil graag geven wat we aan Hem vragen, en God vraagt nooit iets van ons wat Hij niet geeft!

Gebed: Vader in de hemel, het woord van uw Zoon Jezus Christus is het meest kostbare en meest smakelijke wat er op aarde bestaat. Leer ons om ernaar te verlangen, zoals pasgeboren zuigelingen ernaar verlangen om te drinken bij hun moeder. Dank U dat we uw goedheid mogen proeven. En als we dat moeilijk vinden, Heer, leer ons dan om te bidden. Dank U dat U nooit iets van ons vraagt wat U ons niet geeft! In Jezus' naam. Amen.

Bronwater in de kleine groep

- Lees samen 1 Petrus 1:22-2:5. Wat valt je het meeste op?
- Lees ook Johannes 6 samen door. Spreek door over wat je daar allemaal ziet gebeuren!
- Herken je wat Petrus zegt in Johannes 6:68-69?
- 'Verlangen kun je niet dwingen.' Hoe kijk jij daar tegenaan?
- Praat samen door over het beeld van de melk met haar vele voedingsstoffen en afweerstoffen.
- Hoe ga jij zelf om met Gods woord, met bijbelstudie en met prediking? Zou je daarin willen groeien? Hoe?
- Bespreek 1 Petrus 2:1. Herken je dat het onmogelijk is dat slechtheid (afgunst, kwaadsprekerij, tweedracht, woordenstrijd) samengaat met verlangen naar het woord van Christus?

Zie voor een een bijbelstudie over 'Melk of vast voedsel?': www.josdouma.nl/gelovenmetpetrus.

**Uw woord is volkomen
zuiver, uw dienaar
heeft het lief.**

– Psalm 119:140 –

